

CHUỖI NGỌC YÊU THƯƠNG

Daminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL



Tuyển Tập Chuỗi Mân Côi và Thương Xót Lời Chúa
để Chiêm Ngưỡng Dung Nhan Tình Thương
và Sống Đức Ái Trọn Hào
Năm Thánh Tình Thương 8/12/2015 – 20/11/2016

NỘI DUNG

- 3- Dẫn nhập
- 7- Châu Thánh Thể: Ý Thức
- 8- Châu Thánh Thể: Dung Nhan Tình Thương
- 10- Châu Thánh Thể: Đền Tạ Thánh Tâm
- 12- Thứ Sáu Đầu Tháng: Giờ Thánh - "Một Giờ Với Thày"
- 18- Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu: Giáo huấn
- 21- Ôn Toàn Xá / Đại Xá
- 23- Kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
- 26- Chúc tụng Lòng Thương Xót Chúa
- 30- Nguyện Cầu Lòng Thương Xót Chúa
- 33- Cảm Nguyện Bánh Thánh Tình Thương
- 38- Chúa Giêsu: Tối Đêm Thứ Năm Tuần Thánh
- 53- Thánh Tâm Chúa với 5 loại linh hồn
- 73- Cử Hành Mâu Nhiệm Mân Côi Mùa Vọng
- 77- Cử Hành Mâu Nhiệm Mân Côi Mùa Giáng Sinh
- 86- Cử Hành Mâu Nhiệm Mân Côi Mùa Chay và Phục Sinh
- 100- Cử Hành Mâu Nhiệm Mân Côi Mùa Thường Niên
- 108- Cử Hành Mâu Nhiệm Mân Côi Thánh Thể
- 123- Chuỗi Mân Côi
Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
- 138- Chuỗi Mân Côi cho Hòa Bình Thế Giới
- 150- Chuỗi Thương Xót Thánh Tâm
- 161- Chuỗi Thương Xót Tội Nhân
- 181- Cử Hành Lòng Thương Xót Chúa
Bộ 10 Ý Nguyện khác nhau cho Chuỗi Kinh Thương Xót
- 205- Những Bài Thánh Ca cho Chuỗi Ngọc Yêu Thương

Dẫn Nhập

"Chuỗi Ngọc Yêu Thương" là tập sách tổng hợp những mẫu suy niệm và cầu nguyện gợi ý cho việc Cử Hành Mẫu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi và Cử Hành Lòng Thương Xót Chúa bằng Chuỗi Kinh Thương Xót, để những tâm hồn cầu nguyện bằng 2 thứ "Chuỗi Ngọc Yêu Thương" tuyệt vời này có thể mỗi ngày một thấm thía cảm nghiệm hơn Lòng Thương Xót Chúa nơi Mẫu Nhiệm Chúa Kitô, nhất là trong Năm Thánh Tình Thương (8/12/2015 - 20/11/2016), và cũng nhờ cảm nghiệm thần linh qua hai Chuỗi Ngọc Yêu Thương này mà chúng ta có thể "yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con" (Gioan 13:34, 15:12). Đó là tất cả ý nghĩa cho nhan đề "Chuỗi Ngọc Yêu Thương" của tập sách này.

Đúng thế, để có thể cảm nghiệm tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa, nhờ đó, Kitô hữu mới có thể "thương xót như Cha trên trời là Đấng thương xót" (Luca 6:36), chúng ta cần phải chiêm ngắm tình thương vô cùng bất tận của Ngài, bằng những việc làm thích đáng và cần thiết như Châu Thánh Thể, hay Cầu Kinh Mân Côi hoặc Lần Chuỗi Thương Xót. Vì tầm quan trọng bất khả thiếu của tác động chiêm ngắm nội tâm này, một tác động cần phải có trước bất cứ một tác động bác ái yêu thương trọn hảo nào, mà do đó, có thể nói, mới có một Năm Thánh

Tình Thương được mở ra cho chung Giáo Hội Hoàn Vũ cũng như cho từng Kitô hữu chúng ta để chiêm ngắm Dung Nhan Tình Thương là Chúa Kitô.

Trong Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư ngày 9/12/2015 về lý do tại sao cần phải có Năm Thánh Tình Thương, chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho biết mục đích của Thời Điểm Hồng Ân này như sau:

"Việc hướng nhìn lên Thiên Chúa, Vị Cha Nhân Hậu của chúng ta, và nhìn đến những người anh em đang cần đến tình thương nghĩa là chúng ta tập trung vào nội dung thiết yếu của Phúc Âm là Chúa Giêsu, Tình Thương đã hóa thành nhục thể, để nhờ đó mắt của chúng ta có thể thấy được màu nhiệm cao cả của Tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Việc cử hành Năm Thánh Tình Thương nghĩa là tiếp tục tập trung đời sống riêng của chúng ta cũng như của cộng đồng vào những gì là chuyên biệt cho đức tin Kitô giáo, đó là Chúa Giêsu Kitô, Vị Thiên Chúa nhân hậu. Bởi thế, Năm Thánh là để sống tình thương".

Qua câu nói của ĐTC Phanxicô trên đây, chúng ta thấy muốn *"hướng nhìn lên Thiên Chúa, Vị Cha Nhân Hậu của chúng ta"* để có thể cảm nghiệm được tình thương vô cùng bất tận của Ngài, chúng ta hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Kitô là chính *"Dung Nhan Tình Thương - Misericordiae Vultus"*. Vậy thì ngoài việc Cử Hành Thánh Thể và Châu Thánh Thể, có thể nói, không gì hơn việc Cầu Kinh Mân Côi và Lần Chuỗi Thương Xót. Bởi cả hai

việc cầu nguyện này đều giúp chúng ta chẳng những chiêm ngưỡng Chúa Kitô là Dung Nhan Tình Thương (qua Chuỗi Kinh Mân Côi) mà còn liên kết với Dung Nhan Tình Thương trong Chúa Cha nữa (qua Chuỗi Kinh Thương Xót).

Trước hết, việc **Cầu Kinh Mân Côi là chiêm ngưỡng Chúa Kitô Dung Nhan Tình Thương**: "*Việc lân hạt Mân Côi không là gì khác ngoài việc cùng với Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô*" (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria, 3).

Sau nữa, việc **Lân Chuỗi Thương Xót là liên kết với Dung Nhan Tình Thương trong Chúa Cha**: "*Lạy Cha Hằng Sống, con dâng lên Cha Mình Máu, Linh Hồn và Thiên Tính Con chí ái Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới. - Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Người, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới*" (Thánh Faustina - Nhật Ký: 476).

Chính vì sự liên hệ mật thiết giữa hai Chuỗi Ngọc Yêu Thương này nơi Chúa Giêsu Kitô là Dung Nhan Tình Thương, chẳng những ở chỗ cả hai chuỗi được gọi là Chuỗi Ngọc Yêu Thương này đều sử dụng cùng một cỗ tràng hạt, mà còn ở chỗ phản ảnh việc cử hành Phụng Vụ Thánh Thể nữa: Nếu Chuỗi Mân Côi là gồm tám Phúc Âm được coi là Phần Phụng Vụ Lời Chúa, thì Chuỗi Thương Xót bao gồm tám động hiến dâng Chúa Kitô lên

Chúa Cha mang tính cách của Phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Bởi đó, người biên soạn tập sách này bao giờ cũng thực hiện Chuỗi Ngọc Yêu Thương cùng một lúc: Chuỗi Mân Côi trước rồi đến Chuỗi Thương Xót sau, như tác động cử hành Thánh Lễ riêng tư của mình, nhất là vào những ngày không thể dự lễ, nhờ đó thực sự càng ngày càng cảm nghiệm được Lòng Thương Xót Chúa, để nhờ đó có thể sống Lòng Thương Xót Chúa và làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa trong cuộc đời của mình là Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ - Tông Đồ Chúa Tình Thương!

Xin Mẹ Maria làm cho Dung Nhan Tình Thương luôn rạng ngời trên từng trang sách nhỏ bé của tập sách Chuỗi Ngọc Yêu Thương này, để Lòng Thương Xót Chúa được sáng tỏ nơi tâm hồn của những tâm hồn nào sử dụng nó!

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2015

Mùa Vọng Năm Thánh Tình Thương

HSTTM - TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL



CHẦU THÁNH THỂ

“Thánh Thể là nguồn mạch
và là tột đỉnh của đời sống Kitô giáo”
(Công Đồng Vatican II - Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân, 11)

“Bất cứ nơi nào có thể, nhất là ở những vùng đông đảo
dân số, thật là thích đáng trong việc giành riêng những
nhà thờ hay nguyện đường đặc biệt nào đó
để thực hiện việc tôn thờ Thánh Thể”
(Tông Huấn Sacramentum Caritatis / Bí Tích Yêu Thương, 67)

“Nơi việc chầu Chúa, khi nhìn vào Tấm Bánh được thánh
hiến ... chúng ta cũng gặp được cả cuộc khổ nạn, thập giá
của Chúa Giêsu cùng với cuộc phục sinh của Người. Nơi
ánh mắt tôn thờ này, Người lôi kéo chúng ta đến với
Người, trong mầu nhiệm của Người, nhờ đó, Người biến
đổi chúng ta như Người đã biến đổi Bánh Thánh”
(ĐTC Biển Đức XVI – Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh 2006)

“Chúa Giêsu mong muốn chúng ta, Người chờ đợi chúng
ta. Thế nhưng phần chúng ta thì sao? Chúng ta có thực sự
mong muốn Người chăng? Chúng ta có náo nức gặp gỡ
Người chăng? Chúng ta có muốn gặp Người, trở nên một
với Người, lãnh nhận các tặng ân Người ban cho chúng ta
trong Thánh Thể chăng? Hay chúng ta tỏ ra dửng dưng
lạnh lùng, phân tâm và bận bịu về những thứ khác?”
(ĐTC Biển Đức XVI – Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh 2011)

CHẦU THÁNH THỂ DUNG NHAN TÌNH THƯƠNG

*“Tôi là bánh sự sống.
Ai đến với Tôi sẽ không bao giờ đói,
ai tin Tôi sẽ không bao giờ khát...
Chính Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời.
Bánh Tôi sẽ ban chính là thịt Tôi cho thế gian sự sống...
Người nào ăn thịt Tôi và uống máu Tôi
thì ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy”
(John 6:35,51-56)*



Cử Hành

(Giờ Thánh cho Thứ Năm Tuần Thánh hay Đầu Tháng)

1. Hát tôn thờ Thánh Thể
(Chọn bài ở phần phụ lục cuối từ trang 200)
2. Âm thầm chiêm ngắm Chúa
3. Tâm Sự của Chúa Giêsu Thánh Thể
(Nghe Tâm Sự của Chúa Giêsu Thánh Thể ở một đoạn thích hợp nơi các trang 35-49, sau đó thỉnh lặng 1 chút)
4. Hát mến yêu Thánh Thể
(Chọn bài ở phần phụ lục cuối từ trang 200)
5. Cùng Mẹ chiêm ngưỡng Dung Nhan Chúa
(Chuỗi Mân Côi suy niệm Phúc Âm trong tập sách trang 70-146)
6. Nguyện Cầu với Chúa Giêsu Thánh Thể
(Đọc Cầm Nguyện Thánh Thể trang 23-34, sau đó thỉnh lặng 1 chút)
7. Hát Cầu Cho Đức Giáo Hoàng
(Chọn bài ở phần phụ lục cuối từ trang 200)
8. Hát Tantum Ergo / Đây Nhiệm Tích
(Chọn bài ở phần phụ lục cuối từ trang 200)
9. Phép lành Thánh Thể
(chọn Lời Chúc Tụng sau Phép Lành Thánh Thể ở phần phụ lục từ trang 200)
10. Hát Salve Regina – Chào Mẹ Trinh Vương
(Nếu kết thúc ngày sống và trước ngủ đêm, bài hát ở phần phụ lục từ trang 200)

CHẦU THÁNH THỂ ĐÈN TẠ THÁNH TÂM

*“Tâm hồn Thầy buồn sâu đến chết được.
Các con hãy ở đây và canh thức với Thầy...
Các con không thể thức với Thầy một giờ hay sao?”*
(Mathêu 26:38, 40-41)



Cử Hành

(Giờ Thánh cho Lễ Thánh Tâm hay Thứ Sáu Đầu Tháng)

- 1- Thánh ca Thánh Tâm hay Lòng Thương Xót Chúa
(Chọn bài ở phần phụ lục cuối từ trang 200)
- 2- Âm thầm chiêm ngắm Vị Thiên Chúa là Tình Yêu
(Thỉnh lặng trong giây lát)
- 3- Lắng Nghe Thánh Tâm Chúa
(Chọn đọc Nối Niêm Thánh Tâm trang 50-69, sau đó thỉnh lặng 1 chút)
- 4- Thánh ca thống hối
(Chọn bài ở phần phụ lục cuối từ trang 200)
- 5- Chuỗi Kinh Thương Xót
(Chuỗi Thương Xót suy niệm Phúc Âm và các ý nguyện trước mỗi chục kinh trong tập sách này, trang 147-199)
- 6- Hát Cầu Cho Đức Giáo Hoàng
(Chọn bài ở phần phụ lục cuối từ trang 200)
- 7- Hát Đây Nhiệm Tích
(Chọn bài ở phần phụ lục cuối từ trang 200)
- 8- Phép Lành Thánh Thể
- 9- *(chọn Lời Chúc Tụng sau Phép Lành Thánh Thể ở phần phụ lục từ trang 200)*
- 10- Hát Salve Regina kết thúc ngày sống
(Nếu kết thúc ngày sống và trước ngủ đêm, bài hát ở phần phụ lục từ trang 200)

Thứ Sáu Đầu Tháng Giờ Thánh - "Một Giờ Với Thầy"

Nguồn gốc

"*Vào mỗi Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng*, ân huệ được đề cập đến trên đây (biệt chú của người dịch thì 'ân huệ' đó 'được đề cập đến' ở đoạn 53, đoạn đã được chị thánh diễn tả tác động và lời của Chúa Giêsu nói với chị rằng 'Cha... ghép vào cạnh sườn con một tia sáng nhỏ của những ngọn lửa bùng tỏa của tình yêu Cha, để nó có thể thay cho trái tim con mà thiêu đốt con cho đến giây phút sau cùng của cuộc đời con') cùng với đón đầu ở cạnh sườn con tái diễn như thế này: Con thấy **Thánh Tâm Chúa** như một vầng dương sáng chói, với những tia nóng tuồn xuống trên trái tim con làm cho nó bùng cháy với một ngọn lửa nóng nãy, đến nỗi, ngọn lửa như có thể làm con biến thành tro. Vào những dịp đặc biệt này, Vị Thần Sư của con dạy con những điều Người đòi hỏi nơi con và tỏ cho con biết **những bí mật của Trái Tim thương yêu** của Người. Có một lần, trước Thánh Thể được đặt ra ngoài, con cảm thấy mình hoàn toàn chìm đắm vào một cuộc suy niệm phi thường bằng cả giác quan lẫn năng lực của con, thì Chúa Giêsu Kitô, vị Sư Phụ dịu ngọt của con

tỏ mình ra cho con với tất cả vinh quang sáng ngời, và Năm Dấu Tích của Người chiếu sáng như thật nhiều mặt trời. Những ngọn lửa phát ra từ các phần của nhân tính Người, nhất là từ Lòng Ngực Đáng Suy Tôn của Người, giống như một lò lửa không đậy nắp, để lộ ra cho con thấy Trái Tim khả ái nhất và yêu thương nhất, Trái Tim là một nguồn mạch sống động của những ngọn lửa này. Đoạn Người tỏ cho con thấy những diệu kỳ không thể xóa mờ nơi tình yêu tinh tuyền của Người, cùng tỏ cho con biết *cái gì đã làm Người yêu con người quá lẽ, mà Người lại chỉ nhận được vô ơn bạc nghĩa và khinh mạn dể dũi*. Người nói: 'Cha cảm thấy điều này còn hơn tất cả những gì Cha phải chịu trong cuộc khổ nạn của Cha. Chỉ cần họ đáp lại một phần nào tình yêu của Cha, thì Cha vẫn nghĩ rằng Cha dù sao cũng mới hy sinh cho họ chút xíu, và nếu có thể, Cha còn muốn chịu khổ hơn nữa. Thế nhưng, họ chỉ đáp lại tất cả nhiệt huyết của Cha trong việc làm ích cho họ bằng cách loại trừ Cha và lạnh lùng đối xử với Cha. *Ít là có con an ủi Cha, bao nhiêu có thể, thay cho sự vô ơn bạc tình của họ*". (The Autobiography of Saint Margaret Mary, Tan Books and Publishers, Inc, 1986, trang 66-67)

Căn cứ vào đoạn 55 trên đây trong cuốn Tự Truyện của Chị Thánh Margarita Maria Alacoque thì **Nguồn Gốc của Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng** được xuất phát từ những gì Chúa Giêsu muốn tỏ ra *Vào mỗi Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng* cho vị thánh nữ này chẳng những được thấy *Thánh Tâm Chúa* mà còn được biết cả những bí mật của

Thánh Tâm Người: *cái gì đã làm Người yêu con người quá lẽ*, nhưng thảm thương thay, Thánh Tâm vô cùng nhân hậu của Người lại *chỉ nhận được vô ơn bạc nghĩa và khinh mạn dể dôi*, bởi đó Thánh Tâm Chúa đã kêu gọi thực hiện việc đền tạ như là **Mục Đích của Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng: *Ít là có con an ủi Cha, bao nhiêu có thể, thay cho sự vô ơn bạc tình của họ.***

Tập Tục

Một chi tiết nữa liên quan đến tập tục hay thời điểm của Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng. Đó là thời điểm nửa đêm về sáng giữa Thứ Năm và Thứ Sáu Đầu Tháng để thực hiện "Một Giờ Vói Thày". Sau đây là chính lời của Chúa Giêsu kêu gọi Chị Thánh Margarita Maria Alacoque:

❖ "Cũng trong lân Trái Tim Thần Linh của Người mở ra, thì có một ngọn lửa từ đó bắn ra, nồng nhiệt đến nỗi, con nghĩ con bị thiêu rụi đi mất tiêu rồi, vì con hoàn toàn bị ngọn lửa này chiếm đoạt cho đến độ, không chịu đựng được nữa, con đã xin Người thương đến sức yếu đuối của con. Người nói với con rằng:

"Cha sẽ là mãnh lực của con, đừng sợ gì cả, nhưng hãy lắng nghe Tiếng Cha và những gì Cha sẽ đòi hỏi nơi con, để con có thể trở thành một trong những yếu tố tiên quyết trong việc hoàn thành dự định của Cha. **Trước hết, con sẽ thường xuyên hiệp lễ, bao lâu đức vâng lời cho phép con**, cho dù con có phải bỏ mình hay hạ mình đi nữa, thì

con cũng phải nhận lấy chúng như những lời đọan hứa của tình Cha yêu thương con. Hơn thế nữa, **con sẽ liên minh hiệp thông với Cha vào mỗi Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng.**

- Vào nửa đêm giữa ngày Thứ Năm và Thứ Sáu, Cha sẽ cho con thông phần vào cuộc buồn sầu đến chết được mà Cha sẵn sàng cảm nhận trong Vườn Cây Dầu, và nỗi buồn sầu ngoài khả năng thấu hiểu của con này sẽ kéo con vào một cuộc khổ não còn khốn cực hơn là chính sự chết nữa. Và, để thông hiệp với Cha trong buổi cầu nguyện nhu hạ mà Cha bấy giờ dâng lên Cha Cha giữa con khổ não của Cha, **con sẽ chỗi dậy giữa 11 và 12 giờ khuya, sắp mình xuống với Cha một tiếng đồng hồ,** không những để làm người con giận thần linh, bằng việc van xin tình thương cho các tội nhân, mà còn để xoa dịu phần nào nỗi đắng cay mà bấy giờ Cha đã cảm thấy, khi Cha bị các tông đồ bỏ rơi, làm cho Cha phải trách họ không thể thức với Cha lấy một giờ. Trong một tiếng đồng hồ ấy, con sẽ làm theo điều Cha sẽ dạy con. Nhưng hãy nghe này, hỡi đứa con gái của Cha ơi, **đối với mọi thần linh, con đừng tin theo một tí nào cũng đừng tin tưởng gì cả, vì Satan hậm hực sẽ tìm cách đánh lừa con đấy nhé. Thế nên, đừng làm sự gì mà không được chấp nhận bởi những vị hướng dẫn của con; ở dưới thẩm quyền của đức tuân phục, nỗ lực làm hại con của hắn sẽ trở thành vô hiệu, vì hắn không có quyền hạn gì trên một con người vâng phục cả”.**

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ Tự Truyện của Chị Thánh Margarita Maria Alacoque đoạn 57).

Có 4 thông điệp về Thánh Tâm của 3 Đức Thánh Cha sau đây:

ĐTC Lêô XIII với Thông Điệp [ANNUM SACRUM](#) về việc Tận Hiến cho Thánh Tâm ban hành ngày 25/5/1899, ấn định ngày 11/6/1899 là ngày Tận Hiến cả loài người cho Thánh Tâm Chúa.

ĐTC Piô XI với 2 thông điệp [MISERENTISSIMUS REDEMPTOR](#) về việc Đền Tạ Thánh Tâm Chúa, ban hành ngày 8/5/1928, và thông điệp [CARITATE CHRISTI COMPULSI](#); về Thánh Tâm Chúa ban hành ngày 3/5/1932.

Đức Piô XII với Thông Điệp [HAURIETIS AQUAS](#) về Việc Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa, ban hành ngày 15/5/1956

Tuy không có một thông điệp nào nói một cách rõ ràng đến riêng truyền thống Thứ Sáu Đầu Tháng, nhưng chúng ta cũng thấy nhắc đến một cách gián tiếp ở thông điệp [MISERENTISSIMUS REDEMPTOR](#) như sau:

- "Hơn nữa, nhờ tác động của ân sủng Chúa, việc thực hành đạo đức đối với Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu đã gia tăng rất nhiều qua giòng thời gian; từ đó đã có các hiệp hội đạo đức phát động việc tôn thờ Trái Tim Thần Linh này ở khắp mọi nơi, cũng từ đó lệ rước Lễ vào các Thứ Sáu đầu tháng theo lòng mong ước của

Chúa Giêsu Kitô là một thứ lệ giò đây đã được thịnh hành" (đoạn 3)

"Để những lỗi lầm này (*bỏ bê quên lãng Tình Yêu Chúa*) được tẩy sạch, thì Người (*Chúa Giêsu*) đã khuyên dạy mấy điều cần phải làm, nhất là việc sau đây là việc đẹp lòng Người nhất, đó là người ta cần phải tiến đến Bàn Thờ với mục đích đền bồi tội lỗi, bằng việc được gọi là **Rước Lễ Đền Tạ**, và họ cũng cần phải thực hiện các lời nguyện cầu đền bồi kéo dài nguyên cả một tiếng đồng hồ, được gọi là '**Giờ Thánh**'. Những việc thực hành đạo đức này đã được Giáo Hội chuẩn nhận và cũng được phong phú hóa bởi các ân sủng dồi dào" (đoạn 12)

Như thế, căn cứ vào hai đoạn của ĐTC Piô XI trên đây thì Thứ Sáu Đầu Tháng trở thành lệ không phải trực tiếp từ Giáo Hội mà là từ Cộng Đồng Dân Chúa, một lệ được căn cứ vào khoản Tự Truyền 55 của Chị Thánh Margarita Maria Alacoque. Và những việc làm cho/trong Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng này, như Rước Lễ Đền Tạ và làm Giờ Thánh, là những gì đã được Giáo Hội chuẩn nhận.

Giáo Huấn

Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Sau đây là một số đoạn về lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa trong Giáo Hội được ĐTC Piô XII đề cập tới trong Thông Điệp HAURIETIS AQUAS của ngài, nhất là việc thành lập lễ Trọng Kính Thánh Tâm Chúa cho chung Giáo Hội hoàn vũ.

Tôn Sùng Thánh Tâm: Hình Thành

111. Thế nên, Ta biết rằng, việc sùng kính mà chúng ta suy tôn tình yêu của Chúa Giêsu Kitô dành cho loài người, qua dấu hiệu cao cả là Trái Tim Bị Thương Tích của Đấng Cứu Chuộc bị đóng đinh trên Thánh Giá, đã chưa bao giờ hoàn toàn bị lòng đạo đức của Kitô hữu lãng quên cả. Tuy nhiên, trong những thời gian gần đây, việc sùng kính này đã được biết đến nhiều hơn và được phổ biến cách lạ lùng khắp Giáo Hội, nhất là sau khi chính Chúa mạc khải mầu nhiệm thần linh này cho riêng một số con cái của Người, thành phần được đặc biệt ban cho dồi dào ân phúc thiêng liêng, trở nên những sứ giả được tuyển chọn để loan truyền việc tôn sùng này.

(Phụ chú của người dịch: Ở đây ĐTC có thể ngầm nói đến cả chị nữ tu Maria Josefa Menéndez, mà ngài, khi còn là hồng y, trong thơ đề tháng 4-1938, đã viết cho mẹ bề trên của chị để chúc lành cho cuốn sách "The Way of Divine Love" trong lần xuất bản thứ nhất của nó)

116. Ta đề cập đến những tên tuổi tiêu biểu của những người chiếm được một vị trí đặc biệt trong việc thiết lập cũng như cố động việc tôn sùng Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu: đó là thánh Bonaventura, thánh Albêto Cả, thánh Catarina Siena, chân phước Henry Suso, thánh Phêrô Canisiô, thánh Phanxicô Salêsiô, và thánh Gioan Eudê là tác giả soạn ra bộ kinh nguyện phụng vụ đầu tiên để dùng vào việc cử hành tôn kính Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu.

117. Được nhiều giám mục Pháp ban phép, lễ trọng này đã được cử hành vào lần đầu tiên ngày 20-10-1672.

118. Trong số những người cố động việc tôn sùng tuyệt hảo này, chiếm chỗ danh dự là thánh nữ Magarita Maria Alacoque. Được lòng nhiệt thành nung nấu và được hỗ trợ bởi vị linh hướng là chân phước Claude de la Colombrière, thánh nữ đã hết sức tiến hành để làm cho việc tôn sùng, không thiếu gì tín hữu hết sức ca tụng, dồi dào phúc lành thiêng liêng này, được thiết lập và, bởi bản chất đặc biệt nơi những tác động yêu mến cũng như đền tạ của nó, được trội vượt hơn những hình thức đạo đức khác của Kitô hữu.

119. Việc ôn lại lịch sử của giai đoạn bắt đầu việc sùng kính Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu đủ cho chúng ta thêm sự hiểu biết về sự phát triển lạ lùng của việc tôn sùng này, một việc tôn sùng hoàn toàn hợp với bản chất

của Kitô giáo, một tôn giáo đích thực là một đạo giáo yêu thương.

Tôn Sùng Thánh Tâm: Thiết Lập

123. ... Thánh Bộ Lễ Nghi, trong sắc lệnh đề ngày 25-1-1765, được vị tiền nhiệm của Ta là Đức Clementê XIII phê chuẩn ngày 6-2 cùng năm, đã ban phép cử hành thánh lễ phụng vụ cho các giám mục Ba-Lan cũng như cho Roman Archfraternity of the Sacred Heart.

125. Việc chuẩn nhận đầu tiên này được ban phép theo thể thức của một đặc ân và hạn hẹp cho những vùng nào đó thôi. Sau gần một thế kỷ, một chuẩn nhận khác quan trọng hơn được ban cho, với những ngôn từ trịnh trọng. Ta đang nói đến, như Ta đã đề cập trước đây, sắc lệnh của Thánh Bộ Lễ Nghi ban hành ngày 23-8-1856. Qua sắc lệnh này, vị tiền nhiệm của Ta là Đức Piô IX, ưng thuận với những thỉnh cầu của các Giám Mục Pháp quốc cũng như của hầu hết thế giới Công Giáo, đã truyền cho lễ Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu được phổ biến khắp Giáo Hội và phải được cử hành xứng đáng. Tín hữu phải luôn luôn nhớ đến sắc lệnh này, vì, như chúng ta đọc trong phụng vụ của lễ này: "Từ khi việc tôn sùng Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, phát xuất như một giọng suối mãnh liệt, đã lan truyền khắp thế giới, tẩy xoá đi mọi chướng ngại trong giòng nước của nó."

Daminh Maria Cao Tấn Tình, BVL, chuyển dịch

Ởn Toàn Xá / Đại Xá

Cho việc tôn sùng Thánh Thể, Thánh Tâm, Thánh Kinh & Kinh Mân Côi

Để đáp ứng **Tông Hiến Indulgentiarum Doctrina** - Tín Lý về Các Ân Xá - The Apostolic Constitution The Doctrine of Indulgences - của Đức Thánh Cha Phaolô VI ban hành ngày 1/1/1967, (http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19670101_indulgentiarum-doctrina_en.html), trong đó, ở chuẩn định 13 (norm 13), ngài muốn "cuốn tổng hợp các kinh nguyện và việc làm được ân xá - The Enchiridion of Indulgences cần phải được duyệt lại theo chiều hướng bao gồm cả việc liên kết các ân xá với những kinh nguyện quan trọng cũng như những việc đạo đức, bác ái và thống hối", Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh đã cẩn thận biên soạn **Sắc Lệnh The Enchiridion of Indulgences** - http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_it.html - **sắc lệnh tổng hợp các kinh nguyện và việc làm được ân xá**, một văn kiện đã được chính Đức Thánh Cha Phaolô VI phê chuẩn ngày

15/6/1968 và được ban hành ngày 29/6/1968. (xin coi tiếp trang 163)

Về **các điều kiện để lĩnh Ôn Toàn Xá** thì, trừ trường hợp hấp hối, mỗi ngày chỉ được lĩnh một lần (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 6, và phải có một tâm hồn hoàn toàn trong sạch, kèm theo việc xưng tội, rước lễ, và cầu theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng bằng các kinh nguyện Lạy Cha và Kính Mừng (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 7 và 10), 3 điều kiện này có thể thực hiện trước hay sau lĩnh Ôn Toàn Xá mấy ngày, nhưng việc rước lễ và theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng tốt nhất bao giờ cũng vào chính ngày cho từng Ôn Toàn Xá, còn xưng tội thì chỉ cần 1 lần có thể lĩnh mấy lần Ôn Toàn Xá (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 8 và 9). **Các Ôn Toàn Xá có thể được lãnh nhận vào các cơ hội như sau:** (The Enchiridion of Indulgences trong phần **Other Grants Of Indulgences** được liệt kê từ 1 tới 70):

3- Khi Tôn Thờ Thánh Thể ít là nửa tiếng;

26- Lễ Thánh Tâm Chúa nếu đọc Kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa của ĐTC Piô XII

48- Khi Lân Chuỗi Mân Côi (50 chục kinh liên tục, vừa đọc vừa suy gẫm) trong nhà thờ, chung gia đình, chung hội đoàn;

50- Khi Đọc Thánh Kinh liên tục ít là nửa tiếng;

59- Thứ Năm Tuần Thánh khi long trọng hát Kinh Tantum Ergo và xướng đáp cầu kết như Châu Thánh Thể;

59- Lễ Minh Máu Thánh Chúa Kitô khi long trọng hát Kinh Tantum Ergo và xướng đáp cầu kết như Châu Thánh Thể.

KINH ĐỀN TẠ

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

*(Của ĐTC Piô XII, được Ôn Toàn Xá nếu đọc trong ngày
Lễ Thánh Tâm Chúa hằng năm)*

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành – Chúa đã yêu dấu loài người quá bội – mà loài người vô tình tệ bạc – lại còn khinh mạn để duôi – nay chúng con sắp mình xuống trước bàn thờ Chúa – hết lòng thờ phượng cung kính – cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ – hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại – xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy – thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn – xin Chúa thương xót thứ tha – chúng con sẵn lòng đền tội chúng con – cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rồi – hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa – là Đấng chặn chiền dẫn đàng chính thật – hoặc khinh để những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội – mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy – thì chúng con quyết chí đền hết thay thay – lại dốc lòng đền riêng những tội này – như cách ăn ở buông tuồng mất nết – những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hầy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh – tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ – sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh – những điều sỉ nhục bị báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy – những điều ơ hồ khinh dễ – cùng những tội góm ghê phạm đến chính Phép Bí Tích mến yêu – sau hết – chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền – cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy – Chớ chi chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy – ít là chúng con xin dâng công đền tội – xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây thánh giá – mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày – lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành – cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa – từ rầy về sau nhờ ơn Chúa giúp – thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng – ăn ở thanh sạch – giữ luật Phúc Âm cho trọn – nhất là luật mến Chúa yêu người – cho được bù lại những tội chúng con – cùng tội thiên hạ – đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy – Lại hết sức ngăn ngừa kéo người ta còn phạm đến Chúa – cùng khuyên nhủ cho nhiều người trở lại cùng Chúa.

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân – chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã hợp công chuộc tội cầu bầu – xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà phạt tạ Chúa – cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ – giữ lòng trung tín – lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời – cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật – là nơi Chúa hằng sống hằng trị – cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.



Chúc Tụng Lòng Thương Xót Chúa

(Nhật Ký 948-951. Cha linh hồn của chị Faustina là Sopocho đã điều chỉnh một số lời kinh cầu này và thêm vào một số lời kinh cầu của riêng ngài nữa, như ngài đã nói đến trong Thư ngày 14/5/1972. Mở đầu Kinh Cầu này là câu: “Hỡi linh hồn ngọc vược, xin hãy đọc những nhận thức về Lòng Thương Xót Chúa sau đây để cảm thấy tin tưởng hơn”).

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

- Lòng Thương Xót Chúa tuôn tràn ra từ lòng Chúa Cha - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là màu nhiệm khôn thấu - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là mạch nguồn vọt ra từ màu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa khôn dò đối với trí khôn nhân loại hay thần thiêng - *Con tin nơi Chúa*

- Lòng Thương Xót Chúa là nguồn xuất phát tất cả sự sống và phúc hạnh - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa tốt đẹp hơn cả các tầng trời - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng thương Xót Chúa là mạch nguồn của các phép lạ và những kỳ công - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa bao bọc toàn thể vũ trụ - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa hạ giáng xuống trần gian nơi Bản Thân Lỗi Nhập Thể - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu bị thương rộng mở - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa được ủ ấp nơi Trái Tim Chúa Giêsu cho chúng con, nhất là cho các tội nhân - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc thiết lập Bánh Thánh - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc thành lập Hội Thánh - *Con tin nơi Chúa.*
- Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi Bí Tích Thánh Tẩy - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc chúng con được công chính hóa nhờ Chúa Giêsu Kitô - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa hộ tống chúng con suốt cả cuộc đời - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa bao bọc chúng con nhất là trong giờ lâm tử - *Con tin nơi Chúa*

- Lòng Thương Xót Chúa ban cho chúng con sự sống bất diệt - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa hỗ trợ chúng con từng giây phút trong cuộc đời - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa che chở chúng con khỏi lửa hỏa ngục - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa ở nơi việc hoán cải các tội nhân cứng lòng - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa làm Thần Trời sùng sốt, Thánh Nhân ngỡ ngàng - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa khôn dò trong tất cả mọi màu nhiệm về Thiên Chúa - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa nâng chúng con lên trên hết mọi thứ bất hạnh - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là nguồn hạnh phúc và hoan lạc của chúng con - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa ở chỗ kêu gọi chúng con từ hư vô ra hiện hữu - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa bao gồm tất cả mọi công cuộc do Ngài thực hiện - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là vinh hiển của tất cả mọi công việc Ngài làm - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là nơi tất cả chúng con được chìm đắm - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là nỗi nhẹ nhàng êm ái cho những tâm hồn sầu đau - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là niềm hy vọng duy nhất của những linh hồn thất vọng - *Con tin nơi Chúa*

- Lòng Thương Xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm hồn, là an bình trong lúc lo âu sợ hãi - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là niềm hân hoan và nổi ngất ngây của những linh hồn thánh hảo - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa phấn khích lòng cậy trông khi chẳng còn biết hy vọng vào đâu - *Con tin nơi Chúa*

Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu là Đấng có lòng Xót Thương vô hạn và đầy những cảm thương khôn lường, xin hãy nhân ái đoái đến chúng con và gia tăng Lòng Thương Xót Chúa nơi chúng con, để trong những lúc gian nan khốn khó, chúng con không cảm thấy thất vọng và bị ngã lòng, nhưng hết lòng tin tưởng phó mình cho thánh ý Chúa là Tình Yêu và là chính Tình Thương.

Ôi Lòng Thương Xót Chúa khôn lường và vô cùng bất tận, ai có thể tôn tụng và tôn thờ Chúa cho xứng đáng đây? Ôi ưu phẩm tối cao của Thiên Chúa toàn năng, Chúa là niềm hy vọng ngọt ngào cho con người tội lỗi.

Hỡi các vì tinh tú, địa cầu và đại dương, hãy hợp nhau lại thành một bản thánh ca mà đồng thanh tri ân sốt mến hát khen Lòng Thương Xót Chúa khôn thấu.

Nguyện Cầu Lòng Thương Xót Chúa

(*Thánh Faustina - Nhật Ký 163, Tuần Phòng năm 1937*)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

- Ôi Ba Ngôi Chí Thánh!/ Bao nhiêu lần con hít thở,/ bao nhiêu lần tim con rung nhịp,/ bao nhiêu lần máu con rộn ràng trong cơ thể của con/ thì con ngàn lần muốn tôn vinh tình thương của Chúa.
- Ôi Chúa,/ con muốn được hoàn toàn biến đổi thành tình thương của Chúa/ và trở thành phản ảnh sống động của Chúa./ Chớ gì ưu phẩm thần linh cao cả nhất trong các ưu phẩm,/ ưu phẩm tình thương khôn lường của Chúa/ xuyên qua tâm can và linh hồn của con sang anh chị em của con.
- Ôi Chúa,/ xin hãy giúp con/ để mắt con biết xót thương,/ nhờ đó,/ con không bao giờ ngờ vực hay phán đoán theo bề ngoài,/ nhưng biết nhìn thấy

những gì là mỹ miều/ nơi tâm hồn của anh chị em con/
và ra tay cứu trợ họ./ Xin hãy giúp con/ để tai con biết
xót thương,/ nhờ đó,/ con nghe thấy được các nhu cầu
của anh chị em con,/ và không tỏ ra dửng dưng lạnh
lùng/ trước những đón đau và than van của họ.

- Ôi Chúa,/ xin hãy giúp con,/ để lười con biết xót
thương,/ nhờ đó,/ con không bao giờ nói tiêu cực về
anh chị em con,/ mà là những lời ủi an và tha thứ.
- Ôi Chúa,/ xin hãy giúp con/ để tay con biết xót thương
và đây những việc thiện,/ nhờ đó,/ con chỉ biết làm
lành cho anh chị em con,/ và nhận lấy cho mình những
việc làm khó khăn và vất vả hơn./ Xin hãy giúp con,/
để chân con biết xót thương,/ nhờ đó/ con biết mau
mắn hỗ trợ anh chị em con,/ thắng vượt cái mệt mỏi và
buồn chán của con./ Việc nghi ngại thực sự của con là
ở chỗ phục vụ anh chị em con.
- Ôi Chúa,/ xin hãy giúp con/ để tim con biết xót
thương,/ nhờ đó,/ chính con có thể cảm thấy được tất
cả mọi khổ đau của anh chị em con./ Lòng con sẽ
không tìm nương tựa nơi bất cứ một người nào./ Con
sẽ tỏ ra chân thành/ ngay cả với những ai con biết rằng
sẽ lạm dụng lòng tốt của con./ Và con sẽ nép chặt
mình/ trong thẳm cung của Trái Tim hết sức nhân hậu
Chúa Giêsu./ Con sẽ âm thầm chịu đựng khổ đau của
con./ Ôi Chúa,/ xin tình thương của Chúa hãy nương
tựa nơi con.

Chính Chúa truyền cho con phải thực thi ba cấp độ xót thương./ Cấp thứ nhất là tác hành xót thương,/ bất cứ là tác hành nào./ Cấp thứ hai là ngôn từ xót thương/ – nếu con không thể thi hành được việc xót thương,/ con sẽ hỗ trợ bằng những lời lẽ của con./ Cấp thứ ba là cầu nguyện/ – nếu con không thể tỏ tình thương bằng việc làm/ hay bằng lời nói,/ con vẫn luôn có thể làm như thế bằng việc nguyện cầu./ Việc nguyện cầu của con/ thậm chí còn vươn tới cả những nơi con không thể nào vươn tới được về thể lý.

Ôi Giêsu của con ơi,/ xin hãy biến đổi con thành Bản Thân Chúa,/ vì Chúa có thể làm được tất cả mọi sự.



Cảm Nguyện Bánh Thánh Tình Thương

(Thánh Faustina - Nhật Ký, 356)

Daminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

- Ôi Bánh Thánh,/ Bánh chất chứa giao ước tình thương của Thiên Chúa đối với chúng con,/ *nhất là đối với các tội nhân đáng thương.*
- Ôi Bánh Thánh,/ Bánh chứa đựng Mình Máu Chúa Giêsu/ như chứng cứ của một tình thương vô cùng đối với chúng con,/ *nhất là đối với các tội nhân đáng thương.*
- Ôi Bánh Thánh,/ Bánh chất chứa sự sống trường sinh và tình thương vô cùng,/ được dồi dào ban phát cho chúng con,/ *nhất là các tội nhân đáng thương.*
- Ôi Bánh Thánh,/ Bánh chất chứa tình thương của Cha, Con và Thánh Thần đối với chúng con,/ *nhất là đối với các tội nhân đáng thương.*

- Ôi Bánh Thánh,/ Bánh chất chứa mạch nước sự sống/ xuất phát từ tình thương vô cùng đối với chúng con,/ nhất là đối với các tội nhân đáng thương.
- Ôi Bánh Thánh,/ Bánh chất chứa ngọn lửa của tình yêu tinh tuyền nhất/ tỏa ra từ từ cung lòng của Cha Hằng Hữu,/ như từ vực thẳm của tình thương vô cùng đối với chúng con,/ nhất là đối với các tội nhân đáng thương.
- Ôi Bánh Thánh,/ Bánh chất chứa phương dược/ cho tất cả mọi thứ bệnh hoạn của chúng con,/ xuất phát từ tình thương vô cùng,/ như từ một suối nguồn, đối với chúng con,/ nhất là đối với các tội nhân đáng thương.
- Ôi Bánh Thánh,/ Bánh chất chứa mối hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng con/ nhờ tình thương vô cùng của Ngài đối với chúng con,/ nhất là đối với các tội nhân đáng thương.
- Ôi Bánh Thánh,/ Bánh chất chứa tất cả/ những cảm thức của Trái Tim dịu ngọt nhất Chúa Giêsu đối với chúng con,/ nhất là đối với các tội nhân đáng thương.
- Ôi Bánh Thánh,/ niềm hy vọng duy nhất của chúng con/ trong tất cả mọi khổ đau/ và những gian nan khốn khó của cuộc đời.
- Ôi Bánh Thánh,/ niềm hy vọng duy nhất của chúng con/ giữa tối tăm và bão tố trong ngoài.

- Ôi Bánh Thánh,/ *niêm hy vọng duy nhất của chúng con/* trong cuộc đời và trong giờ lâm tử.
- Ôi Bánh Thánh,/ *niêm hy vọng duy nhất của chúng con/* giữa những gian nan khốn khó và ngập tràn thất vọng.
- Ôi Bánh Thánh,/ *niêm hy vọng duy nhất của chúng con/* giữa những sai lầm và phản trắc.
- Ôi Bánh Thánh,/ *niêm hy vọng duy nhất của chúng con/* giữa tình trạng tối tăm và vô thần đang lan tràn trái đất.
- Ôi Bánh Thánh,/ *niêm hy vọng duy nhất của chúng con/* trong lòng trông mong và nỗi đôn đau sẽ không ai hiểu được.
- Ôi Bánh Thánh,/ *niêm hy vọng duy nhất của chúng con/* trong cảnh vất vả cực nhọc và nhạt nhẽo buồn tẻ hàng ngày.
- Ôi Bánh Thánh,/ *niêm hy vọng duy nhất của chúng con/* trước cảnh tàn rụi của những gì chúng con hy vọng và nỗ lực.
- Ôi Bánh Thánh,/ *niêm hy vọng duy nhất của chúng con/* giữa những tàn phá của địch thù cùng những nỗ lực của hỏa ngục.

- Ôi Bánh Thánh,/ *con tin nơi Chúa khi* gánh nặng đã quá sức của con/ và con thấy rằng những nỗ lực của con đều trở thành vô hiệu.
- Ôi Bánh Thánh,/ *con tin nơi Chúa khi* bão tố làm tâm can của con chao đảo/ và tinh thần hải hùng của con cảm thấy thất vọng.
- Ôi Bánh Thánh,/ *con tin nơi Chúa khi* tim con cảm thấy hoảng sợ/ và nguy vong ám ảnh trí khôn con.
- Ôi Bánh Thánh,/ *con tin nơi Chúa khi* hết mọi sự âm mưu chống lại con/ và linh hồn con cảm thấy chẳng còn hy vọng gì.
- Ôi Bánh Thánh,/ *con tin nơi Chúa khi* mắt con bắt đầu trở nên mờ nhạt trước tất cả mọi sự trần thế,/ và lần đầu tiên tâm thần của con thấy được những thế giới vô hình.
- Ôi Bánh Thánh,/ *con tin nơi Chúa khi* những việc con làm trở thành quá sức của con/ và gian nan khốn khó trở thành thân phận hằng ngày của con.
- Ôi Bánh Thánh,/ *con tin nơi Chúa khi* con cảm thấy việc thực hành nhân đức trở nên khó khăn/ và bản tính tự nhiên của con tiến đến chỗ phản loạn.
- Ôi Bánh Thánh,/ *con tin nơi Chúa khi* con trở thành mục tiêu cho những con thù hận.

- Ôi Bánh Thánh,/ *con tin nơi Chúa khi những vất vả khổ cực/ và các nỗ lực của con bị người khác phán đoán sai lạc.*
- Ôi Bánh Thánh,/ *con tin nơi Chúa khi những phán quyết của Chúa sẽ vang lên về con;/ bây giờ con sẽ tin vào đại dương của tình thương Chúa.*



*Chân Phước Phanxicô,
Một trong 3 Thiếu Nhi Fatima
chuyên tâm an ủi “Chúa Giêsu Ẩn Thân”
bằng Chuỗi Kính Mân Côi luôn cầm trong tay,
như cùng Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa.*

CHÚA GIÊSU
TỐI ĐÊM
THỨ NĂM
TUẦN THÁNH

*Chúa Giêsu với nữ tu Josepha
về The Way of Divine Love
(Đường Lối Yêu Thương của Thiên Chúa)
đoạn The Secrets of the Passion: the Cenacle
(Các Bí Mật về Cuộc Khổ Nạn: Nhà Tiệc Ly)
18-28/2/1923*

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

Thánh Thể với Việc Rửa Chân

Giờ đây Cha sẽ bắt đầu tỏ cho con biết những tâm tưởng tràn đầy lòng Cha, khi Cha rửa chân cho các môn đệ của Cha

Hãy chú ý đến sự kiện cả 12 người họp lại đầy đủ, không trừ một ai: Gioan môn đệ yêu dấu ở đó, cả Giuđa là môn đệ chẳng bao lâu sau nộp Cha cho các thù địch. Cha sẽ nói cho con biết lý do tại sao Cha mong muốn tất cả các môn đệ quây quần với nhau như thế, và tại sao Cha lại bắt đầu bằng việc rửa chân cho họ như vậy.

Cha tụ họp tất cả họ lại là bởi vì đã đến lúc Giáo Hội của Cha phải được tỏ ra cho thế giới biết, và cũng bởi vì tất cả chiên phải có một Chủ Chăn duy nhất.

Đó cũng là ý định của Cha muốn tỏ cho các linh hồn thấy rằng, Cha không bao giờ từ chối ân sủng cho ngay cả những người lầm lỗi nặng nề, hoặc phân họ ra khỏi các người lành được Cha yêu thương ưu ái. Cha gìn giữ tất cả trong Trái Tim Cha, để tất cả có thể nhận được sự trợ giúp cần thiết, tùy trạng thái tâm hồn của họ...

Thế nhưng, Cha đau buồn là dường nào khi thấy, qua con người của Giuđa, người môn đệ bất hạnh của Cha, một đám đông những kẻ, cho dù thường được tụ tập dưới

chân Cha và được tẩy rửa bởi Máu Cha, vẫn cứ theo nhau hư đi đời đời.

Cha muốn những người này hiểu rằng, không phải vì tình trạng ở trong tội lỗi đã làm cho họ lìa xa Cha. Họ không bao giờ được nghĩ rằng họ vô phương cứu chữa, hay cũng không bao giờ được nghĩ rằng họ đã đời đời làm mất đi tình yêu hơn một lần dành cho họ. Hỡi các linh hồn đáng thương, Thiên Chúa, Đấng đã đổ hết Máu mình vì các con, không có những cảm nhận về các con như vậy đâu!

Tất cả các con hãy đến với Cha, đừng sợ, vì Cha yêu thương tất cả các con... Cha sẽ rửa các con trong Máu Cha và các con sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Tất cả những xúc phạm của các con sẽ bị chìm vào trong những thứ nước mà chính Cha sẽ rửa cho các con, không gì có thể tách lìa tình yêu của Trái Tim Cha dành cho các con.

Cha sẽ nói cho con biết những lý do Cha rửa chân cho các tông đồ của Cha trước Bữa Tiệc Ly.

Trước hết, là vì Cha muốn dạy cho các linh hồn biết họ phải tinh tuyền là đường nào để rước lấy Cha khi Hiệp Lễ.

Cha cũng muốn nhắc lại cho những ai bất hạnh phạm tội là, họ có thể lấy lại tình trạng vô tội của họ qua Bí Tích Sám Hối.

Cha rửa chân cho các tông đồ của Cha bằng chính bàn tay của Cha, để các người hiến thân cho công cuộc tông đồ có thể theo gương Cha mà đối xử với các tội nhân cũng như với các linh hồn khác được ủy thác cho họ coi sóc một cách hiền lành và khiêm nhượng,

Cha thắt mình bằng một tấm vải trắng để nhắc nhở họ là các tông đồ cần phải ràng buộc mình bằng bỏ mình và hãm mình, nếu họ muốn gây ảnh hưởng trên các linh hồn...

Cha còn muốn dạy họ biết là đức ái hỗ trợ luôn sẵn sàng tha lỗi cho nhau, che đậy lỗi lầm của nhau, chữa lỗi cho nhau, và không bao giờ làm lộ lầm lỗi của nhau.

Sau hết, nước mà Cha đổ trên chân của các tông đồ là biểu hiệu lòng nhiệt thành nung nấu trong Trái Tim Cha đối với phần rỗi của thế gian.

Giờ Cứu Chuộc đã điểm. Trái Tim Cha không còn chế ngự được tình yêu đối với nhân loại được nữa, hay có thể chịu được tâm tình bỏ họ lại vất vưởng mồ côi.

Bởi thế, để chứng tỏ tình yêu thiết tha của Cha đối với họ, cũng để luôn luôn ở lại với họ cho đến tận cùng thời gian, Cha quyết định trở thành lương thực của họ, sức nâng đỡ của họ, sự sống của họ, tất cả mọi sự của họ. Cha cần tỏ cho tất cả các linh hồn biết những cảm tình ưu ái mà Trái

Tim Cha đầy ứ dâng lên trong Bữa Tiệc Ly, khi Cha thiết lập Bí Tích Thánh Thể...

Chúa Giêsu Thánh Thể: Ước Vọng

Ánh mắt của Cha xuyên qua các thời đại, Cha đã nhìn thấy một số lớn rước lấy Mình Máu của Cha, và tất cả kẻ lãnh nhận được công hiệu của Mình Máu Cha..., biết bao nhiêu con tim mà Cha đã nhìn thấy, nhờ được giao tiếp với Mình Máu Cha, mà nở ra đức trinh khiết!... và còn bao nhiêu những người khác mà Mình Máu Cha làm bùng lên những công cuộc bác ái và lòng hăng say!... Bao nhiêu linh hồn tử đạo mà Cha đã thấy được... Bao nhiêu linh hồn bị yếu nhược vì tội lỗi và sức ép của đam mê đã lấy lại được lòng trung tín và phục hồi được nghị lực tâm linh của mình, nhờ nhận lãnh Bánh của người hùng!...

Ai có thể diễn tả được những xúc cảm dồn ngập tràn đầy Linh Hồn Cha? Vui sướng, yêu thương, dịu ngọt... thế mà, than ôi, cả đắng cay sâu khổ nữa.

Cha muốn nói cho họ biết về những đón đau nhức nhối tràn ngập Trái Tim Cha trong Bữa Tiệc Ly. Nếu Cha hết sức sung sướng khi nghĩ đến tất cả những người mà Cha trở thành Thân Nghĩa và Linh Dưỡng cho họ, đến tất cả những người vây quanh Cha cho đến tận cùng thời gian, để tôn thờ, phụng tạ và mến yêu Cha..., cũng không làm Cha giảm bớt đón đau đối với nhiều người bỏ Cha tro trọi

một mình, trong nhà tạm của Cha, và đối với người không tin ngay cả việc hiện diện của Cha nữa.

Biết bao nhiêu cõi lòng bị ô uế bởi tội lỗi mà Cha lại không phải vào..., và việc tục hoá Minh Máu Cha như thế thường trở nên án phạt đời đời cho họ biết bao...

Những phạm thánh và lẳng nhục cùng tất cả những thù ghét vô danh phạm đến Cha diễn qua trước mắt Cha..., những ngày giờ cô đơn đằng đẵng, đêm cũng như ngày, mà Cha lui thủ một mình trên các bàn thờ..., còn một số đông không chịu nghe theo những lời kêu nài của Trái Tim Cha.

Chính vì tình yêu đối với các linh hồn đã giữ Cha làm một Tù Nhân trong Bí Tích Thánh. Cha ở đó, để tất cả có thể đến mà tìm kiếm ủi an cần thiết, trong sự dịu dàng tuyệt vời nhất của những Tấm Lòng, Tấm Lòng tuyệt vời nhất trong các Người Cha, Tấm Lòng trung tín nhất trong các Thân Hữu, Đấng không bao giờ ruồng bỏ họ.

Thánh Thể là một sáng tạo của Tình Yêu... Thế mà, ít biết bao các linh hồn đáp lại một tình yêu ban mình và tự hiến vì họ này!

Cha sống ở giữa các tội nhân để Cha có thể là sự sống của họ, là thầy thuốc của họ và là phương dược chữa trị các bệnh tật do bản tính băng hoại mà ra. Mà ngược lại, họ đã ruồng bỏ Cha, nhục mạ Cha và khinh dể Cha!...

Hỡi những tội nhân đáng thương khổn nạn, đừng bỏ Cha mà đi... Đêm cũng như ngày, Cha trông ngóng các con trong nhà tạm. Cha sẽ không trách móc các con đâu... Cha sẽ không ném vào mặt các con tội lỗi của các con đâu... Trái lại, Cha sẽ rửa chúng trong Máu Cha và trong các Thương Tích của Cha. Không việc gì mà phải sợ..., hãy đến với Cha... Chỉ cần các con biết được rằng Cha thiết tha yêu thương các con là chừng nào.

Còn các con, hỡi những linh hồn yêu dấu, sao các con lại thờ ơ và lãnh đạm như thế? ... Cha chẳng nhẽ lại không biết đến những việc chăm sóc cho gia đình..., để ý đến nhà cửa..., và những đòi hỏi theo chức phận trong cuộc sống..., làm các con phải liên tục chú tâm đến chúng hay sao?... Thế nhưng, các con không thể nào dành lấy một ít phút để đến tỏ bày lòng quyến luyến và biết ơn của các con hay sao? Đừng để mình bị cuốn hút vào những chăm chút lòng thông và vô bổ mà không còn một chốc lát nào để viếng thăm và nhận lấy Tù Nhân của tình yêu!...

Nếu các con yếu đau hay bệnh nạn, các con có tìm giờ đến gặp bác sĩ để chữa trị cho mình không?... Vậy hãy đến với Đấng có thể ban cho linh hồn các con, cả sức mạnh lẫn sức khỏe, và bố thí tình yêu cho Tù Nhân Thần Linh đang ngong ngóng các con, van xin các con và mong gặp các con ở bên cạnh Người.

Đó là những cảm tình của Cha khi Cha sửa soạn lập Bí Tích Thánh, thế nhưng, Cha vẫn chưa nói cho con biết

điều mà Cha cảm thấy về tâm tưởng của những linh hồn Cha tuyển chọn; các tu sĩ của Cha, các linh mục của Cha...

Chúa Giêsu Thánh Thể: Mãn Nguyệt

Khi Cha sắp thiết lập Phép Thánh Thể, Cha đã thấy một số đông những linh hồn đặc ân mong được dưỡng nuôi bằng Mình Máu Cha' trong họ một số muốn tìm thấy ở đó phương dược chữa trị những thiếu sót của họ, một số khác tìm thấy ngọn lửa thiêu đốt những bất toàn của họ... Đồng thời, Cha cũng đã nhìn thấy họ tụ tập chung quanh Cha, như một khu vườn mà từng thứ làm cho Cha vui riêng với những hương hoa của họ...

Như mặt trời sống động, Thánh Thể của Cha ban sự sống cho họ, và sưởi ấm những cõi lòng lạnh lẽo của họ. Cha đến tìm ủi an nơi những linh hồn này, tìm ẩn náu nơi những linh hồn kia, nghỉ ngơi nơi những linh hồn khác. Nếu tất cả các linh hồn dễ thương này biết được họ có thể dễ dàng an ủi Cha, che chở Cha và ru nghỉ cho Cha là Thiên Chúa của họ là chừng nào.

Chính Thiên Chúa yêu thương vô cùng này, sau khi giải thoát các con khỏi tội lỗi, đã ban cho các con một ơn gọi khôn sánh, và đã mầu nhiệm lôi kéo các con vào trong khu vườn hoan lạc kín đáo của Người. Vị Thiên Chúa là Đấng Cứu Tinh của các con đã biến mình thành Lang Quân của các con.

Thế rồi, chính Người dưỡng nuôi các con bằng Nhục Thể vô tì tích của Người, và làm giảm cơn khát của các con bằng Máu của Người. Nếu các con yếu đau, Người sẽ là thầy thuốc của các con; hãy đến với Người, Người sẽ chữa lành các con. Nếu các con lạnh lẽo, hãy đến với Người, Người sẽ sưởi ấm các con. Nơi Người, các con sẽ tìm thấy nghỉ ngơi và hạnh phúc, vậy đừng bỏ Người đi lang thang, vì Người là sự sống, và khi Người xin các con an ủi Người, đừng từ chối Người làm cho Người buồn...

Than ôi, buồn khổ biết bao khi thấy rất nhiều người nhận được các ơn cao quý nhất lại trở nên nguyên cố làm Thánh Tâm Cha đau đớn! Cha không luôn luôn vẫn thế hay sao? ... Cha có thay đổi gì không?... Không, tình yêu của Cha, vẫn dịu dàng và chí thiết, không đổi thay, sẽ kéo dài cho đến tận cùng thời gian.

Nếu các con bất xứng, Cha thừa biết rồi; nhưng không phải vì thế mà Cha bỏ các con mà đi đâu. Ngược lại, Cha nóng lòng trông mong các con đến với Cha, để Cha có thể chẳng những làm voi đi những gánh nặng của các con, mà còn ban cho các con nhiều hồng ân nữa.

Nếu Cha xin các con tình yêu, thì các con đừng từ chối tình yêu. Thật quá dễ dàng để yêu chính Tình Yêu.

Nếu Cha cần xin con những điều đắt đỏ, hãy biết rằng, Cha cũng sẽ ban cho các con tất cả ân sủng và sức mạnh cần thiết để các con thắng được bản thân mình.

Cha hy vọng tìm thấy nơi các con niềm ủi an, do đó mà Cha đã chọn các con. Hãy mở toang linh hồn các con ra cho Cha, và nếu các con nhận thức được mình chẳng có gì xứng với Cha, thì hãy lấy lòng khiêm nhường và tin tưởng mà thưa cùng Cha: Lạy Chúa, Chúa biết cả những bông hoa và các trái cây của khu vườn của con..., xin hãy đến để dạy cho con biết cái con có thể trồng làm hài lòng Chúa nhất.

Với người nào thân thưa với Cha như vậy, và thật lòng muốn chứng tỏ tình yêu của mình, thì Cha đáp lại: Con yêu dấu, nếu đó là ước muốn của con, hãy chịu khó để Cha trồng chúng cho con..., hãy để Cha đào sỏi trong khu vườn của con..., hãy để Cha làm sạch đất cho hết những gốc rễ cứng cõi làm cản trở khu vườn mà con không có sức để nhổ chúng lên... Cha có thể sẽ xin các con phải từ bỏ một số những thị hiếu, hay hy sinh một cái gì đó ở tính nết của các con, như thực hiện một tác động đức ái, nhẫn nại hay từ mình nào đó..., hay có thể chứng tỏ tình yêu của các con bằng lòng nhiệt thành, đức tuân phục hay từ bỏ' tất cả những việc như vậy giúp làm cho mảnh đất linh hồn của các con nên màu mỡ, để linh hồn các con có thể trở sinh những bông hoa và trái cây Cha tìm kiếm: việc tự chế của các con sẽ mang lại ánh sáng cho tội nhân..., đức kiên nhẫn bình thản của các con trước những sự chọc giận sẽ chữa lành những vết thương đổ xuống trên Cha, sẽ đền bù xúc phạm của họ và xóa đi lầm lỗi của họ..., nhịn nhục, thậm chí vui tươi chấp nhận bị lên án, sẽ mang lại cho tội

nhân kiên cường mù quáng ơn sủng chiếu soi linh hồn họ và lòng can đảm để hạ mình xin lỗi.

Tất cả điều này Cha sẽ làm cho các con, nếu các con để Cha được tự do. Rồi linh hồn các con sẽ bùng nở muôn hoa cách nhanh chóng, và các con sẽ là niềm an ủi của Trái Tim Cha.

Phải, hồi con yêu dấu, ngay cả những sa ngã của các con cũng an ủi Cha. Đừng thất đảm, vì tác động khiêm nhượng này phát sinh bởi lỗi lầm của các con an ủi Cha, còn hơn là nếu con không sa ngã. Hãy can đảm lên, vững tiến và để cho Cha huấn luyện các con.

Tất cả những sự này đến với Cha khi Cha thiết lập Bí Tích Thánh, và Trái Tim Cha hừng hực ước muốn trở nên của nuôi chỉ cho những linh hồn này mà thôi. Nếu Cha lập cư giữa loài người, thì không phải chỉ để sống giữa những người trọn lành, nhưng còn để dặt dùi kẻ yếu đuối và nâng đỡ kẻ thấp hèn. Cha sẽ làm cho họ lớn lên và mạnh mẽ. Những đứt khoát tốt lành của họ sẽ là sự ủi an của Cha, và Cha sẽ nghỉ ngơi nơi sự mỏng dòn của họ...

Thế nhưng, trong số những linh hồn tuyển chọn lại không có những người sẽ ập xuống trên Cha sầu khổ hay sao?... Vì mọi người trong họ sẽ kiên trung hết hay sao?... Tiếng kêu ai oán phát ra từ Trái Tim Cha là ở chỗ này... Cha muốn các linh hồn nghe thấy nó.

Chúa Giêsu Thánh Thể: Nhức Nhối

Về nỗi đau đớn của Trái Tim Cha, khi Trái Tim Cha bị ngọn lửa thiêu đốt thúc Cha chế tạo ra một kỳ công của tình yêu, đó là Phép Thánh Thể.

Trong khi Cha nhìn thấy nhiều linh hồn muốn dinh dưỡng nhờ Bánh bởi trời này, Cha cũng không thể nào tránh thấy được sự lạnh nhạt mà nhiều linh hồn khác..., các linh hồn tận hiến..., các linh mục..., sẽ gây thương tích cho Cha trong Bí Tích này. Có những người trở nên nguội lạnh..., dần dần theo thói quen..., còn tệ hơn cả thói quen..., đến độ ê chề mỗi mệ, từ từ quay ra hăm hăm dò dò... Tuy vậy, cả đêm trường Cha vẫn trông, vẫn đợi linh hồn đó trong nhà tạm..., thiết tha mong mỗi linh hồn đến để rước lấy Cha..., để tâm sự với Cha với tất cả tín cần của một hôn thê..., kể cho Cha nghe những buồn phiền, cảm dỗ, khổ đau của mình..., xin Cha khuyến dụ và ân sủng cần thiết cho mình hay cho những người khác... Có thể trong gia đình, hay tùy thuộc vào linh hồn này, còn có những linh hồn ở xa Cha đang gặp nguy hiểm thì sao?... Cha nói với linh hồn rằng:

"Hãy đến, chúng ta hoàn toàn tự do bàn bạc mọi vấn đề... Cần quan tâm đến các tội nhân... Hãy dâng mình để làm việc đền tạ... Hãy hứa với Cha ít là, ngày hôm nay con không để cho Cha lẻ loi một mình..., rồi để ý xem Trái Tim Cha cần an ủi có xin con điều gì khác nữa không..."

Đó là điều Cha hy vọng linh hồn này cũng như nhiều linh hồn khác làm cho Cha... Thế mà, khi linh hồn rước lấy Cha khi Hiệp Lễ, linh hồn chẳng nói với Cha một lời nào..., linh hồn lo ra, mệt mỏi hay bất cần..., tất cả tâm trí của linh hồn bị chi phối bởi các việc cần phải làm..., bởi gia đình phải chăm lo..., bởi bạn bè thân quen..., hay có thể bởi lo âu về sức khỏe của mình..., linh hồn không biết nói với Cha điều gì cả..., lạnh nhạt, buồn tẻ..., mong cho thời gian qua đi... Con rước lấy Cha như thế đó, Ôi linh hồn Cha tuyển chọn và trông ngóng với tất cả một tình yêu không thể nén chò cả một đêm trường thao thức?

Phải, Cha thiết tha mong mỏi linh hồn đến với Cha, để Cha có thể nghỉ ngơi nơi linh hồn, và chia sẻ với linh hồn những lo âu toan tính... Cha đã sửa soạn sẵn sàng những ơn mới cho linh hồn, song linh hồn lại không thèm chúng..., linh hồn không có gì cần xin Cha, cả lời nhắn nhủ hay sức mạnh..., linh hồn chỉ tự phàn nàn bản thân chứ không nói gì nhiều với Cha... Như thế là linh hồn đến với Cha chỉ theo thói quen, làm cho xong chuyện về hình thức, hay có lẽ vì làm thế cũng chẳng phạm trọng tội gì. Thế nhưng, không vì yêu mến hay vì khao khát chân tình muốn được kết hợp chặt chẽ với Cha đã thúc đẩy linh hồn đến với Cha.

Than ôi, linh hồn đó không có một tình yêu tế nhị mà Cha mong muốn. Còn các linh mục ư?... Ai có thể diễn tả được tất cả những gì Cha mong muốn nơi mỗi một vị linh mục của Cha. Các linh mục được ban cho quyền năng riêng

của Cha để có thể tha tội. Chính Cha vâng theo lời của các linh mục khi các ngài triệu Cha từ trời xuống đất. Cha hoàn toàn phó mình trong bàn tay các ngài; các ngài có thể đặt Cha trong nhà tạm hay trao Cha cho tín hữu khi Hiệp Lễ. Các linh mục nói được là các bố thí viên của Cha.

Cha trao phó cho mỗi một vị linh mục những linh hồn các ngài có thể dẫn dắt họ vào con đường nhân đức, bằng việc giảng dạy, linh hướng, trên tất cả là bằng mẫu gương của các ngài.

Các linh mục đã đáp lại ra sao?... Các linh mục có hoàn thành sứ mạng của Tình Yêu hay không?... Vị thừa tác viên của Cha ấy, trên bàn thờ hôm nay, sẽ phú dâng lên Cha những linh hồn thuộc trọng trách của mình chẳng?... Ngài có van xin Cha hay không: sức mạnh cần thiết để thi hành thừa tác vụ thánh trong sự thánh thiện..., lòng nhiệt thành cho việc cứu rỗi các linh hồn..., đức can đảm trong việc hy tế bản thân hôm nay hơn ngày hôm qua...? Ngài có dâng cho Cha tất cả tình yêu mà Cha mong ước..., và Cha có thể hoàn toàn tin tưởng vào ngài, như vào một người môn đệ yêu dấu thân tình của Cha hay không?... Ôi, Trái Tim Cha buồn khổ biết bao, khi buộc lòng phải phải nói rằng:

"Thế gian đã thương Cha ở các bàn tay của Cha, và các bàn chân của Cha, còn xỉ nhục cả dung nhan Cha nữa... Các linh hồn tuyển chọn của Cha và các linh hồn tu sĩ tận hiến của Cha, các linh mục của Cha, lại xâu xé đâm chọc

Trái Tim Cha... Biết bao nhiêu vị linh mục, sau khi ban cho nhiều linh hồn ân sủng, thì chính các ngài lại ở trong tình trạng tội lỗi!... Biết bao vị linh mục dâng Thánh Lễ trong tình trạng như vậy..., rước lấy Cha trong tình trạng như vậy..., sống và chết trong tình trạng như vậy!...

Giờ đây, các con biết được điều làm Cha quặn thắt trong Bữa Tiệc Ly, là khi Cha thấy trong số Mười Hai người tông đồ bất trung đầu tiên của Cha, và theo sau người tông đồ này, còn rất nhiều người nữa, qua các giòng đời thế hệ.



THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VỚI 5 LOẠI LINH HỒN

Chúa Giêsu với chị Thánh Faustina

Nhật Ký 1485-1490

Daminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

1- Thánh Tâm với Linh Hồn Tội Nhân

Chúa Giêsu: Ôi linh hồn tội nhân, đừng sợ Đấng Cứu Thế của con. Việc đầu tiên Cha làm là đến với con, vì Cha biết rằng con không thể nào tự động nâng mình lên cùng Cha được. Con nhỏ ơi, đừng trốn chạy Cha của mình; hãy mở lòng mình ra nói chuyện với Thiên Chúa tình thương của con, Đấng muốn nói lên những lời thứ tha và đổ tràn ơn của Người xuống trên con. Cha yêu dấu linh hồn con là chùng nào! Cha đã in tên tuổi của con trên bàn tay Cha. con đã được khắc như một vết thương sâu đậm trong Trái Tim Cha.

Linh hồn: Lạy Chúa, con nghe tiếng Chúa gọi con rồi bỏ con đường tội lỗi, song con không đủ sức lực cũng không đủ can đảm để làm điều này.

Chúa Giêsu: Cha là sức mạnh của con, Cha sẽ giúp con đương đầu.

Linh hồn: Lạy Chúa, vì con nhận thức được sự thiện hảo của Chúa nên con cảm thấy sợ Chúa.

Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, con lại sợ Thiên Chúa của tình thương à? Sự thiện hảo của Cha không cản trở Cha xót thương. Này nhé, vì con mà Cha đã thiết lập ngai tòa tình thương trên dương thế, đó là nhà tạm, và từ ngai tòa này Cha ước mong nhập vào lòng con. Chung quanh Cha đâu có hộ vệ hay lính gác. Con có thể đến với Cha bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào. Cha muốn nói với con và Cha mong muốn ban ơn cho con.

Linh hồn: Lạy Chúa, con không tin là Chúa sẽ tha thứ tội lỗi vô số của con; cảnh khốn nạn của con làm con run sợ.

Chúa Giêsu: Tình thương của Cha còn lớn hơn cả tội lỗi của con và của cả thế gian nữa. Ai có thể đo lường được chiều kích lòng nhân lành của Cha? Vì con mà Cha đã từ trời xuống thế; vì con mà Cha đã để mình bị đóng đinh trên cây thập giá; vì con mà Cha đã để cho Thánh Tâm Cha bị lưỡi đồng đâm thấu qua, nhờ đó mở rộng nguồn mạch tình thương cho con. Vậy nên con hãy tin tưởng mà

đến kín lấy các ân sủng từ nguồn mạch này. Cha không bao giờ xua đuổi một côi lòng thống hối ăn năn. Cảnh khốn nạn của con đã biến mất tiêu tan trong vực sâu thăm thẳm của tình thương Cha. Đừng viện cớ với Cha là con lầm lỗi. Con sẽ làm Cha vui sướng khi con trao cho Cha tất cả những trở ngại và khổ tâm của con. Cha sẽ chong chất lên con những bảo vật của ơn Cha.

Linh hồn: Ôi Chúa, Chúa đã thắng được trái tim chai đá của con bằng lòng nhân lành của Chúa. Tin tưởng và tự hạ, con tiến đến với tòa tình thương của Chúa, nơi mà chính Chúa sẽ giải tội cho con qua vị đại diện Chúa. Ôi Chúa, con cảm thấy ân sủng của Chúa và bình an của Chúa tràn ngập linh hồn nghèo khổ của con. Ôi Chúa, con cảm thấy ngập ngụa tình thương Chúa. Chúa thứ tha cho con hơn cả lòng con mong ước và trí con suy tưởng. Lòng nhân lành của Chúa vượt trên mọi ước mong của con. Nên, giờ đây, đầy lòng biết ơn đối với biết bao ân sủng Chúa, con xin mời Chúa đến với lòng con. Con lang thang như một đứa con nhỏ lạc loài đi hoang, mà Chúa vẫn không thôi là Cha con. Xin tăng thêm tình thương Chúa đối với con, vì Chúa thấy con yếu đuối là chừng nào.

Chúa Giêsu: Con nhỏ ơi, đừng nói đến nỗi khốn cùng của con nữa; nó đã được quên đi rồi. Hãy lắng nghe đây, hồi con nhỏ của Cha, về điều mà Cha muốn nói với con. Con hãy xích lại gần những thương tích của Cha, và hãy kín lấy từ Nguồn Mạch Sự Sống này bất cứ những gì lòng con

mong ước. Hãy uống thỏa thuê Mạch Nguồn Sự Sống ấy, và con sẽ không bị kiệt sức trong cuộc hành trình của con. Con hãy nhìn vào

những ánh quang chói lọi của tình thương Cha, mà đừng sợ những kẻ thù đối với phần rỗi của con. Con hãy tôn vinh tình thương của Cha.

2- Thánh Tâm với Linh Hồn Tuyệt Vọng

Chúa Giêsu: Ôi linh hồn bị chói với trong tăm tối, đừng nản lòng. Mọi sự chưa mất cả đâu con. Hãy đến mà phó mình cho Vị Thiên Chúa của con, Đấng là tình yêu và là lòng thương xót.

- Trước tiếng gọi này, linh hồn vẫn như điếc không nghe thấy gì cả, thu mình trong bóng tối tăm.

Chúa Giêsu (kêu gọi một lần nữa): Con nhỏ ơi, hãy lắng nghe tiếng nói của Người Cha xót thương con đây.

- Từ linh hồn vọng lên một lời đáp lại: "Với tôi chẳng có tình thương nào hết", rồi linh hồn càng chìm sâu trong tăm tối, một nỗi thất vọng như ném trước cái mùi vị hoả ngục, và làm cho linh hồn không thể xích lại gần Thiên Chúa nữa.

Chúa Giêsu kêu gọi linh hồn lần thứ ba, nhưng linh hồn vẫn giả điếc làm ngơ, cứng cỏi và tuyệt vọng. Thế rồi tình thương Thiên Chúa một mình bắt đầu đánh động linh hồn, không cần phần cộng tác của linh hồn, Thiên Chúa ban cho linh hồn ân huệ cuối cùng. Nếu cả ân huệ cuối cùng này cũng bị phủ phàng phủ nhận. Thiên Chúa sẽ để mặc linh hồn tự chọn lấy cho mình số phận đời đời của linh hồn. Ân huệ cuối cùng này xuất phát từ Trái Tim xót thương của Chúa Giêsu ban cho linh hồn một ánh sáng đặc biệt, nhờ đó, linh hồn khởi sự hiểu được nỗ lực của Thiên Chúa, song việc cải hối còn tùy ở ý muốn riêng của linh hồn. Phần linh hồn, nếu biết được đây là ân huệ cuối cùng mà tỏ ra nhúc nhích một chút thiện chí thôi thì tình thương của Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì còn lại. Tình thương toàn năng của Cha sẽ chủ động ở đó. Phúc cho linh hồn biết lợi dụng ân huệ này.

Chúa Giêsu: Trái Tim Cha hoan hỉ biết bao khi con trở về với Cha. Vì con yếu đuối, nên Cha ẵm lấy con trong hai cánh tay của Cha, mà mang con về nhà Cha của Cha.

Linh hồn (như bừng tỉnh, run run hỏi): Có thể nào tình thương vẫn còn dành cho tôi hay sao?

Chúa Giêsu: Còn chứ con, hỏi con của Cha. Con được quyền đặc biệt đòi hỏi tình thương của Cha. Con hãy để tình thương của Cha tác động trong linh hồn khốn nạn của con; con hãy để những tia sáng của ân sủng xâm nhập

vào linh hồn con; những tia sáng mang lại rạng ngời, ấm cúng và sự sống.

Linh hồn: Thế nhưng, tôi rất lo sợ khi nghĩ đến tội lỗi của tôi, nỗi lo sợ kinh khủng này khiến tôi nghi ngờ cả lòng nhân lành của Chúa.

Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, tất cả mọi tội lỗi của con đã không làm cho Trái Tim Cha bị tổn thương đớn đau, cho bằng việc con hiện đang thiếu lòng tin tưởng vào lúc này đây. Tình yêu và lòng thương xót của Cha đã cố gắng biết bao, mà con vẫn còn ngờ vực được lòng nhân lành của Cha hay sao.

Linh hồn: Ôi Chúa, xin ra tay cứu lấy con vì con đang nguy ngập. Xin Chúa hãy là Đấng Cứu Tinh của con. Ôi Chúa, con không thể nói gì hơn; cõi lòng thảm thương của con đây nát tan, nhưng Chúa, Ôi Chúa...

Không để cho linh hồn nói hết lời, Chúa Giêsu đã nâng linh hồn dậy cho khỏi mặt đất, từ thăm sâu khốn nạn của linh hồn, Người đưa linh hồn vào trong những lỗ hổng của Trái Tim Người, nơi mà lập tức tất cả mọi tội lỗi của linh hồn bị tan biến, bị những ngọn lửa tình yêu thiêu rụi.

Chúa Giêsu: Linh hồn ơi, đây là tất cả những báu vật của Trái Tim Cha. Ở đây con tha hồ mà chiếm lấy mọi thứ con cần thiết.

Linh hồn: Ôi Chúa, ơn của Chúa làm cho con bị chìm ngập. Con cảm giác thấy rằng có một sự sống mới đã thấm nhập trong con, song trên hết mọi sự, con cảm thấy được tình yêu của Chúa ở trong lòng của con. Thế là đủ cho con rồi. Ôi Chúa, con sẽ tôn vinh tình thương toàn năng của Chúa đến muôn muôn đời. Được lòng lành Chúa phấn khích, con xin dâng cho Chúa tất cả mọi khổ sầu của cõi lòng con.

Chúa Giêsu: Con Cha ơi, con hãy nói cho Cha nghe tất cả mọi sự, đừng giấu Cha một điều gì cả, vì Trái Tim yêu thương của Cha, Trái Tim của một Bạn Thân Nhất của con, đang lắng nghe con đây.

Linh hồn: Ôi Chúa, giờ đây con thấy được tất cả mọi vô ơn bội nghĩa của con và lòng lành của Chúa. Chúa đã theo đuổi con bằng ơn Chúa, trong khi con đã làm hư mất hồng ân của Chúa. Con thấy rằng con đáng phải chịu sa xuống đáy hoả ngục, vì con đã khinh khi phụ rẫy các ơn của Chúa.

Chúa Giêsu (ngắt lời linh hồn): Đừng để cho nỗi khốn nạn của con chiếm đoạt con, con còn quá yếu để nói về nó, mà hãy gắn chặt mắt vào Trái Tim đầy nhân ái của Cha, để được ngập tràn những cảm xúc của Cha. Con hãy gắng hiền lành và khiêm nhượng; xót thương kẻ khác như Cha thương xót con; khi thấy mình sút giảm sức mạnh, con hãy đến với mạch nguồn tình thương để tăng cường

cho linh hồn mình, con sẽ không bị kiệt quệ trong cuộc lữ hành của con.

Linh hồn: Giờ đây con hiểu được tình thương của Chúa, một tình thương bảo vệ con, và như một vì tinh tú chiếu rạng, dẫn đưa con về nhà của Cha con, khi gìn giữ con khỏi những kinh hoàng của hỏa ngục mà con đáng chịu, không phải chỉ một lần, mà là muôn ngàn lần. Ôi Chúa, cho dù là cõi đời đời đi nữa cũng không thể nào đủ để cho con xứng đáng dâng lời chúc tụng tình thương vô hạn của Chúa cũng như tấm lòng xót thương của Chúa đã giành cho con.

3- Thánh Tâm với Linh Hồn Đau Khổ

Chúa Giêsu: Linh hồn đáng thương ơi, Cha thấy con đau khổ nhiều lắm, đến nỗi không còn đủ sức để mà tâm sự với Cha. Bởi vậy, con hãy để Cha nói với con. Cho dù các đau khổ của con có thật là to lớn đi nữa, con cũng đừng nản lòng hay đành chịu thất vọng. Thế nhưng, con nhỏ ơi, con hãy nói cho Cha biết ai đã dám làm tổn thương đến trái tim con? Con hãy nói cho Cha biết mọi sự, hãy chân tình tiếp xúc với Cha, bộc lộ tất cả những vết thương của lòng con cho Cha hay. Cha sẽ chữa lành chúng, và khổ đau của con sẽ trở thành nguồn ơn thánh hoá.

Linh hồn: Lạy Chúa, các đau khổ của con thật lớn và nhiều, kéo dài đã quá lâu, đến nỗi, con hết chịu nổi rồi.

Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, con đừng có nhục chí. Cha biết con tin vào Cha vô hạn; Cha biết con ý thức được lòng nhân lành và thương xót của Cha. Cha con mình hãy nói chuyện với nhau rõ ràng hơn về đủ mọi thứ chuyện đã thật sự làm cho con phải nặng lòng.

Linh hồn: Có rất nhiều điều khác nhau con không biết phải nói điều nào trước điều nào sau, và phải diễn tả những điều con muốn nói ra như thế nào cả.

Chúa Giêsu: Con hãy cứ đơn thành mà nói với Cha, như bạn bè nói chuyện với nhau. Vậy, hỏi con, con hãy cho Cha biết cái gì đã làm cản trở con tiến tới trên con đường thánh thiện vậy?

Linh hồn: Sức khỏe yếu kém đã kéo ghì con lại trên con đường nên thánh. Con không thể hoàn tất các phận sự của con. Con thừa thãi như chiếc xe một bánh chở đồ dư. Con không thể ăn chay hay hãm mình đền tội một chút nào cả, như các thánh đã làm. Hơn thế nữa, không ai chịu tin là con bị yếu đau, phần xác đã khổ sở con lại thêm khổ tâm nữa, và con thường bị khinh miệt. Lạy Chúa Giêsu, trong những hoàn cảnh như vậy có ai mà nên thánh được không?

Chúa Giêsu: Đúng đấy con nhỏ của Cha à, tất cả những sự ấy đều là những khổ đau. Thế nhưng, đâu còn con đường nào khác để lên trời, ngoại trừ con đường thập giá. Cha là người đầu tiên đã đi con đường này. Con phải biết, đó là con đường ngắn ngủi nhất và chắc chắn nhất.

Linh hồn: Lạy Chúa, con còn có một ngãng trở khác nữa trên con đường nên thánh. Đó là, bởi vì con trung thành với Chúa mà con phải chịu bắt bớ và chịu nhiều cay cực.

Chúa Giêsu: Chính vì con không thuộc về thế gian này mà thế gian thù ghét con. Thế gian trước hết đã thù ghét Cha. Bắt bớ là dấu chứng tỏ con đang trung thành theo gót chân của Cha.

Linh hồn: Lạy Chúa, con cũng cảm thấy nản vì cả các bề trên cũng như vị giải tội của con không hiểu được những thử thách nội tâm của con. Tối tăm như mây mù bao phủ tâm trí con. Con tiến làm sao được đây? Tất cả những sự này làm cho con nhụt cả chí cố gắng để mà nên thánh cao hơn.

Chúa Giêsu: Chà, lần này con nói cho Cha biết đến một vấn đề rắc rối rồi đấy con à. Cha đã cảm nhận được nỗi đón đau là chừng nào khi không được thông cảm, nhất là bởi những người mà mình yêu quý và hết sức cởi mở. Thế nhưng, con chỉ cần biết điều này là đủ, đó là, Cha hiểu được tất cả những rắc rối và khổ tâm của con. Cha hài lòng về đức tin sâu xa mà con, bất chấp mọi sự, đã đặt nơi

các vị đại diện của Cha. Kinh nghiệm từ điều này cho thấy là, không ai hiểu hết được linh hồn, điều đó ở ngoài khả năng loài người.

Bởi thế, Cha mới lưu lại trên thế gian để an ủi cõi lòng xót xa của con, và để tăng sức cho linh hồn con, nhờ đó, con mới không ngã gục trên đường đời. Con nói rằng tâm trí con bị che mù bởi một bóng tối dày đặc. Ấy thế, vào những lúc như vậy, tại sao con lại không đến với Cha là ánh sáng, một ánh sáng trong chốc lát có thể tuôn đổ vào linh hồn con kiến thức về sự thánh thiện, còn hay hơn cả sách vở nữa? Không có một vị giải tội nào có thể chỉ dẫn và soi sáng cho linh hồn được như thế. Con cũng nên biết rằng, thứ tối tăm mà con vừa mới than phiền đó, Cha đã chịu trước con ở Vườn Cây Dầu, khi linh hồn của Cha bị đọa đầy trong một cơn phiền não chết đi được. Cha đang cho con thông phần vào những khổ đau đó, bởi vì, tình Cha yêu con cách riêng, và bởi vì, Cha muốn nhắm đến mức độ thánh thiện cao mà Cha dự định cho con ở trên trời. Một linh hồn đau khổ gần gũi với linh hồn Cha nhất.

Linh hồn: Còn một điều nữa, lạy Chúa. Con phải làm gì khi con bị người ta lãng quên và ruồng bỏ, nhất là lại bị như thế bởi những vị mà con có quyền tin tưởng trong những lúc hết sức cần thiết như thế này đây?

Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, con hãy dứt khoát đừng bao giờ cậy dựa vào người đời.

Con hãy phó thác bản thân mình cho ý muốn của Cha mà thưa rằng "Không phải là ý con muốn, song là theo ý Cha muốn, Ôi Thiên Chúa, xin hãy thực hiện ý muốn của Chúa nơi con". Những lời này, được thốt lên từ tận đáy lòng mình, có thể nâng một linh hồn lên tới đỉnh thánh thiện trong một thời gian ngắn. Cha thích thú ở nơi một linh hồn như vậy. Một linh hồn như thế làm Cha được vinh danh. Một linh hồn như thế tỏa hương thơm nhân đức thiên đình. Nhưng con hãy hiểu rằng, sức mạnh mà con có được để chịu đựng các khổ đau là nhờ việc con thường xuyên Hiệp Lễ. Bởi thế, hãy năng tiến đến với mạch nguồn tình thương này, để dùng lòng tin như đồ chứa đựng mà đến kín múc lấy mọi sự con cần dùng.

Linh hồn: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì lòng nhân lành của Chúa vẫn ở với chúng con trong nơi lưu đầy này như Thiên Chúa của tình thương, và chúc lành cho chúng con bằng ánh quang của lòng từ ái Chúa cảm thương. Chính nhờ ánh sáng của tình Chúa thương mà con hiểu được Chúa yêu con là chừng nào.

4-Thánh Tâm với Linh Hồn Tiến Đức

Chúa Giêsu: Ôi linh hồn húng khởi nên trọn lành, Cha hài lòng về những nỗ lực của con, nhưng Cha thấy hình như con rất hay buồn nản làm sao ấy? Hãy nói cho Cha biết đi con, con buồn như thế nghĩa là gì và tại sao con lại buồn như vậy?

Linh hồn: Lạy Chúa, sở dĩ con buồn là vì, mặc dù nhiều lần thành tâm dứt khoát, con vẫn cứ sa đi ngã lại lại cùng những lỗi lầm cũ. Con quyết định ban sáng, chiều đến con đã thấy mình lệch lạc khỏi những quyết định này biết là chừng nào rồi.

Chúa Giêsu: Con ơi, con đã thấy được tự bản thân mình con là gì. Nguyên do những sa ngã của con là vì con cậy dựa quá nhiều vào mình và quá ít vào Cha. Song cũng đừng để điều này phiền hà con nhiều lắm. Con đang giải quyết vấn đề với Thiên Chúa của tình thương, vấn đề khốn khó mà con không thể giải tỏa. Con hãy nhớ rằng, Cha không bị giới hạn vào số lượng những lần thứ tha đâu.

Linh hồn: Vâng, con biết tất cả những điều đó, song những chước cám dỗ dữ dội cứ tấn công con, cộng với một số những ngò vực lẫn lộn được kêu gọi lên trong con, nhất là con bị hết mọi sự làm cho con bị lung lạc và nhụt chí.

Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ của Cha, hãy biết rằng những ngãng trở lớn nhất trên đường thánh thiện là chán nản và lo âu thái quá. Những tâm trạng này sẽ làm cho con mất đi khả năng thực hành nhân đức. Tất cả những chước cám dỗ có vào bè với nhau đi nữa cũng không được làm con xáo trộn bình an nội tâm, dù chỉ trong chốc lát. Để bị tổn thương và chán nản là những hoa trái của tự ái. Con không được nản lòng, mà phải cố gắng làm cho tình yêu

của Chúa ngự trị thay vào chỗ tự ái của con. Hãy cậy trông, con nhỏ của Cha ơi. Đừng ngã lòng trong việc tìm kiếm ơn tha thứ, vì Cha luôn luôn sẵn lòng tha thứ cho con. Con càng van xin ơn tha thứ, con càng tôn vinh vinh hiển của Cha.

Linh hồn: Con hiểu được điều gì tốt hơn phải làm, điều gì làm Chúa hài lòng hơn, song con lại phải đương đầu với những trở ngại khi làm như thế.

Chúa Giêsu: Con của Cha ơi, cuộc sống trên mặt đất này thật sự là một cuộc chiến đấu; một cuộc chiến đấu cao cả cho vương quốc của Cha. Nhưng đừng sợ, vì con không đơn thân độc mã đâu. Cha luôn luôn hỗ trợ con, vậy hãy dựa vào Cha mà chiến đấu, đừng sợ gì hết. Con hãy lấy lòng tin làm như một thứ đồ chứa mà kín mức lấy mạch nguồn sự sống cho chính con, cũng như cho các người khác, nhất là cho những trường hợp thiếu tin tưởng vào lòng nhân lành của Cha như thế.

Linh hồn: Ôi Chúa, con cảm thấy trái tim con tràn đầy tình yêu Chúa, và những tia sáng của tình Chúa thương yêu xuyên thấu linh hồn con. Lạy Chúa, vâng lệnh Chúa, con ra đi. Con ra đi để chiếm lấy các linh hồn. Được ơn Chúa nâng đỡ, con sẵn lòng theo Chúa, lạy Chúa, chẳng những lên tới Tabor mà cả lên tới Canvê. Con ước mong dẫn đưa các linh hồn đến với nguồn mạch của tình thương Chúa, để ánh quang của tình thương Chúa có thể phản chiếu nơi tất cả các linh hồn, và nhà của Cha chúng

con sẽ đầy ngập các linh hồn. Rồi khi quân thù bắt đầu tấn công con, con sẽ tìm náu ẩn ở đằng sau chiếc thuẫn của tình thương Chúa.

5-Thánh Tâm với Linh Hồn Trọn Lành

Linh hồn: Lạy Chúa của con và là Thầy của con, con ước ao được tâm sự với Chúa.

Chúa Giêsu: Hãy cứ nói, hỡi con nhỏ yêu dấu của Cha, vì Cha luôn luôn lắng nghe con. Cha đang đợi chờ con. Nào con muốn nói gì đây?

Linh hồn: Chúa ơi, trước hết, hãy cho con được giải bày lòng con ở dưới chân Chúa, bằng việc xúc dầu thơm tri ân về nhiều ơn phúc mà Chúa đã tưới dội xuống trên con; dù có muốn đếm, con cũng không thể nào đếm nổi. Con chỉ nhớ là, đời con không lúc nào con lại không nghiệm thấy được việc Chúa chở che con và lòng lành của Chúa đối với con.

Chúa Giêsu: Những lời của con làm Cha mãn nguyện, và lòng biết ơn của con mở toang ra những kho tàng ân sủng mới. Thế nhưng, con nhỏ của Cha ơi, chúng ta phải đi sâu vào chi tiết hơn về những điều ở trong lòng con. Cha con ta hãy nói chuyện với nhau một cách kín đáo song rõ ràng, như thể hai con tim yêu thương nhau vẫn làm như thế.

Linh hồn: Ôi, lạy Chúa xót thương của con, có những điều bí ẩn trong lòng con, trừ Chúa ra, không ai biết được hay sẽ không bao giờ biết đến, là vì, cho dù con có muốn tỏ chúng ra đi nữa, cũng không ai hiểu được con. Các vị thừa ủy nhiệm của Chúa biết được một ít, vì con xưng thú với ngài, song ngài chỉ biết chút đỉnh những bí mật này, tùy theo con có thể tỏ ra mà thôi; phần còn lại, Ôi lạy Chúa của con, để dành cho Cha con ta cho đến đời đời! Chúa đã bao bọc con bằng chiếc áo khoác của tình thương Chúa, khi Chúa thứ tha các tội lỗi cho con. Không một lần nào Chúa đã chối từ thứ tha cho con; Chúa luôn luôn thương xót con, ban cho con một sự sống mới của ân sủng. Để tránh khỏi những mập mờ, Chúa đã ký thác con cho việc chăm sóc ưu ái của Giáo Hội Chúa, người mẹ dịu hiền mà, nhân danh Chúa, bảo đảm những chân lý cho con, và coi chừng con cho khỏi bị đi sai đường lạc lối. Nhất là ở trước tòa tình thương của Chúa, linh hồn con gặp được một đại dương các ân huệ, mà đối với các Thiên Thần Sa Phạm, Chúa không ban cho các vị ấy thời gian hối cải, hay kéo dài thời gian xót thương các vị ấy. Ôi lạy Chúa, Chúa đã cung cấp cho con những vị linh mục thánh thiện, để chỉ dẫn con vào một con đường đi vững chắc.

Chúa Giêsu ơi, đời con còn một bí mật nữa, một bí mật thầm kín nhất và thiết tha nhất của lòng con: đó là chính Chúa, khi Chúa đến với lòng con dưới hình bánh. Toàn thể bí mật của việc thánh hóa của con là ở tại chỗ này. Nơi đây, trái tim con được hiệp nhất với Trái Tim Chúa như

một cõi lòng. Ngoài ra không còn bí mật nào khác, vì tất cả của Chúa là của con, và tất cả của con là của Chúa. Tình thương của Chúa toàn năng và lạ lùng là như thế. Tất cả mọi ngôn ngữ của loài người và thần trời có hợp lại cũng không thể tìm thấy những lời lẽ nào xứng hợp đối với mầu nhiệm này của tình yêu và lòng thương xót Chúa.

Khi con chiêm ngưỡng mầu nhiệm này, lòng con lại bị ngậy ngất. Trong lặng lẽ, lạ Chúa, con nói với Chúa mọi sự, vì ngôn ngữ của tình yêu là một thứ tâm vóc của ngôn ngữ không lời' không một động tĩnh nho nhỏ nào trong lòng con lọt khỏi tầm mắt của Chúa. Ôi Chúa, việc biểu dương cao cả của Chúa đã làm nổi lên hơn nữa trong lòng con tình yêu Chúa, đối tượng độc nhất tình yêu của con. Sự sống nên một này biểu lộ cách lặng lẽ dịu dàng, và qua đức nhiệt thành sốt sắng lo cho phần rỗi các linh hồn.

Ôi lạ Chúa dịu ngọt nhất của con, Chúa trông chừng con hằng giây phút, và khi lòng con xao xuyến trong cuộc hành trình, Chúa lại soi dẫn con từng lúc để con biết phải tác hành làm sao cho chính đáng với mỗi một trường hợp. Chính Chúa thường xuyên can thiệp vào việc giải quyết khó khăn. Biết bao lần, bằng ơn soi sáng bất ngờ, Chúa đã cho con biết việc gì làm đẹp lòng Chúa hơn.

Ôi, nhiều trường hợp thứ tha về những điều không ai biết đến thì kể sao cho xiết! Biết bao lần Chúa đã đổ vào linh hồn con lòng can đảm và đức kiên trì để con tiến tới.

Chính Chúa đã cất đi những trở ngại trên đường con đi, trực tiếp can thiệp vào các việc người ta làm. Ôi Chúa Giêsu, con nhiệt liệt ước mong các tội nhân cải hối biết là chừng nào! Chúa biết điều con đang làm cho họ để chiếm lấy họ về cho Chúa. Mỗi khi Chúa bị xúc phạm là con bị thương tích đậm sâu. Con không tiếc sức lực, khỏe mạnh, hay chính sự sống để bảo vệ vương quốc của Chúa. Cho dù các cố gắng của con trên thế gian này vốn không được biết đến, song chúng vẫn không kém giá trị trước nhan Chúa.

Ôi, lạy Chúa Giêsu, con muốn đem các linh hồn đến mạch nguồn tình thương Chúa để kín lấy nước đời sinh của sự sống, bằng một thứ đồ chất chứa của lòng tin tưởng. Linh hồn ao ước tình thương hơn nữa của Thiên Chúa phải tiến đến với Người bằng một lòng tin tưởng lớn lao hơn nếu lòng tin tưởng của linh hồn vô giới hạn, thì tình thương của Thiên Chúa hướng về linh hồn cũng sẽ vô hạn. Ôi lạy Thiên Chúa của con, Đấng biết hết mọi nhịp động của tim con, Người biết con thiết tha mong ước là đường nào cho tất cả mọi con tim đều đập nhịp sống vì Người mà thôi, để mọi linh hồn tôn vinh tình thương vĩ đại của Người.

Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ yêu dấu của Cha, niềm vui của Trái Tim Cha, những lời con nói còn dễ thương và làm thoả lòng Cha hơn cả ca đoàn các thiên thần. Tất cả các bảo vật của Trái Tim Cha đều mở ra cho con. Con hãy chiếm lấy từ Trái Tim này tất cả những thứ con cần, cho

chính mình con cũng như cho cả thế giới. Vì tình yêu của con, Cha cầm lại những trừng phạt công thẳng của Cha mà loài người đáng chịu. Một tác động yêu thương thuần khiết làm Cha hài lòng hơn cả ngàn lời cầu nguyện bất toàn. Chỉ một thủ thi của tình yêu cũng đủ làm tan đi nhiều tội phạm mà kẻ vô thần chụp xuống trên Cha. Tác động nhân đức nhỏ mọn nhất có một giá trị vô hạn trước mắt Cha, vì tình yêu to tát của con dành cho Cha. Cha ngự trị như ở trên thiên đàng nơi linh hồn chỉ biết sống mến yêu Cha. Cha coi chừng nó đêm ngày. Cha tìm thấy hạnh phúc của Cha nơi nó' Cha lắng nghe từng lời yêu cầu của lòng nó' Cha thường đáp ứng trước cả những lần nó yêu sách nữa. Ôi đứa con nhỏ, được Cha dấu yêu đặc biệt, là con người trong mắt Cha, con hãy nghỉ ngơi chốc lát cạnh Trái Tim Cha, và hãy nếm hưởng tình yêu mà con sẽ đòi đòi hoan lạc.

Thế nhưng, con nhỏ ơi, con vẫn chưa về đến quê hương của con' bởi vậy, được ân sủng của Cha tăng sức cho, con hãy đi chiến đấu cho vương quốc của Cha nơi linh hồn nhân loại' con hãy chiến đấu như con của một ông vua' và hãy nhớ rằng, những ngày lưu đầy của con sẽ qua mau, cùng với những dịp lập công cho nước trời nữa. Cha mong đợi nơi con, đứa con nhỏ của Cha ơi, một số lớn các linh hồn là thành phần sẽ tôn vinh tình thương của Cha đến muôn muôn đời. Hỡi đứa con nhỏ của Cha ơi, để con có thể đáp ứng lại tiếng gọi của Cha một cách xứng đáng, thì con hãy nhận lấy Cha hằng ngày trong Thánh Thể. Thánh Thể sẽ ban cho con sức mạnh...

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Vọng “Dọn Đường Chúa Đến”

(Theo Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C)

Nhận Thức Dẫn Nhập:

Qua lời của Tiên Tri Isaia trong Cựu Ước, những lời được vang vọng qua miệng vị đệ nhất tiên tri Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, trước khi Nhập Thể Làm Người, Thiên Chúa muốn loài người phải sẵn sàng nghênh đón Ngài. Bằng không, họ sẽ không nhận ra Ngài, vì Ngài không đến như họ tưởng. Tuy nhiên, cũng chính vì thế gian sống trong tăm tối sự chết mà Ngài đã đến để chiếu giải ánh sáng sự sống cứu độ thế gian, nơi Lời Nhập Thể đầy tràn Thần Linh.

Thứ nhất “Lấp đầy hố sâu”

Phúc Âm

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Đời Hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thuơc hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitidê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Chiêm Ngắm: Tuy là Thiên Chúa nhưng Chúa Kitô đã không tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa, trái lại, Người đã trở nên như không, mặc lấy thân phận tội tở tạo vật của một con người được cứu mang trong lòng của một người phụ nữ trinh nguyên vô danh tiểu tốt.

Ý Nguyện: Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc vì được Thiên Chúa ở cùng, xin Emmanuel Thai Nhi Thần Linh Giêsu, hãy lấp đầy những hố sâu tham vọng bất chính của chúng con, để tâm hồn chúng con được trở nên thanh sạch, nhờ đó có thể cảm nghiệm thấy ơn Chúa cứu độ chúng con. Amen.

Thứ hai “Bạt xuống núi đồi”

Chiêm Ngắm: Thiên Chúa là Thần Linh vô cùng toàn hảo và toàn năng đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, nơi một thơ nhi hết sức bé mọn và yếu đuối, được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ, vào một đêm đông giá buốt, tại một hang lừa máng cỏ vô cùng hèn hạ trên trần gian.

Ý Nguyện: Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc vì đã tin, xin Emmanuel Hài Nhi Thần Linh Giêsu, hãy san bằng những núi đồi tự cao tự phụ của chúng con, để tâm hồn chúng con được trở nên thanh sạch hầu có thể cảm nghiệm thấy ơn Chúa cứu độ chúng con. Amen.

Thứ ba “Uốn thẳng quanh co”

Chiêm Ngắm: Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa loài người như ánh sáng thật chiếu trong tăm tối, chiếu soi cho cả những tâm hồn thiện tâm từ Phương Đông đến bái thờ Người, nhưng lại bị chính dân Người phủ nhận, qua việc ra tay sát hại của quận vương Hêrôđê.

Ý Nguyện: Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc vì đã tin, xin Emmanuel Thơ Nhi Thần Linh Giêsu, hãy uốn thẳng những quanh co gian dối nơi chúng con, để tâm hồn chúng con được trở nên thanh sạch hầu có thể cảm nghiệm thấy ơn Chúa cứu độ chúng con. Amen.

Thứ bốn “San bằng gò ghề”

Chiêm Ngắm: Lời đã hóa thành nhục thể là để tỏ Cha của Người ra, vì không ai biết Cha trừ ra Con và những kẻ được Con tỏ ra cho. Thế mà Người đã sống 9 phần 10 cuộc đời trần gian của mình nơi thôn nghèo Nazarét với thân phận làm con ngoan ngoãn tuân phục mẹ cha.

Ý Nguyện: Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc vì đã tin, xin Emmanuel Thiếu Nhi Thần Linh Giêsu, hãy san bằng những gò ghề tự ái bất tuân nơi chúng con, để tâm hồn chúng con được trở nên thanh sạch hầu có thể cảm nghiệm thấy ơn Chúa cứu độ chúng con. Amen.

Thứ năm “Ơn Chúa cứu độ”

Chiêm Ngắm: Tuy là Thiên Chúa nhưng Chúa Kitô đã không tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa, trái lại, Người đã trở nên như không, mặc lấy thân phận tội tó và đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá để thánh hóa Giáo Hội trong chân lý và cứu độ trần gian.

Ý Nguyện: Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc vì đã tin, xin Emmanuel Thần Linh Giêsu đã Vượt Qua Tử Giá đến Vinh Quang Phục Sinh, hãy rửa chúng con trong Chúa Thánh Thần, để chúng con trở thành chứng nhân đích thực của Chúa cho tới tận cùng trái đất.

Amen.

Tổng Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Trong tất cả muôn loài tạo vật được Chúa dựng nên, Chúa đã chọn tỏ hết mình ra nơi nhân tính bất toàn và thân phận vô cùng thấp hèn của chúng con, chứ không muốn tỏ mình ra nơi bất cứ một loài nào, kể cả loài thần thiêng sáng láng, có bản tính hoàn hảo hơn bản tính loài người chúng con. Chúa đã yêu bằng con tim của chúng con, đã phán truyền Lời hằng sống bằng môi miệng chúng con, đã làm việc bằng đôi tay của chúng con. Ôi thân phận loài người của chúng con cao cả chừng nào! Ôi ơn gọi làm người của chúng con quý giá biết bao. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đây ơn phúc vì được Chúa ở cùng và vì đã tin, xin cho chúng con, như Mẹ Maria, sống trọn đặc ân được làm con của Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kết: Tất cả cùng nhau hát bài một bài về Mùa Vọng hay Giáng Sinh.

*Soạn dọn cho Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles
Thứ Bảy Đầu Tháng 6/12/2003, Áp Chúa Nhật I Mùa Vọng*

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Giáng Sinh

**“Nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương...
chúng tôi đến để triều bái Người”**

(Mathêu 2:2)

Nhận Thức Dẫn Nhập:

Bài Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh cũng gọi là Lễ Ba Vua chẳng những là một biến cố lịch sử mà còn là một mầu nhiệm thần linh nữa, một mầu nhiệm cần phải được sâu xa chiêm niệm và long trọng cử hành. Mầu nhiệm Hiển Linh được bài Phúc Âm trình thuật lại là ở chỗ, dù không phải là dân Do Thái, tức không phải là thành phần được Thiên Chúa tỏ mình Ngài ra cho họ biết như Ngài đã tỏ mình ra cho dân Do Thái trong thời Cựu Ước theo giòng Lịch Sử Cứu Độ, các nhà đạo sĩ Đông phương dân ngoại vẫn có thể biết được Vua Do Thái mới sinh ra qua hiện tượng “ngôi sao của Người”. Các vị đạo sĩ Đông phương này chẳng những đã tin tưởng chắc chắn “ngôi sao của Người” này chính là dấu hiệu báo “Vua dân Do Thái đã sinh ra”, mà còn, thể hiện lòng tin tưởng vững chắc của mình ra, bằng việc các vị đã liều lĩnh bỏ quê

huong xứ sở xa xôi của mình, nhất định lên đường, bất chấp mệt nhọc và vất vả, cho đến khi tìm đến triều bái Người cho bằng được, một thái độ triều bái cung kính được thể hiện cụ thể qua các thứ lễ vật khác nhau được các vị hiến dâng cho Người, hợp với thân thể và ngôi vị của một Vị Vua Do Thái.

Tin Mừng theo Thánh Matthêu (2:1-12)

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà Đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả người nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì người bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi người sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”. Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà Đạo sĩ tới, căn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hải nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi

cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hải nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ Người, và họ đã quì gối xuống, sụp lạy Người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo “đừng trở lại với Hêrôđê”, họ đã qua đường khác, trở về xứ sở mình.

Thứ Nhất: *“Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?”*

“Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà Đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: ‘Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người’”.

Suy Niệm: Theo Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, con người có thể nhận ra Thiên Chúa hiện hữu bằng lý trí tự nhiên của mình. Tuy nhiên, để có thể biết được Ngài thực sự như thế nào, con người cần phải được chính Ngài đích thân tỏ mình ra cho. Thiên Chúa đã thực sự tỏ mình Ngài ra qua dân Do Thái trong giòng Lịch Sử Cứu Độ của họ đã được ghi lại trong Thánh Kinh của họ, phần Thánh Kinh được Kitô giáo gọi là Cựu Ước. Đó là lý do ba nhà đạo sĩ thông thiên văn học, cho dù có thấy dấu hiệu thần linh, thấy “Ngôi sao của Người”, nhưng vẫn không thể tìm ra Người nếu không ghé vào thành Giêrusalem tham khảo Thánh Kinh của người Do Thái.

Lần Hát: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh

Cầu Xin: Lạy Hài Nhi Giêsu Vua Dân Do Thái, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa ban cho các khoa học gia, các triết gia và các bộ óc cho mình là khôn ngoan thông thái, được một tâm hồn khiêm hạ, trong khi nghiên cứu học hỏi các khoa học tự nhiên, cũng biết thành tâm thiện chí tìm kiếm chân lý thần linh, một thực tại siêu việt nhưng đã được tỏ hiện qua các kỳ công thiên nhiên cũng như qua các biến chuyển của lịch sử loài người.

Thứ Hai: *'Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa...'*

"Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: 'Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa...'"

Suy Niệm: Trong khi dân ngoại, hiện thân qua ba nhà Đạo Sĩ Đông phương, ở xa, song nhờ kiến thức tự nhiên và thành tâm thiện chí khao khát chân thiện mỹ, đã nhận ra Chân Lý tỏ hiện là Vua Do Thái hạ sinh và tìm đến với Người, thì dân Do Thái hằng trông đợi Người đến lại chẳng hay biết gì về biến cố trọng đại Người sinh ra này, ngoại trừ một số mục đồng nghèo hèn đơn sơ đến thờ lạy Người trong Đêm Giáng Sinh. Cho dù các thần trời có hiện ra báo cho họ biết về việc Đấng Cứu Thế đã giáng sinh như đã báo cho các mục đồng, chưa chắc gì thành

phần ở trong thành Giêrusalem sang trọng và quyền thế này đã mau mắn đến thờ lạy Người như các mục đồng vô danh tiểu tốt, vì họ đã thừa biết điều này qua Thánh Kinh của họ, đã được các vị tiên tri tiên báo cho họ rồi.

Lần Hạp: *1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh*

Cầu Xin: Lạy Hai Nhi Giêsu Giáng Sinh tại Bêlem xứ Giuđa, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa ban cho dân tộc đã được Chúa tuyển chọn để tỏ mình ra cho trong thời Cựu Ước, cũng như cho thành phần thông thuộc Thánh Kinh, ý thức được rằng không phải thông thuộc Thánh Kinh là có thể nhận ra Đấng Thiên Sai, trái lại, họ còn phải hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ nữa họ mới được vào Nước Trời, tức mới có thể nhận ra hay mới có thể chấp nhận một Vị Thiên Chúa hóa thân làm người vô cùng hèn hạ, một Thiên Chúa không sinh ra ở đền đài vua chúa sang trọng lộng lẫy, được cung phụng hầu hạ, tức là một Thiên Chúa không được hoàn toàn đúng như ý nghĩ và lòng mong ước của con người về Ngài.

Thứ Ba: *“thời giờ ngôi sao đã hiện ra”*

“Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà Đạo sĩ tới, căn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: ‘Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hai nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái Người’”.

Suy Niệm: Nếu Vua Hêrôđê không tin là Hài Nhi Giêsu là Vua Do Thái mới sinh như ba Nhà Đạo Sĩ Đông Phương nói thì ông đã không có âm mưu sát hại Người, vì ông cho rằng những lời của ba kẻ thuộc dân ngoại này là những gì bày tạo, và Vua Dân Do Thái ấy đâu còn ai khác ngoài chính bản thân ông. Tuy nhiên, ông đã chấp nhận việc Vua Do Thái mới sinh đúng là sự thật, là một biến cố có thật, vì biến cố này đã hoàn toàn ứng nghiệm lời Thánh Kinh. Tuy nhiên, dù tin Thánh Kinh và chấp nhận sự thật về Vị Vua Do Thái Hạ Sinh, ông chẳng những không cùng với ba nhà Đạo Sĩ đến triều bái Người, trái lại, còn âm mưu sát hại Người nữa. Ông tỏ ra hoảng sợ chỉ vì ông cảm thấy ngai báu của ông có thể sẽ bị chiếm đoạt bởi một Vị Vua Do Thái mới xuất hiện, một vị vua thu hút được cả đám dân ngoại từ phương xa tới.

Lần Hạt: *1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh*

Cầu Xin: Lạy Hài Nhi Giêsu Cứu Thế, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo quốc gia và quốc tế biết ý thức được rằng, quyền bính họ nắm trong tay là do bởi Thiên Chúa, phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng là Chúa cả càn khôn và là Chủ tế lịch sử, và họ chỉ là thành phần quản lý đóng vai trò làm thừa tác viên thi hành những gì Ngài muốn trong việc mưu cầu công ích cho loài người và xây dựng cho Ngài một thế giới công chính trong tình đoàn kết yêu thương.

Thứ Bốn: *“họ đã quì gối xuống sụp lạy Người”*

“Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ Người, và họ đã quì gối xuống sụp lạy Người”.

Suy Niệm: Tất cả những gì hợp với Mạc Khải Thần Linh đều là những gì chân thật và vững chắc dẫn con người đến với Thiên Chúa, đến với Sự Thật Tối Cao là Chúa Giêsu Kitô. Đó là lý do, sau khi ra khỏi thành Giêrusalem, tức sau khi được Thánh Kinh của người Do Thái cho biết là Vua Dân Do Thái giáng sinh ở Bêlem, “Ngôi sao của Người” lại xuất hiện để dẫn họ đến tới đúng nơi họ muốn tới. Tuy nhiên, khi tới nơi, họ đã gặp Mẹ của Người trước, rồi từ đó họ mới nhận ra Vua Do Thái mới sinh bởi người mẹ này.

Lần Hạt: *1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh*

Cầu Xin: Lạy Hài Nhi Giêsu quả phúc của lòng Mẹ Maria, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa cho Kitô hữu chúng con ý thức được rằng, nếu Chúa là Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan thượng trí, toàn thiện và toàn năng mà còn qua Con Đường Maria đến với loài người phạm nhân chúng con, thì chúng con cũng chẳng những không được coi thường Mẹ mà còn phải nhờ Mẹ đến với Chúa: Mẹ chính là Điểm Hẹn Thần Linh, là nơi Thiên Chúa đã hẹn

hò để gặp gỡ loài người, đến nỗi, một khi chúng con đến với Mẹ là chúng con chắc chắn gặp được Chúa Giêsu, quả phúc của lòng Mẹ.

Thứ Năm: *“họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược”*

“Mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo ‘đừng trở lại với Hêrôđê’, họ đã qua đường khác, trở về xứ sở mình”.

Suy Niệm: Sau khi đã nhận ra Vua Dân Do Thái nơi Mẹ của Người, ba Nhà Đạo Sĩ đã thể hiện lòng tin tưởng thật sự của mình vào Người bằng việc hiến dâng lên Người những lễ vật xứng hợp với phẩm vị, với vai trò và với số phận của Người: Họ đã hiến dâng lên Người vàng như để tôn nhận Người là Vua trên hết các vua; họ đã hiến dâng lên Người nhũ hương vì Người là Vị Thượng Tế thánh thiện đại diện cho loài người trước thánh nhan Thiên Chúa; và họ đã hiến dâng lên Người mộc dược, vì Người là Ngôn Sứ của Thiên Chúa sẽ bị Tử Nạn bởi lòng gian ác của loài người sát hại.

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh

Cầu Xin: Lạy Hai Nhi Giêsu là Hoàng Vương, là Thượng Tế và là Ngôn Sứ, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa cho Kitô hữu chúng con ý thức được rằng, một khi chúng

con đã tin nhận Chúa Giêsu Kitô thực sự là Lời Nhập Thể, là Thiên Chúa Làm Người, nhờ đó, qua Bí Tích Rửa Tội, chúng con đã được Người ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa, chúng con còn phải sống xứng đáng với ơn gọi làm con Thiên Chúa của mình, theo vai trò vua chúa, tư tế và ngôn sứ của mình nữa, bằng việc làm chủ thế gian chứ không phải làm nô lệ cho đam mê nhục dục, bằng cách sống thánh thiện, làm mọi sự theo Thánh Ý Chúa, chứ không phải theo ý riêng mình, và bằng việc làm chứng cho chân lý theo tinh thần Phúc Âm, chứ không trở thành như một cái đèn được thắp sáng rồi đặt ở dưới đáy thùng.

Tổng Nguyên: Biến cố Hiễn Linh, biến cố Thiên Chúa Làm Người tỏ mình ra cho Dân Ngoại khi Người bắt đầu vào trần gian, đã hoàn toàn ứng nghiệm dự án cứu độ của Thiên Chúa Hóa Công ngay từ ban đầu, khi Người hứa với hai nguyên tổ sa phạm là Người sẽ cứu độ loài người bằng việc sai Đấng Cứu Thế đến với họ. Nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin dự án cứu độ của Chúa Hiễn Linh nơi Kitô hữu chúng con cho Nước Cha muôn đời trị đến. Amen.

Kết: *Hát một bài hợp với ý nghĩa của Lễ Hiễn Linh.*

*Biên soạn cho TNF cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng 3/1/2004,
dịp Mừng Tân Niên Giáp Thân (22/1/2004),
tại giáo xứ Saint Thomas Moore, North Hollywood
Los Angeles California*

Cử Hành

Mầu Nhiệm Mân Côi

Mùa Chay và Phục Sinh

“Ai tin Thầy đầu có chết cũng sẽ được sống”
(Phúc Âm Thánh Joan 11:1-45)

(Có thể dùng trong các dịp cầu hồn, viếng xác, giỗ)

Mở đầu (đứng): Hỡi Chỗi Dậy

ĐK:- *Hỡi chỗi dậy hỡi ai ngủ mê! Hỡi chỗi dậy từ cõi chết.
Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi.*

PK1- Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối, giờ được Chúa dẫn vào nguồn sống ta hãy bước theo đường quang vinh.

PK2- Hãy chung ca chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa - nguyện lòng trí muôn người hiệp nhất trong một đức tin, một tình yêu.

Mầu Nhiệm 1

“Lagiarô bạn chúng ta đang ngủ”

(Đúng)

Phúc Âm: Khi ấy, có một người đau liệt tên là Lagiarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. Maria này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Lagiarô lâm bệnh. Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: *“Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt”*. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: *“Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, nhờ đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển”*. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Lagiarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: *“Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa đi”*. Môn đệ thưa: *“Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy lại còn muốn trở về đó hay sao?”* Chúa Giêsu đáp: *“Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì họ thấy ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng”*. Người nói thế, rồi lại bảo họ: *“Người bạn Lagiarô của chúng ta đang ngủ, đâu vậy Ta cũng hãy đi đánh thức anh ta dậy”*.

Suy Niệm: (ngồi) Đúng là tình yêu có những lý lẽ của mình, đến nỗi trí khôn tự nhiên nhiều khi không thể nào hiểu nổi và lòng muốn không thể nào chấp nhận được. Chúa Giêsu thương chị em Lazarô, nhưng khi hay tin bạn thân của mình đau nặng Người cũng không chịu đến

thăm ngay. Mà phải chờ cho tới khi người bạn thân này chết đã rồi mới tới. Thế nhưng, Chúa Giêsu chẳng những thương chị em Lazarô mà còn thương hết mọi người khác nữa. Bởi đó, Người muốn dùng chính người bạn thân của mình làm tế vật để tỏ lòng thương những người khác. Tức là Người để cho người bạn thân Lazarô của mình phải qua đời, để nhờ việc qua đời của Lazarô đối với Người như là một giấc ngủ này mà tỏ mình ra bằng việc đánh thức dậy, nhờ đó nhiều người sẽ tin vào Người mà được cứu độ.

Cầu Xin: (quì) Bởi thế, Lạy Chúa, mỗi khi chúng con hay những người thân yêu của chúng con phải chịu đau khổ thử thách và bất hạnh trên đời này, xin cho chúng con hãy vững lòng trông cậy vào việc quan phòng thần linh đầy yêu thương của Chúa. Và xin cho chúng con hằng biết thâm tín rằng tất cả những gì Chúa làm, dù làm cho chúng con là loại sống trong xác thịt khổ đau mấy đi nữa, đều mang lại lợi ích cho những ai tin tưởng nơi Chúa (xem Rôma 8:28). Nếu Chúa là Đấng đã không dung tha cho chính Con Một của mình, trái lại, đã phủ phàng phó nộp Người vì tất cả chúng con (x Rôma 8:32), thì chẳng lẽ Chúa lại vui thích khi thấy chúng con là con cái Chúa yêu thương bị quàn quại khổ đau hay sao? Nếu những đau khổ của chúng con đây là những gì làm vinh danh Chúa, lợi ích cho cả người ra đi trước chúng con cũng như cho những ai còn ở lại như chúng con, thì chúng con xin dâng lên Chúa tất cả mọi đau khổ của những ai vô tội đang gặp đau thương khốn khó phần hồn hay phần xác hoặc cả hai

trên thế giới này, để xin Chúa thánh hóa bản thân họ, cứu các tội nhân và ban hòa bình cho thế giới.

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha (quỳ), 10 Kinh Kính Mừng (ngồi), 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện sau đây:

Xướng/Đáp:

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình và Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới. - Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Mầu Nhiệm 2

“Lagiarô đã chết”

(Đứng)

Phúc Âm: Môn đệ thưa: “Thưa thầy, nếu anh ta ngủ, thì anh ta sẽ thức dậy thôi”. Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Lagiarô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rõ: **“Lagiarô đã chết rồi. Nhưng ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà của anh ta”**. Lúc đó Tôma cũng có tên là Đidimô nói với đồng bạn: “Chúng ta cũng hãy cùng đi để chết với Người”. Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lagiarô đã được an táng bốn ngày rồi. (Bêtania chỉ cách Giêrusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do

Thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết.

Suy Niệm: (ngồi) Đúng thế, Chúa Giêsu quả thực đã cố ý để cho Lazarô bạn thân của mình chết hoàn toàn rồi mới xuất hiện. Bởi vì, Người biết rằng cái chết của người bạn thân này, cái chết bất hạnh với chính bản thân anh ta cũng như bất hạnh cho cả hai người chị của anh ta, sẽ mang lại lợi ích thiêng liêng cho cả 3 chị em, cho thành phần dân chúng láng giềng của 3 chị em chứng kiến thấy việc cả thể Chúa làm nói chung, và nhất là cho các môn đệ chứng nhân tiên khởi của Người nói riêng: *‘Lazarô đã chết rồi. Nhưng Thầy mừng cho các con, vì Thầy không có mặt ở đó để các con tin’.*

Cầu Xin: (quỳ) Vâng, Lạy Chúa, nếu việc Chúa tỏ mình ra hoàn toàn và trọn vẹn nhất là khi Chúa bị treo trên cây thập tự giá thì chúng con cũng chỉ gặp thấy Chúa nơi thập giá mà thôi: “Khi nào Tôi bị treo lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo tất cả mọi người lên cùng Tôi” (Gioan 12:32). Xin Chúa cho chúng con ý thức được rằng thập giá là biểu hiệu cho tội lỗi và sự chết, sau khi Chúa đã tự nguyện hy hiến mạng sống mình vì chúng con trên đó, thì nó đã trở thành Thánh Giá, đã trở thành phương tiện Chúa dùng để cứu chuộc loài người chúng con. Nếu thực sự Chúa muốn tiếp tục tỏ mình ra trên thế gian qua các đau khổ thử thách của chúng con, để Sự Sống Thần Linh và Quyền Năng Phục Sinh của Chúa được thể hiện rạng ngời nơi bản thân yếu hèn của chúng con (xem 2Corintô 4:10-11),

thì xin Chúa hãy ban cho chúng con sức mạnh để chúng con thà chịu khổ mà sống bằng an và đẹp lòng Chúa hơn là được mọi may lành lại tội lỗi mất lòng Chúa.

Lần Hat: 1 Kinh Lạy Cha (quì), 10 Kinh Kính Mừng (ngồi), 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện sau đây:

Xướng/Đáp:

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Minh và Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới. - Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Mầu Nhiệm 3

“Lazarô em con sẽ sống lại”

(Đứng)

Phúc Âm: Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “**Em con sẽ sống lại**”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “**Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta thì dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không phải chết bao giờ. Con có tin điều đó hay chăng?**”

Suy Niệm: (ngồi) Phải, để Chúa có thể tỏ mình ra, con người phải biết tin tưởng nơi Người. Tức là, chỉ có con mắt đức tin mới thấy được việc làm của Thiên Chúa, mới thấy được những dấu chỉ thời đại, mới thấy được sự hiện diện thần linh trong cuộc đời của chúng ta. Nếu “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1John 4:8,16), tức Ngài không thể nào là Thiên Chúa mà không yêu, thậm chí Ngài yêu chúng ta cả khi chúng ta còn là những tội nhân (xem Rôma 5:8), chẳng tốt lành gì, hay khi chúng ta còn là những kẻ thù phạm đến Ngài, đáng phải trầm luân muôn đời, thì Ngài luôn ở với loài người chúng ta, luôn tìm kiếm từng con chiên lạc chúng ta và hân hoan hơn hờ khi thấy chúng ta như đứa con hoang đàng trở về với Ngài. Tội lỗi loài người chúng ta xúc phạm đến Vị Thiên Chúa là Tình Yêu này nhất, không phải là tội giết người, tội loạn luân, cho bằng tội không tin tưởng vào tình thương vô cùng nhân hậu của Ngài.

Cầu Xin: (quỳ) Đó là lý do, lạ Chúa, chúng con tin rằng nhiều linh hồn được cứu chuộc hơn là bị hư đi. Hỏa ngục chỉ vỏ được chút cận bã của thế gian mà thôi. Thật vậy, nếu loài người chúng ta làm việc gì cũng phải có lợi mới làm, thì chẳng lẽ việc Thiên Chúa dựng nên loài người lại là việc thiệt hại mà Ngài cứ làm hay sao?! Nếu không một ai khôn ngoan và toàn năng hơn Chúa, thì chẳng lẽ Chúa lại thua ma quỷ trong việc cứu rỗi các linh hồn hay sao!? Nếu phần rỗi của loài người nói chung và của từng linh hồn nói riêng cao quý đến nỗi Chúa đã phải hạ mình xuống làm người vô cùng hèn hạ và tử nạn vô cùng khốn

nạn, thì chẳng lẽ Chúa lại đành để cho loài người hết sức mù tối và yếu đuối chúng con phải đời đời hư đi hay sao!?! Nếu một lúc nào đó trong đời chúng con không còn thể tự cứu được mình nữa, thì đã có đức tin của anh chị em chúng con nâng đỡ chúng con. Đó là lý do, nhờ việc tuyên xưng của Matta chị mình mà thầy ma Lazarô không tự mình tuyên xưng đức tin cũng đã được cải tử hoàn sinh bước ra khỏi mồ, để việc Chúa được tỏ hiện và Chúa được nhận biết. Xin Chúa cho chúng con cảm thấy con khát núi sọ của Chúa để chúng con sẵn sàng hy sinh tất cả mọi sự cho phần rỗi vô cùng cao quý của các linh hồn tội nhân đáng thương.

Lần Hát: 1 Kinh Lạy Cha (quì), 10 Kinh Kính Mừng (ngồi), 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện sau đây:

Xướng/Đáp:

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình và Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới. - Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Mầu Nhiệm 4

“Lagarô đã được chôn táng ở đâu?”

(Đứng)

Phúc Âm: Bà thưa: *“Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”*. Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: *“Thầy ở ngoài kia, Người gọi em đó”*. Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng, Người còn đang đứng ở nơi Martha đã gặp Người. Những người Do Thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân Người và nói: *“Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con đâu có chết”*. Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thôn thức và xúc động. Người hỏi: *“Đã an táng Lazarô ở đâu?”* Họ thưa: *“Thưa Thầy, xin đến mà xem”*. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: *“Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao”*.

Suy Niệm: (ngôi) Tại sao Chúa Giêsu lại khóc? Phải chăng vì Người không cầm được lòng khi thấy Maria khóc? Nhưng Maria sớ dĩ khóc là vì Lazarô thân yêu của chị em cô đã chết, trong khi đó, Chúa Giêsu biết chắc chắn rằng Người có thể làm Lazarô cải tử hoàn sinh cho chị em cô cơ mà! Vậy thì phải chăng động lực thúc đẩy Người khóc, cử chỉ hết sức hiếm hoi và đặc biệt được Phúc Âm lần đầu tiên ghi nhận này, là vì, ngay lúc bấy giờ, Người nghĩ đến các linh hồn bất tử vô cùng cao quý nói chung, nhất là linh hồn của thành phần bạn thân của Người nói riêng, sẽ đời đời bị chôn vùi trong nấm mồ sự chết, không

bao giờ bước ra khỏi ngôi mồ vĩnh tử này nữa, không còn nghe thấy tiếng gọi của Người nữa, khi Người lên tiếng gọi họ như đã gọi Lazarô “*hãy bước ra khỏi mồ*”.

Cầu Xin: (quì) Đứng thế, về phương diện tâm linh, con người tội lỗi trên đời này là một con người sống trong sự chết, một sự chết, đối với Chúa, chẳng khác gì như là một giấc ngủ (xem Mt 9:24; Jn 11:11), Người cần phải gọi họ dậy, lay tỉnh họ dậy, bằng hiện sủng, thậm chí bằng cả thánh giá đau khổ. Vì là một giấc ngủ, dù có ngủ say, ngủ mê ngủ mệt đến mấy, đến độ “*xông mùi*” đi nữa, như trường hợp của Lazarô, bởi “*lời Chúa là những gì sống động và tác hiệu, sắc hơn gươm hai lưỡi*”. Thấu nhập và chia cắt hồn thiêng, xương tủy; phán quyết tâm tưởng của cõi lòng” (Heb 4:12), con người tội lỗi vẫn còn khả năng nghe được tiếng “*Thiên Chúa là Thần Linh*” (Jn 4:24): “*Kẻ chết sẽ nghe thấy tiếng của Con Thiên Chúa và những ai nghe theo tiếng ấy sẽ được sống*” (Jn 5:25). Đó là lý do, lay Chúa, chỉ có kẻ nào muốn đời đời hư đi mới bị hư đi mà thôi, chỉ có kẻ nào nhất định chọn Satan và ma quỷ làm bạn, chọn hỏa ngục làm thiên đường mới vĩnh viễn mất Chúa là cùng đích của mình mà thôi. Xin Chúa đừng để chúng con bao giờ hồ nghi lòng thương xót vô cùng bao la rộng lượng của Chúa, trái lại, càng tội lỗi chúng con càng cần đến lòng thương xót Chúa, càng gần lòng thương xót Chúa hơn ai hết và hơn bao giờ hết.

Lần Hát: 1 Kinh Lạy Cha (quì), 10 Kinh Kính Mừng (ngồi), 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện sau đây:

Xướng/Đáp:

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Minh và Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới. - Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Mầu Nhiệm 5

“Lagiarô! Hãy ra đây!”

(Đứng)

Phúc Âm: Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: “Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh lại chẳng lẽ không làm được cho người này khỏi cái chết ư”? Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: “**Hãy đẩy tảng đá ra**”. Martha là chị người chết, thưa: “Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã qua cả bốn ngày”. Chúa Giêsu lại nói: “**Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, con sẽ được xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?**” Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngược nhìn lên và nói: “**Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhậm lời con. Con biết: Cha hằng nghe lời con. Nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con**”. Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: “**Lagiarô! Hãy ra đây!**”. Người đã chết đi ra, chân tay còn quần những mảnh vải, trên mặt quần khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: “**Hãy cởi ra cho anh ấy đi**”. Một số người Do

Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.

Suy Niệm: (ngôi) Phải, sự kiện thân xác của con người Lazarô dù đã bắt đầu xông mùi hôi thối, báo hiệu tình trạng rữa nát, mà Chúa Giêsu vẫn còn cải tử hoàn sinh để có thể tự bước ra khỏi mồ, là những gì Người muốn tỏ cho con người biết rằng, dù linh hồn con người có tội lỗi đến đâu chẳng nữa, có xông mùi âm ti hỏa ngục đi nữa, Người vẫn có thể cải tử hoàn sinh linh hồn ấy. Vì chính Người “là Sự Sống lại và là Sự Sống”. Người đã toàn thắng tội lỗi và sự chết, đã phá đổ quyền năng vương quốc cùng tất cả mọi việc làm của ma quỷ (x 1Jn 3:8). Người vẫn ở cùng Giáo Hội của Người cho đến tận thế (x Mt 28:20). Người vẫn hiện diện và thông mình ra qua các Bí Tích Thánh, nhất là Bí Tích Thánh Thể. Thánh Linh Người thông cho các tông đồ từ thân xác phục sinh của Người vào buổi tối ngày Người sống lại từ cõi chết (x Jn 20:22), vẫn đang canh tân bộ mặt trái đất qua hoạt động truyền bá phúc âm hóa của Giáo Hội, để tất cả mọi sự được tạo dựng từ ban đầu trở thành trời mới đất mới (x Rev 21:1), nơi Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự muôn đời ngự trị (x 1Cor 15:28; Rev 21:3).

Cầu Xin: (quì) Vâng, lạy Chúa Giêsu Kitô, để chúng con được tái sinh bởi trên cao (x Jn 3:3), Chúa đã ban Thánh Linh là Đấng ban sự sống cho chúng con qua Cuộc Vượt Qua của Chúa. Chính Thánh Linh là Đấng ở trong chúng con như Đền Thờ của Ngài đã làm cho chúng con được

sống và sống viên mãn (x Jn 10:10). Đến nỗi, thân xác mang mầm mống chết chóc của chúng con, ở chỗ nó luôn xu hướng về xác thịt, tác hành phản lại lề luật và tinh thần phúc âm của Chúa (x Rm 8:15-23), đang được phục sinh từ từ, đang được Ngài biến đổi cho nên giống như thân xác phục sinh hiển vinh của Chúa (x Phil 3:21; Rm 8:11). Chúng con xin hiến dâng thân xác tro bụi của chúng con đây cho Chúa, xin Chúa hãy tùy ý sử dụng nó, để nó không còn là khí cụ hành ác mà, theo tác động canh tân của Thánh Thần, trở thành khí cụ công chính hành thiện (x Rm 6:13) trong việc phục vụ Giáo Hội Chúa và xã hội loài người, dù có phải hiến mạng sống mình đi nữa, cho “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (x Mt 6:9-10) .

Lần Hat: *1 Kinh Lạy Cha (quì), 10 Kinh Kính Mừng (ngồi), 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện sau đây:*

Xướng/Đáp:

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình và Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới. - Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Tổng Nguyện: (đứng) Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu, Chúa đã dựng nên chúng con vì Chúa và cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho tới khi được nghỉ an trong Chúa, cho tới khi chúng con tìm được Chúa. Thế nhưng,

Chúa quá biết loài người tạo vật chúng con không thể nào có thể đến với Chúa, nên Chúa đã tự động đến với chúng con nơi Lời Nhập Thể, đã tìm gặp chúng con nơi Chúa Kitô Tử Giá và Phục Sinh, đang ở với chúng con qua Chúa Giêsu Thánh Thể và luôn sinh động trong chúng con bằng quyền lực Thánh Thần. Giờ đây, qua Bí Tích Rửa Tội Tái Sinh, chúng con đã được trở nên con cái Chúa là Cha chúng con ở trên trời, trở nên chi thể của Chúa Kitô là Đầu của Nhiệm Thể Giáo Hội, và trở nên Đền Thờ của Chúa Thánh Thần là Đấng sống trong chúng con, để chúng con được Hiệp Thông Sự Sống Thần Linh với Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ quá biết đời sống Kitô hữu thành phần môn đệ của Chúa Kitô là một cuộc hành trình đức tin đầy chông gai hiểm hóc, chẳng những phải sống vượt lên trên bản tính tự nhiên mang đầy mầm mống tội lỗi của mình, còn phải sẵn sàng chấp nhận thân phận bị thế gian chống đối, ghen ghét và bách hại nữa. Nếu các vị tông đồ được Chúa Kitô trực tiếp kêu gọi, huấn luyện và tỏ mình ra còn bán Chúa, bỏ Chúa và chối Chúa, thì chúng con làm sao có thể bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống cho đến khi đứng dưới chân thập giá của Chúa như Mẹ. Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi chúng con nương náu và là đường đưa chúng con đến với Thiên Chúa muôn đời. Amen.

Kết thúc: (đứng): *Bài Xin Vâng, theo gương Mẹ Đồng Công sống cho hiệp thông thần linh với Thiên Chúa.*

Cử Hành
Mâu Nhiệm Mân Côi
Mùa Thường Niên

“Giới răn trọng nhất”

(Theo Phúc Âm Chúa Nhật XXX Năm B)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất và người hãy yêu mến Thiên Chúa người hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức người. Còn đây là giới răn thứ hai: Người hãy yêu mến tha nhân như chính mình người. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và

ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Thứ nhất: "Yêu mến Chúa hết lòng"

Suy Niệm: Chính vì "Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất" mà loài người chúng ta phải kính mến Ngài hết mình và yêu thương tha nhân như mình. Thật vậy, "Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất", ở chỗ, Ngài đã dựng nên loài người chúng ta theo hình ảnh Ngài và tương tự như Ngài, nhờ đó, với tâm linh ý thức và tự do, chúng ta có thể nhận biết Ngài là Đấng Hóa Công và yêu mến Ngài là Đấng Cứu Độ, như Ngài biết Ngài và yêu Ngài, hầu được thông phần vào Sự Sống Thần Linh của Ngài và với Ngài.

Lần Hát: *1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh*

Cầu Xin: Lạy "Chúa, Thiên Chúa của chúng con, là Chúa duy nhất", chính vì loài người tạo vật chúng con đã được dựng nên theo hình ảnh Chúa và tương tự như Chúa mà chúng con phải yêu mến Chúa hết tâm can của chúng con,

bằng không, lòng chúng con sẽ không bao giờ được no thỏa và an bình, đúng như Thánh Âu Quốc Tinh đã “Tự Thú” xác tín: “Chúa đã dựng nên trái tim con cho Chúa nên lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ an trong Chúa”. Xin Mẹ Maria, đã yêu mến Chúa hết lòng khi thưa tiếng “xin vâng”, giúp chúng con biết “yêu Chúa hết tâm can, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”, và “yêu tha nhân như mình”. Amen.

Thứ hai “*yêu mến Chúa hết linh hồn*”

Suy Niệm: Chính vì “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất” mà loài người chúng ta phải kính mến Ngài hết mình và yêu thương tha nhân như mình. Thật vậy, “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất”, ở chỗ, sau khi hai nguyên tổ sa ngã phạm tội, đã nhẹ dạ nghe theo chước cám dỗ của tên sát nhân ngay từ ban đầu là ma quỷ hơn tin tưởng nghe những lời của Thiên Chúa vô cùng chân thiện, những lời ban sự sống, Chúa vẫn không bỏ mặc con người hết sức đáng thương; trái lại, Chúa đã tự hứa cứu độ con người, bằng lời hứa sẽ ban cho họ một Đấng Cứu Độ được sinh ra bởi giòng dõi loài người của họ, bởi một người nữ.

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh

Cầu Xin: Lạy “Chúa, Thiên Chúa của chúng con, là Chúa duy nhất”, chính vì Chúa đã yêu thương chúng con khi chúng con còn là những tội nhân, tức khi chúng con, sau nguyên tội, đã trở thành những tội nhân ô uế đáng kinh tởm trước thánh nhan chí ái chí tôn của Chúa, trở thành những kẻ thù đáng Chúa muôn đời trừng phạt, mà tội nhân điếm phúc chúng con phải yêu mến Chúa là Đấng vô cùng trọn lành hết linh hồn của chúng con. Xin Mẹ Maria, đã yêu mến Chúa hết linh hồn khi cất tiếng chúc tụng “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”, giúp chúng con biết “yêu Chúa hết tâm can, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”, và “yêu tha nhân như mình”. Amen.

Thứ ba “*yêu mến Chúa hết trí khôn*”

Suy Niệm: Chính vì “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất” mà loài người chúng ta phải kính mến Ngài hết mình và yêu thương tha nhân như mình. Thật vậy, “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất”, ở chỗ, qua Lịch Sử Cứu Độ, Ngài đã tỏ mình ra khi chọn cho Ngài một dân tộc trong các dân tộc trên trần gian này là dân Do Thái, đã thiết lập giao ước với các tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Giacóp, sau đó đã trung thành giữ tất cả mọi lời hứa hẹn và hoàn tất hết những điều giao ước của Ngài, bất chấp dân Ngài tuyển chọn có liên li bất trung hay bội ước với Ngài bằng việc họ không tuân giữ giới luật thánh Ngài ban.

Lần Hát: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh

Cầu Xin: Lạy “Chúa, Thiên Chúa của chúng con, là Chúa duy nhất”, chính vì Chúa hằng quan phòng cho cuộc đời của từng người chúng con trên trần gian này, và đã luôn tìm cách để tỏ mình ra cho mỗi một người chúng con, chẳng những qua tiếng lương tâm, mà còn qua những hoàn cảnh thuận lợi, để chúng con có thể thấy được dấu chỉ thời đại của sự hiện diện Thần Linh và lòng từ ái Chúa đối với cuộc đời của mỗi người chúng con, mà loài người thấp hèn chúng con phải yêu mến Chúa hết trí khôn, bằng việc luôn nhận biết Chúa, và nhận biết Chúa mỗi ngày một hơn. Xin Mẹ Maria, đã yêu mến Chúa hết trí khôn khi ấp ủ và suy niệm những gì Chúa tỏ ra cho Mẹ, giúp chúng con biết “yêu Chúa hết tâm can, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”, và “yêu tha nhân như mình” Amen.

Thứ bốn “yêu mến Chúa hết sức”

Suy Niệm: Chính vì “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất” mà loài người chúng ta phải kính mến Ngài hết mình và yêu thương tha nhân như mình. Thật vậy, “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất”, ở chỗ, Ngài đã yêu thương thế gian đến ban Người Con Duy Nhất của mình, để ai tin Người Con là tất cả Mạc Khải Thần Linh của Ngài thì không bị chết song được sự

sống đời đời. Và Con của Chúa cũng đã đến để thực sự tỏ Cha của Người ra, bằng cách hoàn trọn tất cả những gì đã được Cha Người tiên báo về Người trong Lịch Sử Cứu Độ, khi Người làm chứng cho sự thật: Người chính là Đấng Thiên Sai được Chúa là Thiên Chúa chân thật duy nhất tiên báo cho dân Do Thái qua các vị tiên tri, và đồng thời cũng là Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại như Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất đã hứa với hai nguyên tổ ngay từ ban đầu sau nguyên tội.

Lần Hát: *1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh*

Cầu Xin: Lạy “Chúa, Thiên Chúa của chúng con, là Chúa duy nhất”, chính vì loài người tạo vật tội lỗi chúng con đã được Chúa tái sinh bởi trời, với quyền được làm con cái Thiên Chúa nơi Phép Rửa trong Thánh Thần và nhân danh Chúa Kitô, nhờ đó chúng con có thể kêu lên “Abba, Lạy Cha”, mà Kitô hữu chúng con phải yêu mến Chúa hết sức lực của mình, bằng việc sống theo tinh thần Chúa Kitô, cũng như theo tác động của Thánh Thần. Xin Mẹ Maria, đã yêu mến Chúa hết sức lực khi lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, giúp chúng con biết “yêu Chúa hết tâm can, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”, và “yêu tha nhân như mình”. Amen.

Thứ năm *“yêu thương tha nhân như bản thân mình”*

Suy Niệm: Chính vì “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất” mà loài người chúng ta phải kính mến Ngài hết mình và yêu thương tha nhân như mình. Thật vậy, “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất”, ở chỗ, chẳng những đã ban Người Con Duy Nhất của Chúa cho loài người qua Mâu Nhiệm Nhập Thể, mà thậm chí còn không dung tha cho Con Mình, một đã phó nộ Người vì tất cả chúng ta, để thực sự chứng tỏ Ngài không phải chỉ là Đấng Hóa Công, Đấng Cứu Độ mà còn là chính Tình Yêu, một Tình Yêu hiệp thông, một Tình Yêu tha thiết muốn tất cả được hiệp nhất nên một với Ngài và trong Ngài.

Lần Hạt: *1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh*

Cầu Xin: Lạy “Chúa, Thiên Chúa của chúng con, là Chúa duy nhất”, chính vì Kitô hữu chúng con, bởi Bí Tích Rửa Tội, đã được trở thành chi thể của Chúa Kitô, để làm nên Nhiệm Thể của Người, một Nhiệm Thể bao gồm tất cả mọi dân nước và mọi văn hóa trên thế giới, mà chúng con phải yêu thương nhau như chính bản thân mình, nhờ đó chúng con có thể làm cho thế gian nhận biết chúng con là môn đệ Chúa Kitô, hầu thế gian cũng được nên một với Giáo Hội trong Cha và Con và Thánh Thần. Xin Mẹ Maria đã yêu mến loài người bằng tất cả tấm lòng từ mẫu của

Mẹ khi Mẹ đồng công đứng dưới chân thập giá Chúa Kitô, giúp chúng con biết “yêu Chúa hết tâm can, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”, và “yêu tha nhân như mình”. Amen.

Tổng Nguyện: Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu, xin thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi con, để con được trở nên mọi sự cho tất cả mọi người, cho tất cả nên một trong Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kết: *Tất cả cùng nhau hát bài “Kinh Hòa Bình” của Thánh Phanxicô Khó Khăn.*

*Biên soạn cho TNF cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng 1/11/2003
tại Đoàn Torrance TGP Los Angeles*



Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Thánh Thể

Vào lần hiện ra cuối cùng, 13/10/1917, Mẹ Maria đã tỏ ra buồn sầu kêu gọi con cái Mẹ rằng: *“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”*.

“Chúa là Thiên Chúa của chúng ta” đây chính là Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đã được Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima năm 1916 ba lần để dạy cho 3 em biết *“đền tạ những lỗi lầm, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu”*.

Lần 1 vào mùa xuân để dạy cho các em cầu nguyện đền tạ Người như sau:

- *“Lạy Chúa Trời Con, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa”*.

Lần thứ 2 vào mùa hè để dạy cho các em lợi dụng hết mọi sự để hy sinh đền tạ Người.

Lần thứ 3 để cho các em rước lễ để đền tạ Người kèm theo kinh nguyện sau đây:

- *"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sắp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lạng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".*

Năm Mâu Nhiệm Mân Côi để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị *"những vô ơn bội nghĩa hàng giây hàng phút đâm tan nát"*, những gì phạm đến *"Chúa là Thiên Chúa của chúng ta"*, và cùng với Trái Tim Mẹ đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc *"lần hạt mân côi là cùng Mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô"* (xem *Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria của ĐTC Gioan Phaolô II*, 3)

Phần Lời Chúa được dựa theo những lời Chúa Giêsu nói về Bánh Hằng Sống trong Phúc Âm Thánh Gioan, đoạn 6, từ câu 25 đến 71 (*bản dịch của Cha Nguyễn Thế Thuấn*,

CSsR). Phần cầu nguyện được lập lại từ hai lời kinh Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima trên đây.

Mầu Nhiệm Mân Côi Thánh Thể thứ 1

**“Bánh của Thiên Chúa bởi trời xuống
ban sự sống cho thế gian”**

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

²⁵ Gặp Ngài bên kia biển, họ nói với Ngài: "Rabbi, Ngài đã đến đây bao giờ?" ²⁶ Đức Yêsu đáp lại:

"Quả thật, quả thật, ta bảo các ngươi: các ngươi tìm Ta không phải vì các ngươi đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh no. ²⁷ Hãy lao công đừng vì lương thực hư nát, nhưng vì lương thực sẽ lưu lại mãi đến sự sống đời đời, mà Con Người sẽ ban cho các ngươi, vì chính Ngài là Đấng mà Cha và là Thiên Chúa đã niêm ấn".

²⁸ Họ mới nói cùng Ngài: "Chúng tôi phải lao công vào việc nào của Thiên Chúa?" ²⁹ Đức Yêsu đáp lại: "Việc của Thiên Chúa, tức là các ngươi tin vào Đấng Người đã sai đến". ³⁰ Họ nói với Ngài: "Vậy thì ông làm dấu gì để chúng tôi thấy mà tin ông? Ông làm gì nào?" ³¹ Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã viết: Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời".

³² Vậy Đức Yêsu nói với họ: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: không phải Môsê đã cho các ngươi bánh bởi trời; nhưng Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thật!" ³³ Vì bánh của Thiên Chúa là sự gì bởi trời xuống và ban sự sống cho thế gian".

Suy Niệm:

Thiên Chúa là Cha trên trời đã dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài và tương tự như Ngài là để con người được hiệp thông thần linh với Ngài. Thế nhưng, để được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa vô hình là Thần Linh (x *Col 1:15; Jn 4:24*), con người là loài có tự do cần phải đáp ứng tác động thần linh đầy khôn ngoan và yêu thương của Ngài. Mà con người không thể nào đáp ứng tác động thần linh của Thiên Chúa nếu không biết Thiên Chúa là ai, cho đến khi Ngài tự tỏ mình ra cho họ. Và Thiên Chúa quả thực đã tỏ mình ra cho con người nơi Lời Nhập Thể và Vượt Qua của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Đấng vào thời điểm viên trọn của mình (x *Gal 4:4*) là Tột Đỉnh Mạc Khải Thần Linh của Thiên Chúa và là Tất Cả Mạc Khải Thần Linh của Thiên Chúa. Đó là lý do việc của Thiên Chúa thực hiện dọc suốt giòng lịch sử của con người là làm cho họ tin tưởng vào mạc Khải của Ngài, tức vào Chúa Giêsu Kitô Thiên Sai Con Ngài. Và cũng chính vì lý do này Ngài đã tạo nên nơi con người một tấm lòng khao khát chân thiện mỹ, khao khát được sự sống và là một sự sống viên mãn (x *Jn 10:10*), một sự sống thần linh vô cùng bất tận. Phải, bởi lòng con người đã được dựng

nên cho Thiên Chúa như thế mà họ luôn khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Đấng duy nhất có thể hoàn toàn, trọn vẹn và vĩnh viễn thỏa đáng họ, bằng một thứ “bánh bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian”, một thứ lương thực “không hư nát”, một thứ “lương thực sẽ lưu lại mãi đến sự sống đời đời, mà Con Người sẽ ban cho” những “ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy” (Mt 7:7).

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Câu Nguyện:

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lỗi lầm, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải" - "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

Mầu Nhiệm Mân Côi Thánh Thể thứ 2

“Tôi chính là Bánh Hằng Sống”

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

³⁴ Họ nói cùng Ngài: "Thưa Ngài, hãy luôn luôn cho chúng tôi bánh ấy!"

³⁵ Đức Yêsu nói với họ: "Bánh sự sống, chính là Ta! Ai đến với Ta sẽ không hề đói, và kẻ tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ! ³⁶ Nhưng Ta đã bảo các người, các người đã thấy Ta, mà các người không tin. ³⁷ Phàm sự gì Cha ban cho Ta, thì sẽ đến với Ta, và kẻ đến với Ta, Ta sẽ không đuổi ra ngoài; ³⁸ Vì Ta đã từ trời xuống, không phải để làm theo ý Ta, mà là ý của Đấng đã sai Ta. ³⁹ Nay đây là ý của Đấng đã sai Ta, là: phàm sự gì Người đã ban cho Ta, thì Ta không được để hư đi điều gì, song ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại. ⁴⁰ Vì ý của Cha Ta là: phàm ai trông thấy Con và tin vào Ngài thì có sự sống đời đời, và ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại".

Suy Niệm:

Đúng thế, tự bẩm sinh con người vốn khao khát chân thiện mỹ, khao khát sự sống vô cùng bất tận: “xin hãy luôn ban cho chúng tôi thứ bánh ấy”. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng cho thấy, qua thành phần tiêu biểu là dân Do Thái bấy giờ, họ lại muốn thưởng thức thứ bánh theo như lòng họ mong muốn, hợp với khẩu vị tự nhiên của

họ, liên quan tới cảm giác và lập luận trần gian của họ, hơn là thứ Bánh Bôi Trời do Thiên Chúa ban cho họ là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tuyên bố với họ rằng “Tôi chính là Bánh Hằng Sống”, nhưng lại là Đấng đã cảnh giác họ rằng “quí vị đã thấy Tôi mà quí vị lại không tin”. Người đã chứng minh cho họ thấy rằng Người chính là “Bánh Bôi Trời”, vì Người thật sự từ trời xuống, là Thiên Chúa Làm Người, là “Lời đã Hóa Thành Nhục Thể” (Jn 1:14), và đồng thời Người cũng là “Bánh Hằng Sống”, ở chỗ, Người đến không phải để làm theo ý riêng của Người, mà là ý của Đấng đã sai Người, Đấng muốn ban sự sống đời đời chỉ cho “những ai thấy Con và tin vào Con”, thành phần một khi đến với Người “sẽ không hề đói” và vì tin Người nên “chẳng bao giờ khát”.

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Câu Nguyện:

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sắp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lãng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin

Chúa ban cho các tội nhân ăn năn hối cải” - “Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa”.

Mầu Nhiệm Mân Côi Thánh Thể thứ 3

“Bánh Tôi sẽ ban là thịt Tôi cho thế gian sự sống”

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

⁴¹ Người Do Thái kêu ca về Ngài, vì Ngài nói: Bánh bởi trời xuống, chính là Ta. ⁴² Họ nói: "Ông ấy lại không phải là Yêsu con của Yuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết! Làm sao bây giờ, ông ấy dám nói: Ta đã từ trời mà xuống?"

⁴³ Đức Yêsu đáp lại và nói với họ: "Các người đừng kêu ca với nhau! ⁴⁴ Không ai có thể đến với Ta, nếu Cha, Đấng đã sai Ta, không lôi kéo nó; và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết. ⁴⁵ Trong các tiên tri đã có viết: Hết thảy chúng ta sẽ là môn sinh của Thiên Chúa. Phàm ai nghe và học nơi Cha thì sẽ đến với Ta. ⁴⁶ Không phải là đã có ai thấy được Cha, trừ phi Đấng đã từ nơi Thiên Chúa mà đến, Đấng ấy đã thấy Cha. ⁴⁷ Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai tin thì có sự sống đời đời. ⁴⁸ Bánh sự

sống chính là Ta! ⁴⁹ Cha ông các ngươi trong sa mạc đã ăn manna và đã chết. ⁵⁰ Bánh này mới là bánh bởi trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. ⁵¹ Bánh hằng sống bởi trời xuống, chính là Ta! Ai ăn bánh này, thì sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, ấy là thịt mình Ta vì sự sống thế gian".

Suy Niệm:

Con người trần gian có lý để mà không tin Chúa Giêsu là Bánh Bởi Trời, Bánh Hằng Sống, vì trước mắt họ, qua thành phần dân Do Thái bấy giờ, Người chỉ là một con người thuần túy như họ, có thể còn tầm thường hơn họ nữa, vì Người "là con của Giuse", cha mẹ Người họ "đều biết", chẳng xa lạ gì. Thế nhưng, chính vì Người là Bánh Bởi Trời, Bánh Hằng Sống, chứ không phải thứ bánh tự nhiên "hư nát", thậm chí là Manna từ trời xuống trong cuộc xuất hành về Đất Hứa xưa kia, thứ lương thực Người nhắc nhở cho họ nhớ lại rằng "cha ông quý vị đã ăn trong sa mạc và đã chết", mà họ cần phải chấp nhận Người bằng đức tin mới được: "Ai tin thì có sự sống đời đời". Dù sao, theo tự nhiên, vì là một thứ lương thực cung cấp dinh dưỡng cho sự sống, mà bánh bề ngoài này cũng cần phải có hình dạng, chất liệu, những gì được Chúa Giêsu bắt đầu hé mở cho thành phần thánh giả của Người biết rằng: "Bánh Tôi sẽ ban là thịt Tôi cho thế gian sự sống". Quả vậy, Người "sẽ" ban "bánh" này vào lúc nào, nếu không phải vào lúc "Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: 'Này là Mình Thầy sẽ bị

nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lk 22:19). Trong lời truyền phép thánh hiến bánh này chất chứa tất cả màu nhiệm Thánh Thể: một Lương Thực Thần Linh, một Biến Đổi Bản Thể, một Hiện Diện Thật Sự, một Hy Tế Cứu Độ, và một Thừa Tác Thánh Vụ.

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Cầu Nguyện:

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sắp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lỗi lầm, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải" - "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

Mầu Nhiệm Mân Côi Thánh Thể thứ 4

“Thịt Tôi là thật của ăn, và máu Tôi là thật của uống”
Phúc Âm theo Thánh Gioan:

⁵² Người Do Thái xô xát nhau mà rằng: "Làm sao ông ấy có thể cho ta ăn thịt mình được?"

⁵³ Vậy Đức Yêsu nói với họ: "Quả thật quả thật, Ta bảo các ngươi: nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi không có sự sống nơi mình các ngươi. ⁵⁴ Ai ăn thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết. ⁵⁵ Vì thịt Ta là thật của ăn, và máu ta là thật của uống. ⁵⁶ Kẻ ăn thịt Ta và uống máu Ta thì lưu lại trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. ⁵⁷ Cũng như Cha, Đấng hằng sống, đã sai Ta, và Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta cũng vậy, nó sẽ sống nhờ Ta. ⁵⁸ Bánh này là bánh bởi trời xuống; không phải như cha ông các ngươi đã ăn và đã chết; kẻ ăn bánh này sẽ sống đời đời".

⁵⁹ Các điều ấy, Ngài đã nói khi giảng dạy trong hội đường, tại Capharnaum.

Suy Niệm:

Nếu Chúa Giêsu là tột đỉnh mạc khải thần linh và là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa, mà tột đỉnh và tất cả mạc khải thần linh này được hiện thực nơi Mâu Nhiệm Vượt Qua, thì thân xác của Người thực sự là của ăn và máu của Người thực sự là của uống, một thân xác với huyết nhục đã chịu Khổ Nạn và Tử Giá nhưng Phục Sinh, nhờ đó huyết nhục của Người chẳng những hoàn toàn

chiến thắng tội lỗi và sự chết, mà còn thông ban Thánh Linh sự sống cho con người, qua thành phần tông đồ tiêu biểu vào buổi tối của ngày thứ nhất trong tuần sau khi Người từ trong cõi chết sống lại (x Jn 20:22). Kitô hữu lãnh nhận Chúa Kitô nơi Bánh Thánh Thể là lãnh nhận Thánh Thể Phục Sinh của Người, một Thánh Thể đã hiến mình làm giá chuộc cho nhiều người (x Mt 20:28). Chúa Kitô lập Bí Tích Thánh Thể trước khi Người tử nạn là để Thánh Thể của Người trở thành quà tặng riêng cho thành phần bạn thân được Người yêu thương đến cùng (x Jn 13:1, 15:13), nhờ đó, về phần mình, Người có thể ở cả trong thân xác tro bụi chết chóc của họ, một thân xác Người sẽ cho sống lại trong ngày sau hết và trở nên vinh hiển như thân xác của Người, và về phần lãnh nhận nhân tin tưởng, họ có thể ở trong Người, như Cha ở trong Người và Người ở trong Cha, “cho tất cả được hiệp nhất nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha” (Jn 17:21).

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,

10 Kinh Kính Mừng,

1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Cầu Nguyện:

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sắp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang

hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lỗi lầm, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải” - “Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa”.

Mầu Nhiệm Mân Côi Thánh Thể thứ 5

«Thần khí mới tác sinh, xác thịt thì không ích gì»

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

⁶⁰ Nghe rồi, trong các môn đồ của Ngài có nhiều người nói: "Lời chi mà sống sượng thế! Ai nào có thể nghe nổi?"

⁶¹ Nơi mình Ngài, Đức Yêsu biết môn đồ Ngài kêu ca về điều ấy, thì Ngài nói với họ: "Điều ấy làm cho các ngươi gai chướng ư? ⁶² Vậy nếu các ngươi trông thấy Con Người lên nơi Ngài đã có trước...? ⁶³ Thần khí mới tác sinh, xác thịt thì không ích gì. Lời Ta đã nói với các ngươi là Thần khí và là sự sống. ⁶⁴ Nhưng trong các ngươi có những kẻ không tin". Vì chung từ đầu, Đức Yêsu đã biết ai là những kẻ không tin và ai là kẻ sẽ nộp Ngài. ⁶⁵ Và Ngài nói: "Vì thế, Ta đã bảo các ngươi: không ai có thể đến với Ta, trừ phi là đã được Cha ban cho". ⁶⁶ Từ đó,

nhều môn đồ của Ngài đã rút lui, và không còn đi theo Ngài nữa.

⁶⁷ Vậy Đức Yêsu bảo nhóm Mười hai: "Cả các ngươi nữa, các ngươi không muốn bỏ về sao?" ⁶⁸ Simôn Phêrô đáp lại Ngài: "Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai?". Ngài có những lời đem đến sự sống đời đời. ⁶⁹ Và chúng tôi đã tin cùng nhận biết: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa". ⁷⁰ Đức Yêsu nói với họ: "Không phải là Ta đã chọn các ngươi tất cả là Mười hai sao? Vậy mà một trong các ngươi lại là qui sứ!" ⁷¹ Ngài muốn nói về Yuđa, con của Simôn Iscariôt, vì y sẽ nộp Ngài, y là một người trong nhóm Mười hai.

Suy Niệm:

Chính vì Chúa Giêsu là Bánh Bời Trời, Bánh Hằng Sống mà ai không có đức tin không thể nào chấp nhận được, thậm chí là thành phần môn đệ của Người ngày xưa ngay khi Người còn sống với họ, hưởng chi thành phần môn đệ mang danh Kitô hữu đang sống trong một thời đại khoa học thực nghiệm. Phải chăng chính vì không tin tưởng và thiết tha với Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch và là tột đỉnh của mọi hoạt động Giáo Hội, mà nhiều linh mục đã bỏ đi không còn tiếp tục sống đời thánh chức, hay bằng những hành động phá giới, nhất là hành động lạm dụng tình dục trẻ em? Phải chăng vì đức tin trở nên yếu kém đối với Bánh Thánh Thể, một Bánh Thánh được làm nên bởi những hạt lúa miến gieo xuống đất mang thân phận mục nát đi để sinh nhiều bông hạt (x Jn 12:24), mà thành

phần Kitô hữu nói chung và Công Giáo nói riêng đã tỏ ra khinh thường khổ chế, sống buông thả theo bản tính tự nhiên của mình? Phải chăng vì đức mến đối với Chúa Giêsu Thánh Thể là Bí Tích yêu thương hiệp nhất không còn tha thiết nữa, mà chung xã hội loài người và riêng gia đình Kitô hữu mỗi ngày một băng hoại trong mờ văn hóa sự chết?

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Cầu Nguyện:

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sắp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lỗi lầm, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải" - "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

Chuỗi Môn Cô Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ

Cho Ngày Tôn Vinh Thánh Mẫu II - 15/5/2010 TGP/LA

Dẫn Nhập:

Chị Lucia, vào ngày 12/6/1930, đã trả lời 1 trong 6 câu hỏi được Cha Goncalves đặt ra liên quan đến 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, rằng, theo như Chúa Giêsu âm thầm tỏ cho chị biết thì lý do cần phải thực hiện 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp là bởi vì 5 tội phạm đến Mẹ sau đây:

1. Lộng ngôn phạm đến Ôn Vô Nhiễm Thai của Mẹ.
2. Lộng ngôn phạm đến Đức Đồng Trinh của Mẹ.
3. Lộng ngôn phạm đến Chức Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Nhân Loại của Mẹ.
4. Phạm đến Mẹ Vô Nhiễm/ khi công khai gieo vào lòng các thiếu nhi sự lãnh đạm,/ để duôi và thù ghét Mẹ.
5. Trực tiếp nhục mạ Mẹ qua các ảnh tượng của Mẹ.

Năm Mậu Nhiệm Môn Cô để đền tạ Mẹ về năm tội phạm đến Mẹ liên quan tới 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, được suy niệm

theo những diễn tiến của biến cố Truyền Tin Lời Nhập Thể, được Thánh Ký Luca trình thuật trong Phúc Âm của ngài ở đoạn 1 từ câu 26 tới 38, với bản dịch của Cha Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 1

Kính Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Đền tạ tội lỗi ngôn phạm đến

Ơn Vô Nhiễm Thai của Mẹ.

Phúc Âm theo Thánh Luca:

Tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilê, tên là Nazaret, ²⁷ tới cùng một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Yuse, thuộc nhà Đavít, và tên trinh nữ là Maria. ²⁸ Vào nơi bà ở, thiên thần nói: "Vui lên! Hỡi Đầy ơn phúc! Chúa ở cùng người!" ²⁹ Nhưng lời đó đã làm bà xao xuyến lắm, và bà suy tính lời chào đó có nghĩa gì. ³⁰

Suy Niệm:

Nếu tên gọi của Thiên Chúa là "Đấng Có" (Ex 3:14), hay Sự Hữu, thì tên gọi của Mẹ Maria là "đầy ơn phúc". Thiên Chúa là Đấng Có, tức là Đấng Tự Hữu - tự mình mà Có, Hằng Hữu - từ ban đầu đã Có và Có vô cùng bất tận, và Toàn Hữu - Có tất cả mọi sự, không thiếu một sự gì và không cần một điều chi. Ngài đã thông Sự Có của Ngài ra bên ngoài bản thân Ngài, khi tạo dựng nên muôn loài cho chúng có hữu thể tùy theo giống loại của chúng.

Nhưng chỉ duy một mình cá nhân Mẹ Maria mới được thông phần với Sự Có này của Ngài ở mức độ tuyệt đỉnh về ân sủng, nhờ đó Mẹ đã trở thành Đệ Nhất Tạo Vật về Ân Sủng, hơn cả loài thần thiêng vốn có bản tính cao cả hơn Mẹ. Có thể nói tất cả Sự Có của Thiên Chúa, hay thậm chí chính Thiên Chúa là Đấng Có, đã hoàn toàn phản ánh nơi Mẹ Maria, đến độ Mẹ được ví “rực rỡ như mặt trời” (Diễm Tình Ca 6:10; xem Khải Huyền 12:1). Và Mẹ đã được “đầy ơn phúc”, tức được thông phần vào tất cả Sự Có của Thiên Chúa, hay được tràn đầy Thiên Chúa là Đấng Có, và được Thiên Chúa là Đấng Có ở cùng ngay từ giây phút Mẹ được hoài thai trong lòng thai mẫu. Ở chỗ, Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi vướng mắc nguyên tội cùng với các tì vết của nguyên tội, khi Ngài cho Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, Người Con bởi Thánh Linh sẽ được Mẹ thụ thai, cư mang, hạ sinh và phụng dưỡng, Đấng mà cũng chính nhờ Người Mẹ được hoài thai vô nhiễm, không hề bị Satan thống trị một giây phút nào như tất cả loài người thuộc giòng dõi Adong và Evà.

Câu Nguyện:

Lạy Mẹ Maria “đầy ơn phúc”, nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, nơi Mẹ không có mầm mống nguyên tội là đam mê nhục dục và tính mê nết xấu. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Mẹ không thể phạm tội, một khi Mẹ không tuân theo Thánh Ý Chúa. Kitô hữu chúng con đã được khỏi nguyên tội nhờ Bí Tích Rửa Tội tái sinh, nhưng chúng con vẫn xu hướng về tội lỗi bởi mầm mống nguyên

tội vẫn còn đây trong chúng con, và chúng con lúc nào cũng có thể phạm tội bởi đủ mọi mưu chước cám dỗ tinh quái của quỷ ma và trước mọi quyến rũ mê hoặc của thế gian rất hợp với bản tính tự nhiên của chúng con. Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là nơi cho chúng con nương náu và là đường đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa muôn đời.

- Amen.

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,

10 Kinh Kính Mừng,

1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Lời nguyện Mân Côi Fatima:

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi ngôn phạm đến Ôn Vô Nhiễm Thai của Mẹ. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.

Mẫu Nhiệm Mân Côi thứ 2

Kính Đặc Ân Thiên Mẫu của Mẹ.

**Đền tạ tội lỗi ngôn phạm đến Chúc Mẹ Thiên Chúa và
Mẹ Nhân Loại của Mẹ.**

Phúc Âm theo Thánh Luca:

Và thiên thần nói với bà: "Maria, đừng sợ! vì người đã đấng sủng noi Thiên Chúa.³¹ Và này, nơi lòng dạ, người sẽ thụ thai, và sinh con, và người sẽ gọi tên Người là Yêsu.³² Người sẽ nên cao trọng, và được gọi là Con Đấng Tối Cao, và Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai báu Davit cha Người;³³ và Người sẽ cai trị nhà Yacob cho đến đời đời, và vương quyền của Người sẽ vô cùng vô tận!"³⁴

Suy Niệm:

Mẹ Maria được "đầy ơn phúc", đến độ bản chất thiêng liêng của Mẹ là "đầy ơn phúc" và "đầy ơn phúc" trở thành tên gọi của Mẹ và về Mẹ. Thế nhưng, bản chất "đầy ơn phúc" này chẳng những ở chỗ Mẹ được Thiên Chúa ở cùng ngay từ khi được hoài thai trong lòng thai mẫu với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, mà còn ở chỗ Mẹ được ơn nghĩa với Thiên Chúa, tức là Mẹ đã hoàn toàn làm hài lòng Thiên Chúa, không hề làm mất lòng Ngài một chút nào, ở bất cứ lúc nào trong cuộc đời của Mẹ. Và mức độ "đầy ơn phúc" nơi Mẹ nhờ đó đã tăng tiến theo cấp số nhân, tức tăng gấp trăm lần, tăng gấp trăm lần vào từng giây từng phút trong cuộc đời Mẹ, thậm chí tới chỗ mới ở vào lúc tuổi vừa có thể thụ thai theo thể lý, Mẹ đã được truyền tin về việc làm mẹ, việc lãnh nhận chính Đấng Có nơi cả thân xác của Mẹ qua sự kiện Con Ngài là Lời hóa thành nhục thể trong chính tử cung của một người nữ như Mẹ. Người Con theo giòng dõi loài người là Davit này bởi thế, thực sự là "quả phúc của lòng Mẹ" (Luca 1:42), một quả phúc thần linh phát sinh từ việc Thiên Chúa ở cùng Mẹ và việc Mẹ được ơn nghĩa Chúa, khi Mẹ

liên li ở với Ngài, bằng cách trọn vẹn đáp ứng tình yêu của Ngài. Vì quả phúc của lòng Mẹ đây là Lời Nhập Thể, là Con Thiên Chúa, ngay giây phút đầu tiên ở trong lòng dạ của Mẹ, đã hiệp nhất nên một Ngôi Vị với trọn vẹn nhân tính của Người, một nhân tính có thân xác được làm nên bởi chất thể từ thân xác trinh nguyên của Mẹ, mà Mẹ không phải chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu về nhân tính nhưng còn là chính Mẹ của Thiên Chúa nữa.

Cầu Nguyện:

Lạy Thiên Chúa Thánh Mẫu, Mẹ là vinh dự của loài người vô cùng thấp hèn chúng con, vì cũng là một con người tạo vật như chúng con, nhưng Mẹ đã được Thiên Chúa Hóa Công vô cùng cao cả, toàn thiện và toàn năng, ưu tuyển chọn Mẹ làm Mẹ của Ngài nơi Lời Nhập Thể. Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng con đã được trở nên con cái thừa nhận của Thiên Chúa, thành phần được thông phần vào bản tính thần linh của Ngài và sống sự sống thần linh với Ngài. Thế nhưng, qua Bí Tích Thêm Sức, chúng con còn được trở nên Mẹ của Chúa Giêsu, khi chúng con được tràn đầy Thánh Linh là Đấng ở trong chúng con để làm chứng về Người qua chúng con, nhờ đó nhiều linh hồn nhận biết Người mà được tái sinh trong Người. Xin Mẹ hãy làm cho Chúa Giêsu đang ở trong chúng con nhờ hạt giống đức tin được gieo vào linh hồn chúng con từ khi chúng con lãnh nhận Phép Rửa, nảy mầm và phát triển trong chúng con, ở chỗ, như Mẹ, chúng con luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa (xem Luca 8:21,11:28), cho đến

khi Chúa Kitô trở nên thành toàn trong chúng con (xem Eph 4:13,15).

- Amen

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Lời nguyện Mân Côi Fatima:

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi ngôn phạm đến Chúa Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Nhân Loại của Mẹ. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 3

Kính Đặc Ân Đồng Trinh của Mẹ.

Đền tạ tội lỗi ngôn phạm đến Đức Đồng Trinh của Mẹ.

Phúc Âm theo Thánh Luca:

Maria thưa với thiên thần: "Điều ấy sẽ làm sao được? vì việc phu thê tôi không nghĩ đến!" ³⁵

Suy Niệm:

Thật vậy, Mẹ Maria xứng đáng là Mẹ của Thiên Chúa, chẳng những về phần hồn vì Mẹ đã đáp ứng tình yêu vô

cùng của vị Thiên Chúa ở cùng Mẹ, bằng việc liên li tỏ ra yêu mến Chúa hết lòng muốn, hết linh hồn và hết sức lực của Mẹ (xem Nhị Luật 6:5), mà còn cả về phần xác của Mẹ nữa. Ở chỗ, vào thời điểm Cựu Ước của Mẹ, phụ nữ Do Thái cảm thấy hổ nhục khi bị son sẻ không sinh con đẻ cái, Mẹ lại giữ mình đồng trinh, không phải chỉ đồng trinh ngoài thân xác, liên quan tới vấn đề làm việc vợ chồng, dù Mẹ bấy giờ đã đính hôn với Thánh Giuse, đã thực sự là vợ của Thánh Giuse theo tục lệ Do Thái, mà nhất là đồng trinh trong tâm hồn, như chính lời Mẹ thưa với vị Sứ Thần Gabiêl rằng: “Tôi không hề biết đến nam nhân”. Nghĩa là Mẹ không yêu thương quyến luyến một ai ngoài Thiên Chúa là Đấng đáng yêu mến trên hết mọi sự của Mẹ, Đấng vì thế Mẹ chỉ muốn hoàn toàn tận hiến bản thân cho Ngài bằng việc giữ thân xác của Mẹ trọn đời trinh nguyên. Đó là lý do Mẹ đã bày tỏ tình trạng đồng trinh về thân xác của Mẹ là tình trạng, theo tự nhiên, hoàn toàn trái với việc làm mẹ. Lời bày tỏ nổi thắc mắc hợp tình hợp lý này không phải là thái độ Mẹ muốn chối từ ý định của Thiên Chúa cho bằng, như diễn tiến của biến cố Truyền Tin sau đó cho thấy, Mẹ muốn biết làm cách nào để có thể chu toàn Thánh Ý Chúa mà thôi, vì Mẹ, với bản chất “đây ơn phúc”, lúc nào cũng liên li tuân phục Thánh Ý Chúa, Đấng tuyệt đối đáng kính đáng mến của Mẹ.

Câu Nguyện:

Lạy Mẹ Đồng Trinh Maria, chỉ có duy một mình mẹ trong cả loài người vừa đồng trinh vừa làm mẹ. Bởi Người Con của Mẹ là một Vị Thiên Chúa Làm Người chứ

không phải là một con người thuần túy. Vì Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa bởi Thánh Linh, Vị Thánh Linh đã bao chiếm toàn thể con người của Mẹ, đã sử dụng chất thể trong lòng dạ của Mẹ để tác thành Thánh Thể của Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô, nên xác thân của Mẹ đã được thần linh hóa và đã được Thiên Chúa hoàn toàn chiếm hữu cho một mình Con Ngài. Bởi đó, không một tạo vật nào có thể chạm đến thân xác của Mẹ và xứng với thân xác cao trọng của Mẹ, một thân xác đã thụ thai, cư mang và sinh hạ Con Thiên Chúa cũng như cho Người bú mớm bằng sữa của mình, không thể nào lại chỉ đồng trinh trước khi sinh con, mà lại mất trinh đang khi sinh con và sau khi sinh con. Xin Mẹ cho chúng con, nhất là giới trẻ, đang chẳng những sống trong xác thịt vô cùng yếu đuối mà còn sống giữa một thế giới đầy tình dục ngày nay, biết sống khổ chế và tránh lánh dịp tội để biến thân xác của chúng con trở thành dụng cụ cho sự công chính và bác ái yêu thương.

- Amen

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,

10 Kinh Kính Mừng,

1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Lời nguyện Mân Côi Fatima:

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi ngôn phạm đến Đức Đồng Trinh của Mẹ. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin

đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 4

Kính Đặc Ân Mông Triệu của Mẹ.

*Đền tạ tội lỗi ngôn phạm đến Mẹ Vô Nhiễm,
khi công khai gieo vào lòng các thiếu nhi sự lãnh đạm,
để duôi và thù ghét Mẹ.*

Phúc Âm theo Thánh Luca:

Đáp lại, thiên thần nói với bà: "Thánh Thần sẽ đến trên người, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao phủ người; bởi thế con trẻ sắp sinh sẽ được gọi là Thánh, là Con Thiên Chúa! ³⁶ Kìa Êlisabet họ hàng thân thích của người cũng đã mang thai con lúc tuổi đã già, cái thai nay đã là sáu tháng nơi một kẻ đã từng mang tiếng là son sẻ hiếm hoi! ³⁷ Vì với Thiên Chúa, nào có gì lại là không có thể!"

Suy Niệm:

Phải, thân xác của Mẹ Maria là một thân xác trọn đời trinh nguyên, một thân xác đã được Thánh Thần chiếm đoạt và sử dụng để làm nơi nhập thể cho Lời hằng sống của Thiên Chúa. Thân xác trọn đời trinh nguyên của Mẹ rất tương xứng với đặc ân hoài thai vô nhiễm nguyên tội của Mẹ, một đặc ân làm cho Mẹ không có mầm mống nguyên tội là đam mê nhục dục và các tính mê nết xấu, chẳng những ở chỗ Mẹ không ham muốn những gì là trần

tục và thấp hèn, ngoài Thánh Ý Chúa và tình yêu Chúa, mà còn ở chỗ Mẹ không phải hứng chịu các hậu quả của nguyên tội là khổ đau và chết chóc nữa. Sở dĩ Mẹ sống cuộc đời trần gian với những đau thương trải suốt cuộc đời của Mẹ: tiêu biểu nhất là nỗi đau thương bởi Thai Nhi Giêsu trong lòng Mẹ trước con mắt của Thánh Giuse là phu quân của Mẹ, nỗi đau thương khi Mẹ bị lạc mất Con ba ngày trong Đền Thánh Giêrusalem, và nỗi đau thương khi Mẹ chứng kiến thấy Con Mẹ phải quằn quại vô cùng đón đau tủi nhục trong cuộc khổ nạn và tử giá của Người... là vì, như một vị đồng công cứu chuộc, Mẹ cần phải cộng tác vào công cuộc cứu chuộc loài người với Con Mẹ, Đấng không biết đến tội nhưng đã trở thành tội lỗi và đã bị Cha phó nộp vì loài người chúng ta (xem Rm 8:32). Nếu Thánh Thần là Đấng đã làm cho thân xác của Chúa Kitô sống lại thế nào và Ngài sẽ làm cho thân xác chết chóc của chúng ta sống lại (xem Rm 8:11), như thân xác hiển vinh của Người (Phil 3:21), thì Ngài trước hết đã làm cho thân xác của Mẹ Người là một thân xác chẳng những trọn đời trinh nguyên mà còn trở thành phương tiện cứu độ cùng với Chúa Kitô, sống lại và về trời như Con Mẹ và với Con Mẹ.

Cầu Nguyện:

Lạy Nữ Vương Maria, Mẹ đã được Thiên Chúa đưa cả linh hồn vô nhiễm nguyên tội lẫn thân xác trọn đời trinh nguyên của Mẹ về trời, vì Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, một Đệ Nhất Tạo Vật về Ân Sủng, một tạo vật “đầy ân phúc” đã được Chúa chiếm hữu ngay từ giây phút vừa được

hoài thai trên trần gian, và đã được Ngài sử dụng trong việc đồng công cứu chuộc loài người với Con của Ngài, để nhờ đó, Con Ngài ở đâu Mẹ của Con Ngài cũng được ở đó với Con (xem Gioan 14:3). Chính vì Mẹ đã được Mông Triệu về trời cả hồn lẫn xác, được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương trời đất, đầu đội triều thiên 12 tinh tú và chân đạp mặt trăng (xem Khải Huyền 12:1), mà Mẹ vẫn tiếp tục quan tâm tới chung giòng dõi Mẹ trên trần gian, nhất là thành phần con cái của Mẹ, qua những lần Mẹ hiện ra đó đây, nhất là ở Lộ Đức, như Đấng hoài thai vô nhiễm, đến để chữa lành bệnh nạn tật nguyên cho một số tâm hồn cần thiết, và đặc biệt ở Fatima, như Đức Bà Mân Côi, đến để cứu vớt tội nhân và ban hòa bình cho thế giới. Xin Mẹ thương bảo vệ và gìn giữ giới trẻ, để họ chẳng những thoát được cơn bão lốc kinh hoàng của thời đại văn hóa sự chết ở ngoài xã hội, và khuynh hướng chống đối Mẹ trong nội bộ thành phần Kitô hữu, mà còn, như 3 Thiếu Nhi Fatima xưa, trở thành một đạo binh dàn trận của Mẹ, hiên ngang chiến đấu chống phá lực lượng hung tàn dữ dội của đạo binh Satan.

- Amen.

Lên Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,

10 Kinh Kính Mừng,

1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Lời nguyện Mân Côi Fatima:

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi ngôn phạm đến Mẹ Vô Nhiễm, khi công khai gieo vào lòng các thiếu nhi sự lãnh đạm, dể dôi và thù ghét Mẹ. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 5

**Kính Đặc Ân Mẹ Giáo Hội của Mẹ.
Đền tạ tội trực tiếp nhục mạ Mẹ
nơi các ảnh tượng của Mẹ.**

Phúc Âm theo Thánh Luca:

³⁸ Maria mới nói: "Này tôi là tá Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời ngài!" Và thiên thần đã từ giã bà đi ra.

Suy Niệm:

Phải, chính lời “xin vâng” này của Mẹ Maria đã chứng tỏ cho thấy: 1) Mẹ không hề từ chối Chúa một điều gì, dù là những điều vượt quá lãnh vực tự nhiên và lý luận trần gian; 2) Mẹ hoàn toàn tin tưởng phó thác mọi sự trong bàn tay Quan Phòng Thần Linh vô cùng khôn ngoan thượng trí đầy toàn năng của Thiên Chúa; 3) Mẹ yêu mến Chúa hết lòng muốn, hết linh hồn và hết sức lực của Mẹ, bằng những liên li đáp ứng một cách mau mắn và tương

xứng; 4) Mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa ở mọi nơi và trong mọi lúc bằng một đức tin tuân phục và lòng khiêm nhượng thẳm sâu; 5) Mẹ hoàn toàn hiệp nhất nên một với Thiên Chúa là Đấng ở cùng Mẹ ngay từ lúc Mẹ được hoài thai trong lòng thai mẫu; 6) Mẹ thật sự đáng mang tên gọi “đầy ơn phúc” như là bản chất đích thực của Mẹ; 7) Mẹ cảm thấy diễm phúc không phải ở chỗ được làm Mẹ Thiên Chúa, được cưu mang và cho Con Thiên Chúa bú mớm, cho bằng ở chỗ chu toàn Ý Chúa; 8) Mẹ quả thực đã thụ thai Lời Nhập Thể trong tâm hồn của Mẹ trước khi thụ thai Người nơi thân xác của Mẹ; 9) Mẹ quả thực là đệ nhất môn đệ của Chúa Kitô và là môn đệ tuyệt hạng của Người, Đấng tuyển chọn các môn đệ để ở với Người và sai đi rao giảng làm chứng về Người; 10) Mẹ xứng đáng là mô phạm cho Giáo Hội, chẳng những ở chỗ vừa là một trinh nữ vừa là mẹ, mà còn ở chỗ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.

Câu Nguyện:

Lạy Mẹ Maria vừa là Chi Thể Tuyệt Hào trong Nhiệm Thể Giáo Hội vừa là Mẹ Giáo Hội, ở chỗ Mẹ đã luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Mẹ thực sự là mô phạm lý tưởng sống cho cả thành phần chủ chăn lẫn dân chiên, trong việc mau mắn nhận ra, sâu xa suy niệm và khôn ngoan đáp ứng các dấu chỉ thời đại phản ánh Mạc Khải Thần Linh, chất chứa Dự Án Quan Phòng của Thiên Chúa trong dòng lịch sử của từng thời đại, nhờ đó, Giáo Hội, như cành nho dính liền với thân nho là Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ, trở sinh muôn vàn hoa trái, trở thành “Ánh Sáng

Muôn Dân”, mang vui mừng và hy vọng đến cho một thế giới hiện đại càng văn minh con người càng bạo loạn. Hình ảnh đích thực về Mẹ không phải là các bức tranh vẽ hay tượng đúc về Mẹ, mà là chính mẫu gương sống lời Chúa của Mẹ. Có ích gì chẳng khi tôn sùng Mẹ qua các ảnh tượng mà lại không cố gắng noi gương bắt chước Mẹ, trái lại, còn sống ngược lại với tinh thần và đường lối của Mẹ đối với Thiên Chúa và tha nhân. Xin Mẹ giúp cho thành phần Kitô hữu nói chung luôn ý thức rằng một khi họ tin thờ Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ họ cũng phải thành thực sùng kính Mẹ nữa, bằng không họ chưa thực sự nhận biết Chúa Kitô, Đấng là Con Thiên Chúa Làm Người đã yêu mến Mẹ và tuân phục Mẹ, vị đã thụ thai, cư mang, sinh hạ và dưỡng dục Người. Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho chúng con nương náu và là đường đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa.

- Amen.

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,

10 Kinh Kính Mừng,

1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Lời nguyện Mân Côi Fatima:

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội trực tiếp nhục mạ Mẹ qua các ảnh tượng của Mẹ. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.

Chuỗi Mân Côi *cho* **Hòa Bình Thế Giới**

Cho Ngày Tôn Vinh Thánh Mẫu I - 16/5/2009 TGP/LA

Ý Chi:

Lần hạt suy gẫm 5 Mẫu Nhiệm Nhập Thế để xin ơn hòa bình cho chung thế giới và cho riêng Việt Nam.

Cử Hành: từng màu nhiệm

- 1- Trình thuật Phúc Âm;
- 2) Suy niệm mở đầu;
- 3) Lần hạt;
- 4) Lời nguyện kết.

Mầu Nhiệm Mân Côi Nhập Thể 1

*Mẹ Maria được tông thần Gabiêl
truyền tin thụ thai Con Thiên Chúa*

Phúc Âm thánh Luca (1:26-28,31,34-35,37-38)

Đến tháng thứ sáu Thiên Chúa sai thiên thần Ga-bơ-riên đến thành Na-gia-rét trong xứ Ga-li-lêa, để gặp một trinh nữ, đã đính hôn với ông Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít; trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Kính chào Bà đây ơn phúc, Chúa ở cùng Bà... Bà sẽ thụ thai và sinh con trai và Bà sẽ đặt tên cho con trẻ ấy là Giêsu". Bà Maria thưa với sứ thần rằng: "Điều ấy xảy ra thế nào được vì tôi giữ mình đồng trinh". Sứ thần đáp: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và quyền phép của Đấng Tối Cao sẽ phủ hộ Bà. Vì thế trẻ Thánh sinh ra bởi Bà sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-gia-bét, chị họ Bà, tuy đã già, mà cũng vừa thụ thai, tuy mang tiếng là son sẻ, mà đã có mang được sáu tháng. Vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được". Bấy giờ Maria thưa: "Tôi là tôi tá Thiên Chúa, tôi xin vâng lời sứ thần truyền".

Suy Niệm

Nam: Ôi Lời Nhập Thể là Thiên Chúa hằng hữu,/ toàn thiện,/ vô cùng uy nghi cao cả/ đã hóa thành nhục thể/ bởi quyền phép Thánh Linh,/ trong lòng dạ của một người phụ nữ/ là thụ tạo vô cùng thấp hèn của mình,/ một Người Nữ là đệ nhất tạo vật về ân sủng,/ không hề biết

đến nam nhân,/ đã hoàn toàn xin vâng/ đáp ứng dự án cứu độ của tình yêu vô cùng nhân hậu Chúa./

Nữ: Xin Chúa là Đấng đã muốn thiết lập/ lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có hòa bình,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi khuynh hướng duy nhân bản,/ một khuynh hướng vừa tôn thờ quyền làm người của kẻ mạnh/ vừa chà đạp quyền làm người của kẻ yếu,/ một thế giới không thể có hòa bình thực sự trong công lý/ nếu không quay về với Lòng Thương Xót Chúa,/ với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen.

Lần Hạt

1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh

Lời Nguyện Kết

Nam: *Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình Máu,/ Linh Hồn và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.*

Nữ: *Vì việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam chúng con và toàn thế giới.*

Chung: *Lạy Chúa Giêsu,/ xin tha tội cho chúng con./ Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem các linh hồn lên*

thiên đàng,/ nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Mầu Nhiệm Mân Côi Nhập Thể 2

*Mẹ Maria đi thăm chị họ Isave
đang mang thai thánh nhi Gioan*

Phúc Âm thánh Luca (1:39-42,45-56)

Khi ấy Bà Maria ra đi, vội vã xuyên qua rừng núi đến một thành xứ Giu-đa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ria, và chào bà Ê-li-gia-bét. Bà Ê-li-gia-bét vừa nghe lời chào ấy, thì con trong lòng liền nhảy mừng và bà được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Bà lớn tiếng kêu lên rằng: "Chị thật có phúc hơn mọi người nữ và con trong lòng chị được chúc tụng... Thật chị có phúc vì chị đã tin rằng những lời Chúa phán cùng chị sẽ ứng nghiệm". Bấy giờ Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa..."

Suy Niệm

Nam: Ôi Lời Nhập Thể,/ Đấng hằng hữu cùng với Cha và hằng ở nơi Cha,/ đã trở thành một phôi thai/ phát triển trong lòng dạ của một người mẹ trần gian,/ hoàn toàn lệ thuộc vào dưỡng chất của mẹ/ để có thể trở thành một thai nhi,/ một người Mẹ luôn ấp ủ trong lòng/ tất cả những gì được Chúa mạc khải,/ nhất là tất cả Mạc Khải

Thần Linh của Ngài là Thai Nhi Giêsu,/ Quả Phúc của Lòng Mẹ!/
Lòng Mẹ!/

Nữ: Xin Chúa là Đấng đã muốn thiết lập/ lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có hòa bình,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi chủ nghĩa cá nhân pro choice,/ một chủ nghĩa chống lại sự sống/ và chỉ muốn hoan hưởng lạc thú xác thịt,/ bằng việc ngừa thai nhân tạo và phá thai,/ một thế giới không thể có hòa bình thực sự trong yêu thương/ nếu không quay về với Lòng Thương Xót Chúa,/ với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen.

Lần Hạt

1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh

Lời Nguyện Kết

Nam: *Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình Máu,/ Linh Hôn và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.*

Nữ: *Vì việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến **Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam** chúng con và toàn thế giới.*

Chung: *Lạy Chúa Giêsu,/ xin tha tội cho chúng con./ Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem các linh hồn lên*

thiên đàng,/ nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Mầu Nhiệm Mân Côi Nhập Thể 3

*Mẹ Maria sinh Con Đấng Tối Cao
trong chuồng bò máng cỏ ở Bêlem*

Phúc Âm thánh Luca (2:1-7)

Khi ấy, hoàng đế Xê-gia Au-gu-tô ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong cả thiên hạ. Việc kiểm tra này là lần đầu tiên và xảy ra đang lúc ông Qui-ri-niô làm tổng trấn xứ Xy-ria. Ai nấy đều phải về quê quán mà khai tên mình. Vậy ông Giu-se vì thuộc giòng tộc Đa-vít nên đã từ thành Na-gia-rét thuộc xứ Ga-li-lêa lên thành vua Đa-vít thuộc xứ Giu-đêa, gọi là Bê-Lem, để ghi tên mình và bạn mình là Maria đang có mang. Đang khi hai người ở đó thì Bà Maria đến ngày sinh. Bà sinh con đầu lòng, Bà lấy khăn bọc con và đặt con nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trọ.

Suy Niệm

Nam: Ôi Lời Nhập Thể là Thiên Chúa toàn năng và toàn mãn,/ không thiếu thốn và cần một sự gì,/ là chính Sự Sống,/ đã trở thành một hài nhi nhỏ bé hết sức thấp hèn/

trong hang lừa máng cỏ,/ được hạ sinh bởi một người nữ,/ được ẵm bế nâng niu trên tay của một người mẹ,/ hoàn toàn bất lực,/ và được nuôi dưỡng bằng nguồn sữa trinh nguyên của Người Mẹ luôn cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa là Đấng cứu chuộc Mẹ.

Nữ: Xin Chúa là Đấng đã muốn thiết lập/ lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có hòa bình,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi chủ trương toàn cầu hóa đặc biệt về kinh tế/ theo chiều hướng có lợi cho các cường quốc/ đã giàu càng giàu thêm/ và bất lợi cho các nước nghèo,/ đã nghèo lại càng nghèo hơn,/ một thế giới không thể có hòa bình thực sự trong tương trợ/ nếu không quay về với Lòng Thương Xót Chúa,/ với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen.

Lần Hạt

1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh

Lời Nguyện Kết

Nam: *Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình Máu,/ Linh Hồn và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.*

Nữ: *Vì việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam chúng con và toàn thế giới.*

Chung: *Lạy Chúa Giêsu,/ xin tha tội cho chúng con./ Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng,/ nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.*

Mầu Nhiệm Mân Côi Nhập Thể 4

*Mẹ Maria hiến dâng Con Trai Đầu Lòng của mình
cho Thiên Chúa theo luật Moisen*

Phúc Âm thánh Luca (2:22,25,26,28,34-35)

Khi đã hết ngày kiêng cử theo luật Mai--sen dạy, thì hai ông bà đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa... Bấy giờ ở thành Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-on. Ông được Chúa Thánh Thần cho biết mình sẽ xem thấy Chúa Kitô trước khi chết. Vậy nhờ ơn Chúa Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ vừa lúc cha mẹ con trẻ Giêsu đến, hầu làm trọn mọi điều như luật qui định về con trẻ... Ông ẵm bế con trẻ... chúc phúc cho hai ông bà và nói: "Con trẻ này là duyên có cho nhiều người trong dân Ít-ra-en hư hỏng hay được cứu rỗi và sẽ là dấu hiệu gây mâu thuẫn. Còn bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu qua lòng Bà! Như vậy, những tư tưởng kín đáo của nhiều người sẽ phải thổ lộ ra".

Suy Niệm

Nam: Ôi Lời Nhập Thể là trường tử của mọi tạo vật,/ đã nên giống con người mọi bề ngoại trừ tội lỗi,/ đến nỗi đã trở thành sở hữu của loài người,/ để được loài người dâng về lại cho Đấng đã ban Người cho họ,/ qua trung gian của một người nam và một người nữ/ là Bô Giuse và Mẹ Maria,/ một người mẹ có trái tim bị đâm thấu qua/ vì Người Con đầu lòng duy nhất này của Mẹ/ nên có vấp phạm cho nhiều người.

Nữ: Xin Chúa là Đấng đã muốn thiết lập/ lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có hòa bình,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi con người lộng hành/ dám ngang nhiên cho phép phân ly/ những gì Thiên Chúa đã ràng buộc/ bằng ơn gọi và đời sống hôn nhân bất khả phân ly,/ một thế giới không thể có hòa bình thực sự trong hiệp nhất/ nếu không quay về với Lòng Thương Xót Chúa,/ với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen.

Lần Hạt

1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh

Lời Nguyện Kết

Nam: *Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình Máu,/ Linh Hôn và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu*

Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.

Nữ: *Vì việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam chúng con và toàn thế giới.*

Chung: *Lạy Chúa Giêsu,/ xin tha tội cho chúng con./ Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng,/ nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.*

Cử Hành Mân Côi Nhập Thể V

*Mẹ Maria tìm thấy Con Trẻ Giêsu
trong đền thánh Gia-Liêm sau ba ngày lạc mất Con*

Phúc Âm thánh Luca (2:41-49)

Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu thường đến thành Giê-ru-sa-lem để mừng lễ Vượt Qua. Khi Chúa Giê-su lên 12 tuổi, cả gia đình lên Giê-ru-sa-lem để mừng lễ như đã quen. Những ngày lễ đã hết, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem mà hai ông bà không biết, vì tưởng con mình ở trong đoàn lũ hành. Sau một ngày đường, hai ông bà mới đi tìm con trong đám họ hàng, quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở về Giê-ru-sa-lem để tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới thấy con

trong đèn thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, vừa nghe họ, vừa hỏi lại họ. Những ai nghe cậu nói đều cảm phục trí minh mẫn và lời đối đáp khôn ngoan của cậu. Vừa thấy con, hai ông bà hết sức cảm động, và mẹ cậu nói: "Con ơi, sao con làm như vậy? Cha con và mẹ đã rất lo lắng tìm con". Cậu đáp: "Thầy mẹ tìm con làm gì? Thầy mẹ không biết rằng con phải thu xếp các công việc cho Cha con ư?"

Suy Niệm

Nam: Ôi Lời Nhập Thể là Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan thượng trí,/ thông biết mọi sự,/ và là Tôn Sư của mọi tôn sư/ Tôn Sư của mọi dân nước,/ là chính Chân Lý,/ là Ánh Sáng thế gian,/ đã ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ của mình trong mọi sự,/ luôn lắng nghe lời chỉ vẽ của các vị,/ như một thiếu niên cần học nghề với Bô Giuse/ và học đạo với Mẹ Maria,/ một người mẹ luôn lắng nghe/ và tuân giữ những gì Thiên Chúa muốn.

Nữ: Xin Chúa là Đấng đã muốn thiết lập/ lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết và yêu mến trên thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có hòa bình,/ một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn/ bởi chủ nghĩa tương đối/ một chủ nghĩa định đoạt thiện ác,/ chân giả,/ theo ý nghĩ và ý muốn chủ quan/ của loài người thụ tạo xác thịt mù quáng,/ một thế giới không thể có hòa bình thực sự trong chân lý/ nếu không quay về với Lòng Thương Xót Chúa,/

với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta,/ Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen.

Lần Hạt

1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh

Lời Nguyện Kết

Nam: *Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình Máu,/ Linh Hồn và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.*

Nữ: *Vì việc nhập thể thấp hèn của Người,/ xin Cha thương đến Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam chúng con và toàn thế giới.*

Chung: *Lạy Chúa Giêsu,/ xin tha tội cho chúng con./ Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng,/ nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.*



Chuỗi Thương Xót Thánh Tâm

Chuỗi Thương Xót Mẫu Nhiệm Thánh Tâm thứ 1

“Con chiên lạc”

Phúc Âm theo Thánh Luca:

¹ Các người thu thuế, cùng những kẻ tội lỗi hết thầy thường lui tới bên Ngài để nghe lời Ngài. ² Và Biệt phái kêu trách. Họ nói: "Ông ấy tiếp đón quân tội lỗi và cùng ăn với chúng". ³ Ngài mới nói cùng họ ví dụ này, rằng:

⁴ "Ai trong các ông, giả sử có trăm con chiên và lạc mất một con, há người ấy lại không bỏ chín mươi chín con ngay nơi hoang vắng, mà ruổi theo con chiên lạc, cho đến khi tìm ra con chiên lạc đó ư? ⁵ Tìm được rồi, há người ấy lại không mừng rỡ, quàng nó trên vai mình, ⁶ và về đến nhà, lại không gọi cả bạn bè hàng xóm, mà phân phô với họ thế này sao: Bà con hãy chia vui với tôi, tôi may đã tìm

thấy con chiên lạc của tôi!?" 7 Tôi bảo các ông: Cũng vậy, trên trời sẽ có vui mừng vì một người tội lỗi hối cải, hơn là vì chín mươi chín người công chính, những kẻ không cần phải ăn năn!"

Suy Niệm:

Thiên Chúa Hóa Công dù bị nguyên tội xúc phạm chẳng những đã thông cảm, mà còn hiện thực cao vọng của con người 'muốn nên như Thiên Chúa' ngay từ ban đầu nữa, khi Ngài tự động hứa ban cho họ một vị cứu tinh, xuất phát từ chính giòng dõi của họ (x Gen 3:15), Đấng là Lời Nhập Thể, Đấng đã bỏ muôn vàn thần trời tốt lành để đi tìm kiếm con chiên lạc đáng thương của mình là loài người ngây ngô như chiên giữa sỏi rùng ma quỷ ngay từ ban đầu trên trần gian, cũng chính là Đấng đã vừa kêu gọi họ 'nên trọn lành như Cha của các con ở trên trời là Đấng trọn lành' (Mt 5:48), vừa ban cho họ đủ mọi phương cách và phương tiện thiết yếu để nhờ đó họ có thể đạt được tham vọng ban đầu của họ nhưng tự mình họ không thể nào chiếm đạt. Người đã đến với vai trò là một mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì chiên, cho chiên được sự sống và là một sự sống viên mãn (x Jn 10:10). Hình ảnh người mục tử vui mừng vác con chiên lạc trên vai được thể hiện rõ ràng nhất nơi Đấng Cứu Thế vác thập giá cứu chuộc vậy.

Lần Chuỗi:

Xướng: *Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình và Máu,/ Linh Hôn/ và Thiên Tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.*

Chung: *Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).*

Chuỗi Thương Xót

Mầu Nhiệm Thánh Tâm thứ 2

“Đồng bạc mất”

Phúc Âm theo Thánh Luca:

⁸ “Hay là: Bà nào có mười đồng bạc, nếu rui mất một đồng, há bà ấy lại không chong đèn lên, quét nhà mà tìm moi tìm móc cho kỳ được đó ư? ⁹ Tìm được rồi, há bà ấy lại không gọi cả bạn bè hàng xóm mà phân phô thế này sao: Bà con hãy chia vui với tôi, tôi đã tìm thấy đồng bạc tôi đánh mất!? ¹⁰ Cũng vậy, tôi bảo các ông: Vui mừng ất ran lên giữa các thiên thần của Thiên Chúa vì một người tội lỗi hối cải!”

Suy Niệm:

Căn cứ vào đồng tiền Rôma có hình ảnh và huy hiệu của Hoàng Đế Ceasar, Chúa Giêsu, trong câu trả lời thành phần đến gài bẫy Người về việc có nên nộp

thuế cho Ceasar hay chẳng, đã khẳng định rằng: ‘Của Ceasar hãy trả về cho Ceasar, nhưng của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa’ (Mt 22:21). Chính vì phẩm vị của con người là những gì mang hình ảnh thần linh và huy hiệu thần linh giống như Thiên Chúa, mà con người phải qui về thần linh và chỉ tìm thấy an nghỉ trong ‘Thiên Chúa là thần linh’ (Jn 4:24), Đấng duy nhất có thể thỏa đáng tất cả mọi khát vọng sâu xa chân thiện mỹ của con người. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, nơi hai nguyên tổ, con người, đã làm lu mờ đi hình ảnh thần linh của mình, bằng việc tự động muốn nên bằng Thiên Chúa theo ý riêng mình, cũng như đã bị ma quỷ bôi bẩn hình ảnh thần linh này, bằng những lời gian trá của hắn được họ sẵn sàng chấp nhận tuân hành. Việc con người làm lu mờ hình ảnh thần linh của mình, và bị ma quỷ bôi bẩn hình ảnh thần linh nơi mình, chẳng khác gì như họ đã làm mất đi cái giá trị siêu việt của mình, cái phẩm giá thần linh được làm con cái Thiên Chúa của mình là những gì chỉ thấy nơi duy Người Nữ Hoài Thai Vô Nhiễm, người đàn bà đã tìm lại được đồng bạc bị thất lạc nơi ơn cứu độ của Con Mình.

Lần Chuỗi:

Xuống: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình và Máu,/ Linh Hôn/ và Thiên Tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Chung: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Chuỗi Thương Xót Mầu Nhiệm Thánh Tâm thứ 3

“Người cha đã chia gia tài cho các con”

Phúc Âm theo Thánh Luca:

¹¹ Ngài còn nói: "Người kia có hai đứa con. ¹² Con thứ nói với cha: 'Thưa cha, xin ban cho con phần gia sản thuộc về con!' Vậy người cha đã phân chia của cải cho chúng nó. ¹³ Không mấy ngày sau, con thứ thuê góp tất cả vốn liếng mà trốn đi phương xa. Và ở đó, nó sống trác táng đã phá tan sản nghiệp”.

¹⁴ "Khi nó tiêu sạch cả rồi, thì khắp miền đó, lại xảy ra nạn đói kém khủng khiếp và nó bắt đầu lâm phải túng thiếu. ¹⁵ Nó đi sống bám nhờ một người dân trong vùng ấy; và người này sai nó ra đồng chăn heo. ¹⁶ Nó ước gì có thể lấy muỗng muỗng heo ăn mà thốn cho đầy bụng, mà cũng chẳng có ai mà bố thí cho nó. ¹⁷ Hồi tâm lại, nó nói: Biết bao nhiêu người làm công cho cha tôi có dư thừa bánh ăn, còn tôi thì phải chết đói ở đây! ¹⁸ Thôi dậy! tôi sẽ về cùng cha tôi, tôi sẽ nói với người: 'Thưa cha, con đã trót phạm tội nghịch với trời và trước mặt cha; ¹⁹ con không còn đáng gọi là con cha nữa, xin xử với con như một người làm công của cha thôi'.

Suy Niệm:

Thiên Chúa đã thực hiện việc chia gia tài của mình bằng Bí Tích Rửa Tội, làm cho ‘những ai tin vào phúc âm mà lãnh nhận sẽ được cứu rỗi’ (Mk 16:16), tức là được hiệp thông thần linh với Ngài, được nên con cái thừa nhận của Ngài (x Gal 4:4), được ở trong Nhà của Người là Tình Yêu Nhân Hậu của Ngài đối với họ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, gia tài thần linh Kitô hữu được Thiên Chúa ban cho nơi Phép Rửa là ‘quyền được làm con cái Thiên Chúa’ (Jn 1:12) này, vẫn có thể bị mất đi bởi cuộc sống phung phá của Kitô hữu với những trọng tội họ phạm, những trọng tội họ phạm đến ‘Thiên Chúa’ chân thật duy nhất, bằng việc tôn thờ ngẫu tượng của họ, coi tạo vật hơn Ngài, và phạm đến ‘cha’ là Vị đã sinh ra họ và yêu thương họ, phạm bằng những hành động phản bội và vô ơn bội nghĩa của họ đối với Ngài. Thế nhưng, Ngài chẳng những đã nhưng không ban cho họ gia tài thần linh họ không xứng đáng lãnh nhận, mà còn biến dữ thành lành cho họ, ở chỗ, để cho họ phải rơi vào tình trạng tận cùng đau thương nhục nhã do chính tội lỗi của họ gây ra cho họ, nhờ đó họ mới có thể mở mắt ra để thấy được rằng một khi sống không có Thiên Chúa, sống xa Cha của mình, bỏ Ngài mà đi, họ chỉ gặp toàn là bất hạnh và bất an, họ chỉ đi đến chỗ tự hủy diệt mình, cho đến khi họ dứt khoát quay trở về với Đấng là nguồn hạnh phúc chân thật duy nhất và là Đấng có thể làm thỏa đáng tất cả mọi khát vọng vĩnh phúc của họ.

Lần Chuỗi:

Xướng: *Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình và Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.*

Chung: *Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).*

**Chuỗi Thương Xót
Màu Nhiệm Thánh Tâm thứ 4**

“Con ta đã chết được hoàn sinh”

Phúc Âm theo Thánh Luca:

²⁰ “Và nó đã chỗi dậy mà về cùng cha nó. Nó còn ở đằng xa, thì cha nó đã thấy nó, và ông chạnh lòng thương: chạy lại, ông bá lấy cổ nó mà hôn lấy hôn để. ²¹ Người con mới nói với ông: ‘Thưa cha, con đã trót phạm tội nghịch với Trời và trước mặt cha, con không còn đáng gọi là con cha nữa!’ ²² Nhưng cha nó đã nói cùng tôi tớ: ‘Mau mau! đem áo thượng hạng mà mặc cho nó, hãy xỏ nhẫn vào tay nó, và giày vào chân nó; ²³ rồi đem con bò tơ nầy mà hạ đi! ta phải ăn khao mới được, ²⁴ Vì này con ta đây: nó đã chết mà lại hoàn sinh, đã mất đi mà lại tìm thấy được’. Và người ta mở tiệc ăn khao’.

Suy Niệm:

Trong dụ ngôn này, người con tìm về với cha chứ cha không đi tìm con, dù có yêu con đến thế nào chẳng nữa. Bởi vì, trong dụ ngôn con chiên lạc và đồng bạc mất trước đó, Vị “Thiên Chúa là tình yêu” (1Jn 4:8,16), qua Con Ngài là Lời Nhập Thể Vượt Qua cũng như nhờ Người Mẹ của Con mình, Ngài đã đi tìm kiếm và đã thực sự cứu vớt những gì đã hư trầm (xem Lk 19:10) là loài người sa đọa, với một bản tính bị băng hoại bởi lây nhiễm nguyên tội. Đó là lý do, nhờ đã được cứu độ bởi Chúa Giêsu Kitô cùng với Người Mẹ đồng công cứu chuộc của Người, con người mới bắt đầu được thừa hưởng gia tài thần linh nơi Bí Tích Rửa Tội. Ở đây, sau khi phung phá gia tài thần linh của mình bằng những tội trọng, Kitô hữu hối nhân quả thực, qua Bí Tích Hòa Giải, đã được phục hồi tất cả những gì đã bị mất đi bởi trọng tội trước đó, chẳng những chính Thánh Sùng là quyền làm con Thiên Chúa mà còn các nhân đức và công nghiệp họ lập được với tư cách là con cái của Thiên Chúa. Và cũng nhờ Bí Tích Hòa Giải này, họ được tái tham dự Bàn Tiệc Thánh, nơi việc hiệp lễ, việc được rước lấy Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô, một thần lương làm cho họ no thỏa Thánh Linh, chứ không phải như thứ của ăn của loài heo tiêu biểu cho những gì là xác thịt mà họ thèm khát cũng không được thưởng thức trong giai đoạn họ ở trong vực thẳm khổn cùng bất hạnh của mình trước đó.

Lần Chuỗi:

Xương: *Lạy Cha Hằng Hữu, / con xin dâng lên Cha Mình và Máu, / Linh Hôn / và Thiên Tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, / để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.*

Chung: *Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người, / xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).*

Chuỗi Thương Xót Mầu Nhiệm Thánh Tâm thứ 5

«Tất cả của cha đều là của con»

Phúc Âm theo Thánh Luca:

²⁵ “Nhưng con cả của ông thì ở ngoài đồng. Thoạt khi nó vừa lại gần nhà, thì nghe có đàn ca múa hát. ²⁶ Chàng gọi một tên đầy tớ lại mà dò hỏi xem có gì thế. ²⁷ Tên đầy tớ nói với chàng: ‘Ấy em cậu vừa về đó, và cha cậu đã cho hạ bò tơ nầy, vì cụ đã được lại con an lành mạnh khỏe’. ²⁸ Chàng liền nổi giận và không thèm vào nhà. Cha chàng phải ra dỗ chàng. ²⁹ Chàng đáp lại mà nói với cha: ‘Này đã bao nhiêu năm trời, tôi làm cho ông, cũng chưa hề lướt lịnh ông; thế mà có bao giờ ông cho tôi được một con dê con để ăn mừng với chúng bạn. ³⁰ Còn khi thặng con ông này đã ngốn xong cả sản nghiệp của ông với đàn đĩ mà về, thì ông lại hạ bò tơ nầy mừng nó’.

³¹ “Cha chàng mới nói: ‘Này con! con hằng ở luôn với cha, thì tất cả của cải cha đều là của con. ³² Nhưng phải ăn khao mà mừng chó, vì em con đó, nó đã chết mà lại sống, đã mất đi mà lại tìm thấy được’”.

Suy Niệm:

Đúng là xa cha thì phung phá nhưng gần cha lại hoang đàng. Ở chỗ, trong khi người con phung phá bỏ nhà ra đi lại là người hiểu cha mình hơn ai hết, thậm chí hơn cả người anh luôn ở gần cha, bởi đó người con xa cha này đã dám tin tưởng trở về với cha và quả đã được cha chờ đón hết sức thương yêu và trân quý ngoài lòng mong ước của nó, trong khi người anh không hề làm trái lệnh cha tí nào, không hề bỏ cha mà đi, luôn ở cùng nhà với cha, nhưng lại chẳng hiểu cha gì hết, đến độ, tưởng mình chỉ là người ở ké trong nhà cha, tương tự như thành phần làm thuê cho cha, làm gì cũng cần phải được tưởng thưởng và trả công tương xứng, chứ không phải là con, không phải là người chắc chắn sẽ được thừa kế gia nghiệp của cha, vì không coi ‘tất cả của cha là của con’ như lòng mong ước và ý định của người cha, và như quyền bẩm sinh của một người làm con. Chính vì có một tâm trạng không thực sự hiệp thông với cha của mình như thế mà người con hằng gần cha ấy đã cảm thấy ghen tị với người em phung phá của mình khi nó được cha tiếp nhận một cách trọng thể, và đã tỏ thái độ uất hận với cha, không muốn ở với cha nữa. Thái độ của người con gần cha tỏ ra với người

em xa cha trở về cho thấy người con gần cha này quả là xa cha hơn còn là người em phung phá nữa. Người con gần cha mà lại xa cha hơn ai hết và hơn bao giờ hết này là thành phần được Chúa Giêsu huấn dụ rằng: “Hãy đi mà học ý nghĩa của những lời này ‘Tôi cần tình thương chứ không phải hy tế. Tôi đến để kêu gọi các tội nhân chứ không phải thành phần tự cho mình là công chính’” (Mt 9:12-13).

Lần Chuỗi:

Xướng: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Minh và Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Chung: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Chuỗi Thương Xót Tội Nhân

Chuỗi Thương Xót Mầu Nhiệm Tội Nhân thứ 1

“Sao ông lại xin tôi uống nước?”

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

¹ Vậy khi Chúa Yêsu biết rằng Biệt phái đã nghe tin là Ngài đã mộ và thanh tẩy được nhiều môn đồ hơn Yoan - ² Tuy rằng không phải chính Đức Yêsu thanh tẩy, nhưng là môn đồ của Ngài - ³ thì Ngài bỏ Yuđê mà về lại Galilê. ⁴ Nhưng Ngài phải băng qua Samari. ⁵ Vậy Ngài đến thành Samari, gọi là Sykhar, cạnh bên thửa đất Yacob đã cho Yuse con ông. ⁶ Ở đó có giếng Yacob. Mọi mệt vì đường sá, nên Đức Yêsu ngồi phệt xuống bên giếng. Lúc ấy chừng giờ thứ sáu.

⁷ Có một phụ nữ người Samari đến kín nước. Đức Yêsu nói với bà ấy: "Cho tôi uống với". ⁸ Vì môn đồ Ngài đã vào

thành mua thức ăn. ⁹ Người phụ nữ Samari ấy mới nói với Ngài: "Làm sao ông là Do Thái mà lại xin uống với tôi là đàn bà Samari?" - [vì Do Thái không được chung đụng với người Samari] -

Suy Niệm:

Tại sao không đi kín nước uống vào buổi sáng cho mát, như chung dân chúng trong làng vốn làm, mà lại đi kín nước uống vào buổi trưa nắng nóng? Phải chăng vì mặc cảm tội lỗi nơi người phụ nữ Samaritanô? Một mặc cảm khiến chị khôn ngoan cảm thấy cần phải tránh né gặp gỡ dân làng, để khỏi thấy được những cái nhìn khinh bỉ hay thương hại, hoặc phải nghe thấy những lời chê bai châm biếm xót xa cay đắng?

Thế nhưng, cho dù có tránh được hết mọi người trần, người đàn bà tội lỗi này vẫn không thể nào tránh thoát được ánh mắt thần linh vô cùng khôn ngoan thấu suốt của Vị Thiên Chúa là Tình Yêu vô cùng nhân hậu, vị đã đến không phải để kêu gọi kẻ lành mạnh mà là kẻ yếu bệnh (x Mt 9:12), đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì là hư trầm (x Lk 19:10), đến không phải để lên án mà là cứu độ (x Jn 3:17, 8:10-11).

Đúng thế, Người đã biết được giờ kín nước lạ lùng của chị, và Người đã ngồi chờ chị, để có thể gặp riêng một mình chị, lợi dụng lúc các môn đệ của Người không có mặt, nhờ đó Người đặc biệt ban cho chị một thứ nước duy nhất có thể làm thỏa mãn cơn khát tối hậu về chân thiện

mỹ của chị, một khát vọng hết sức sâu xa và linh thiêng không một thụ tạo nào trên trần gian này, dù là những con người được chị yêu hay những con người yêu chị, có thể thỏa đáng được chị.

Tuy nhiên, để thực hiện việc ban phát ấy, với tư cách của một Đấng toàn mẫn không thiếu một sự gì, chỉ thích thi ân ban phát cho thụ tạo của mình, Người đã tự động tìm cách đến gần với một con người tội lỗi như chị, một con người hết sức bần cùng thiếu thốn về phương diện siêu nhiên và thiêng liêng ấy, bằng cách mở lời xin chị uống nước, với tư cách của một kẻ thiếu thốn cần được chị giúp đỡ. Người đàn bà tội lỗi này không thể nào ngờ được, ở tận cùng cuộc đời tội lỗi của mình, bấy giờ chị bất ngờ lại đang được đối diện và giao tiếp với một Vị Thiên Chúa Làm Người.

Bởi thế, chị mới tiếp tục tỏ ra những phản ứng tự nhiên của mình, khi đặt vấn đề với người đàn ông Do Thái xa lạ chị chưa từng gặp này, vấn đề về mối liên hệ giữa chị và người đàn ông, liên quan tới sắc tộc vốn xung khắc giữa hai người. Ở đây, cũng cần phải lưu ý một điều là Chúa Giêsu không xin chị phụ nữ này “nước uống” (water) mà là “uống nước” (drink), vì “nước uống” ở Giếng Giacóp đó không phải của riêng chị, nhưng chị có thể cho Người “uống nước” bằng việc làm của chị.

Thế nhưng, qua câu chất vấn của mình, chị phụ nữ này dường như muốn tránh né bất cứ một ai, tránh né tất cả mọi người, mà bấy giờ điển hình nhất là người đàn ông

Do Thái lạ mặt khác sắc tộc ấy, chứ chị không phải chỉ muốn xa lánh thành phần dân chúng trong làng cùng một sắc tộc với chị. Hình như mặc cảm tội lỗi đã làm cho chị cảm thấy nghi ngại với hết mọi người, hay nói đúng hơn làm cho chính bản thân chị cảm thấy không dám gần gũi một ai, cả quen lẫn lạ.

Chúa Giêsu đã nhận định rất đúng về những con người như chị trong cuộc đối thoại với một thành viên trong Hội Đồng Đầu Mục Do Thái đến gặp người ban đêm là Nicôđê mô rằng: "Con người chuộng tối tăm hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là những gì gian ác" (Jn 3:19). Thế nhưng, chị chỉ có thể tránh được những người quen biết chứ không thể tránh được hết mọi người lạ, nhất là đối với một Người Lạ Thần Linh từ đời đời đã biết chị là ai và cố tình tìm đến gặp riêng chị cho bằng được, khi giờ của Ngài đến, vào lúc ấy và ở nơi ấy.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình và Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới (mở). - Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Chuỗi Thương Xót Mầu Nhiệm Tội Nhân thứ 2

“Xin ban cho tôi thứ nước ấy”

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

¹⁰ Đức Yêsu đáp lại và bảo bà ấy: "Nếu người biết được ơn của Thiên Chúa, và ai là người nói với người: Cho tôi uống với, thì chính người đã khẩn xin và ngài sẽ cho nước sinh sống".

¹¹ Bà ấy nói với Ngài: "Thưa Ngài, gàu Ngài không có, giếng thì lại sâu, vậy Ngài lấy đâu cho có nước sinh sống? ¹² Để chùng Ngài lại lớn hơn Yacob cha chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này, và người cũng uống nước đây nữa, cùng với con cái và gia súc của người?"

¹³ Đức Yêsu đáp lại bà ấy: "Phàm ai uống nước này sẽ còn khát lại; ¹⁴ Nhưng kẻ nào một lần đã uống nước Ta sẽ ban, thì đời đời sẽ không khát nữa; nhưng nước Ta sẽ ban cho nó sẽ nên mạch suối trong nó có nước vọt đến sự sống đời đời".

¹⁵ Người phụ nữ mới nói với Ngài: "Thưa Ngài, xin Ngài ban cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây kín nước".

Suy Niệm:

Đúng thế, chị phụ nữ Samaritanô này dù có thể tránh được người quen chứ không thể nào tránh được Người

Lạ Thần Linh ngỏ ý xin chị cho Ngài uống nước vào giò thiên đình của Ngài.

Bởi vì, như Thánh Âu Quốc Tinh (Augustinô), một con người như chị, gốc gác có đạo (chị thuộc giòng dõi Do Thái theo Đạo Moisen, và ngài có bà mẹ Công giáo) nhưng bản thân ngoại đạo (chị là người thuộc xứ Samaria bị lai căng truyền thống đa thần của dân ngoại, còn ngài thì chưa được rửa tội), sau những tháng năm dài trẻ trung lẫm lặc về niềm tin và hoang đàng về luân lý đã “Tự Thú”:

“Lạy Chúa, những gì có ở nơi con làm sao có thể che giấu được Chúa, che giấu được con mắt của Đấng mà các vực thẳm của lương tâm con người đều trở thành trần trụi, cho dù con không muốn thú nhận với Chúa đi nữa? Làm như thế con chỉ có thể che khuất Chúa khỏi con, chứ không thể che giấu được bản thân con khỏi Chúa... Vì cho dù không ai ‘biết được những gì về một ai đó ngoại trừ chính tâm linh của con người này ở nơi họ’ (1Cor 2:11), thế nhưng có một điều gì đó về con người mà ‘tâm linh của con người này ở nơi họ’ tự mình cũng không biết được... Những gì con biết được về bản thân con là con biết được nhờ Chúa soi sáng về con; và những gì con không biết về bản thân mình, con sẽ tiếp tục không biết cho tới lúc nơi con ‘cái tối tăm sáng như ban ngày’ (Is 42:16) trước nhan Chúa” (tập 10, chương 1, tiết 2 và chương 5 tiết 7).

Đó là lý do, trong tiến trình biết mình rất cần thiết, để nhờ đó và từ đó chị phụ nữ Samaritanô đang muốn tránh né hết mọi người này có thể nhận ra chính chân dung của người đàn ông Do Thái lạ mặt bên bờ giếng Giacóp vào thời điểm và địa điểm thiên định ấy, chị đã hoàn toàn không ngờ chị bị lọt vào một mê hồn trận của Con Người Lạ Mặt Thần Linh đang đợi chờ chị.

Trước hết, căn cứ vào chính câu chất vấn của chị về mối liên hệ sắc tộc giữa chị là người đàn bà Samaritanô và Ngài là một người đàn ông Do Thái, Chúa Giêsu đã bắt đầu đặt vấn đề làm chị phải suy nghĩ và ngậy thơ nhập cuộc, đó là vấn đề không phải là chị cho Ngài “uống nước” mà là Ngài cho chị “nước uống”, nếu chị biết con người đang xin chị uống nước bấy giờ là ai, Đấng duy nhất chẳng những biết chị đang cần gì, thiếu chi, hơn cả chị biết chị, mà còn có thể thỏa đáng những ước vọng thiêng liêng sâu xa vĩnh hằng của chị nữa.

Thế rồi, lợi dụng câu chất vấn thứ hai của chị chứng tỏ chị thắc mắc về phương cách kín nước mà người đàn ông Do Thái lạ mặt “không có gàu” như chị bấy giờ để có thể cống hiến cho chị “nước uống”. Không biết trong đầu của chị lúc ấy có nghĩ rằng chắc người đàn ông này sẽ ngỏ ý muốn mượn gàu của chị để kín nước thay cho chị hay chẳng, giống như trường hợp của Moisen đã ra tay hào hiệp cứu giúp 7 đứa con gái của Jethro là vị tư tế của dân Midian (x Exodus 2:15-17)?

Chúa Giêsu không trả lời chị về cách thức kín nước như chị tưởng và như chị bình thường vốn làm, mà là nói với chị về chính nước Người muốn ban cho chị như Ngài đã gọi lên cho chị, khi Ngài so sánh thứ nước chị đang muốn kín về là những gì vẫn làm chị còn khát và cần phải tiếp tục ra kín nữa, trong khi nước Ngài ban cho chị là một thứ nước sẽ làm cho chị không bao giờ còn khát nữa.

Thế là, được người đàn ông Do Thái lạ mặt này đánh trúng tim đen của mình, trúng khát vọng sâu xa nhất của mình, ở chỗ, một đàn chị không bao giờ còn phải vất vả ra kín nước giữa ban ngày nắng nóng như hôm ấy nữa, nhờ đó, đàn khác, chị còn tránh né được tình trạng gặp gỡ dân làng là thành phần đã biết được cuộc đời lằng loàn đê hèn quá sức tồi bại của chị, thế là chị bắt đầu cắn câu, bằng tác động hoàn toàn đảo ngược, từ vai trò chủ động sang thụ động, từ vị thế ban phát sang van xin: “Vậ thì xin hãy ban cho tôi thứ nước ấy”.

Câu Nguyện:

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình và Máu,/ Linh Hôn/ và Thiên Tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới (mò). - Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Chuỗi Thương Xót

Mầu Nhiệm Tội Nhân thứ 3

“Ngài là một vị tiên tri”

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

¹⁶ Ngài bảo bà ấy: "Hãy đi gọi chồng ngươi, rồi đến đây!" ¹⁷ Người phụ nữ đáp lại và nói: "Tôi không có chồng". Đức Yêsu bảo: "Ngươi nói phải: Tôi không có chồng!" ¹⁸ Vì ngươi đã năm đời chồng, còn người hiện ngươi có, không phải chồng ngươi. Điều này, quả ngươi đã nói thật". ¹⁹ Người phụ nữ mới nói với Ngài: "Lạy Ngài, tôi thấy Ngài là một tiên tri..." ²⁰ Cha ông chúng tôi đã thờ phượng trên núi này, còn các ông thì lại bảo: Yêrusalem mới là nơi thờ phượng!"

Suy Niệm:

Ôi, quả thực Thiên Chúa là Tình Yêu vô cùng nhân hậu. Là Đấng Toàn Hữu, vô cùng hoàn hảo, Ngài chẳng những muốn thông ban tất cả những gì viên mãn của Ngài ra cho thụ tạo, tùy theo khả năng chấp nhận của chúng, Ngài còn là Đấng vô cùng khôn ngoan và toàn năng trong cách thức ban phát của Ngài nữa, khi chính Ngài là Đấng Hóa Công đã chẳng những cài đặt nơi thụ tạo một nỗi khát vọng bẩm sinh khôn nguôi về những gì là trường sinh vinh phúc, mà còn là Đấng Quan Phòng hằng thực hiện những tác động thần linh nơi họ, làm sao để họ có thể thực sự khao khát và tìm kiếm

chính những gì Ngài muốn ban cho họ. Điển hình như đã xảy ra nơi trường hợp của người nữ Samaritanô này.

Tuy nhiên, cho dù những gì Ngài muốn ban cho nhân loại là thụ tạo của Ngài đều do chính Ngài tự động muốn ban, do chính Ngài chủ động gọi lên trong họ và là những gì nhưng không Ngài muốn ban cho họ, không lệ thuộc vào tính cách xứng đáng hay công lênh của họ, Ngài cũng muốn họ nhờ đó và từ đó mà nhận biết Ngài nữa, bằng không, họ tưởng những gì họ được là do may mắn, do ngẫu nhiên tình cờ, như một kẻ vô thần, thậm chí do khả năng của họ mà có, càng làm cho họ cảm thấy họ quyền năng như một vị chúa tể, ngoài họ ra không còn một vị chúa nào khác.

Đó là lý do sau nguyên tội, tức sau khi hai nguyên tổ ăn cây trái cấm, trở nên khôn ngoan biết lành biết dữ, Thiên Chúa đã phải đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng (x Gen 3:22-24), để tránh một tình trạng bất khả cứu chữa còn tệ hại hơn nữa chắc chắn sẽ xảy ra cho họ, đó là họ sẽ tự động, như họ đã hái trái cấm mà ăn thế nào cũng hái trái cây trường sinh như vậy, để khỏi phải chết sau khi đã bị tử vong vì ăn cây trái cấm, và như thế, con người có thể tự cứu mình, nhờ khôn ngoan và quyền năng của họ, chứ không cần phải được Thiên Chúa yêu thương ra tay cứu nữa, và do đó lời hứa cứu độ (x Gen 3:15) sau nguyên tội của Vị Thiên Chúa nhân ái xót thương này chỉ là những gì không tưởng, không cần, dư thừa, có tính cách coi thường nhân loại.

Đó là lý do, trong trường hợp của người nữ Samaritanô, Chúa Giêsu đã bắt đầu tỏ mình ra cho chị biết Ngài là ai, để chị có thể tin rằng Ngài là Đấng có thể ban cho chị thứ nước chị xin Ngài, Đấng có thể đáp ứng khát vọng sâu xa của chị. Để đạt mục đích tỏ mình ấy, Chúa Giêsu đã phải chạm tới đòi tư của chị: “hãy về gọi chồng chị ra đây”, khi Ngài đặt điều kiện trao đổi với chị về thứ nước chị muốn.

Thái độ thành thực trả lời cho người đàn ông Do Thái lạ mặt này về chi tiết liên quan tới đòi tư hết sức tế nhị và tồi bại của chị, là “tôi không có chồng”, chứ chị hoàn toàn không tỏ ra bất cứ một phản ứng tự ái tiêu cực nào, chẳng hạn như chị có thể bất mãn nghĩ: “Ô hay, người đàn ông này lắm chuyện thật. Ông có cho tôi nước ấy thì cho chứ tại sao lại bảo tôi gọi chồng tôi ra mới được; nước ông muốn cho tôi có liên quan gì tới chồng tôi chứ?”, cho thấy chị thật sự là đáng thương và rất đáng được cứu vớt.

Quả thật, sau khi tất cả bí mật về đòi tư của mình bị vạch trần ra bởi Con Người Lạ Mặt ấy, chị đã cảm nhận được rằng: “Ngài là một vị tiên tri!”

Cầu Nguyện:

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình và Máu,/ Linh Hôn/ và Thiên Tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thể

giới (mở). - Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người, / xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Chuỗi Thương Xót Mầu Nhiệm Tội Nhân thứ 4

"Phải chăng Ngài là Đức Kitô?"

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

²¹ Đức Yêsu nói với bà ấy: "Này bà, hãy tin Ta, sẽ đến giờ không phải trên núi này hay tại Yêrusalem mà các ngươi sẽ thờ phượng Cha! ²² Các ngươi thờ sự các ngươi không biết; còn chúng ta, chúng ta thờ sự chúng ta biết, vì ơn giải thoát khỏi nguồn tự Do Thái, ²³ Nhưng giờ sẽ đến - và là ngay bây giờ - những kẻ thờ phượng đích thật sẽ thờ phượng Cha trong Thần khí và sự thật vì Cha chỉ muốn gặp thấy những kẻ thờ phượng Người như thế. ²⁴ Thiên Chúa là Thần khí nên những kẻ thờ phượng cũng phải thờ phượng trong Thần khí và sự thật".

²⁵ Người phụ nữ thưa Ngài: "Tôi biết Đức Mêsia - tức là Đức Kitô - sẽ đến. Khi nào Ngài đến, Ngài sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự". ²⁶ Đức Yêsu bảo bà ấy: "Chính là Ta, người đang nói với ngươi".

²⁷ Nhằm lúc đó, môn đồ của Ngài đã về. Họ ngạc nhiên thấy Ngài ngỏ lời cùng phụ nữ. Tuy vậy không có ai nói: "Thầy muốn gì?" hay "nói gì với bà ấy?" ²⁸ Vậy người phụ nữ đó bỏ lại vò nước và đi vào thành và nói với người ta: ²⁹ "Hãy đến mà xem: có người đã nói được với tôi tất cả mọi sự tôi đã làm. Có khi Ngài là Đức Kitô chăng?" ³⁰ Họ đi ra khỏi thành mà đến gặp Ngài.

Suy Niệm:

Sự thật về người đàn ông Do Thái lạ mặt bắt đầu được dần dần tỏ hiện trước con mắt của người phụ nữ Samaritanô. Vì bí mật thầm kín về đời tư của mình bị Con Người Lạ Mặt này vạch trần hết sức chính xác mà chị ta cảm nhận được đối diện nhân của chị quả thực là một tiên tri, chứ không phải là một con người tầm thường.

Tuy nhiên, chị vẫn chưa nhận thấy tất cả chân dung của vị tiên tri này, chân dung của một Đức Kitô, của một Vị Thiên Sai. Bởi vì, căn tính Thiên Sai của nhân vật lịch sử mang tên Giê-su ở Nazaret là một sự thật thần linh rất khó chấp nhận đối với chung người Do Thái, thậm chí cho tới nay, sau hai thiên kỷ từ biến cố giáng sinh của Ngài.

Ngay khi Ngài còn sống trên dương thế, thành phần được Ngài tuyển chọn làm nên Nhóm 12 Tông Đồ cũng bị khủng hoảng trước Sự Thật Thần Linh "Thầy là Đức

Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16:16) này, bằng việc phản nộ Ngài (x Mk 14:10-11, 18, 42, 44-45), bằng việc “tất cả đều bỏ Ngài mà tẩu thoát” (Mk 14:50), và thậm chí bằng việc trắng trợn chối Ngài (x Mk 14:66-72).

Đối với chung dân Do Thái là thành phần rất muốn biết Ngài là ai, có phải là Đức Kitô Thiên Sai hay chẳng, một sự thật họ muốn chính miệng Ngài thẳng thắn công bố (x Jn 10:24), nhưng không bao giờ Ngài minh nhiên tuyên bố “Đúng, Tôi là Đức Kitô Thiên Sai”, mà chỉ tiếp tục chứng minh về mình bằng việc thuyết phục họ tin vào các việc Ngài làm chỉ theo ý Đấng đã sai Ngài chứ Ngài không bao giờ làm theo ý riêng của mình (x Jn 6:38).

Đối với người phụ nữ Samaritanô thuộc thành phần dân Do Thái lai căng dân ngoại và tội lỗi này dù sao cũng vẫn chân thành trông mong Đức Kitô Thiên Sai qua câu phát biểu của mình: “Tôi biết Đức Mêsia - tức là Đức Kitô - sẽ đến”. Thậm chí chị còn biết được sứ vụ chính yếu của Ngài nữa: “Khi nào Ngài đến, Ngài sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”.

Đúng thế, người phụ nữ Samaritanô này, cho dù là giòng dõi Do Thái lai căng và là một con người tội lỗi, cũng đã bày tỏ tất cả thâm tín của mình về Đức Kitô Thiên Sai của dân Do Thái, và niềm thâm tín của chị quả thực là chính xác về Ngài, vì Ngài đúng là tột đỉnh

mạc khải thần linh của Thiên Chúa trong toàn bộ lịch sử cứu độ của dân Do Thái, tới độ, Ngài đã tuyên bố với chung dân Do Thái rằng: “Cha Tôi và Tôi là một” (Jn 10:30), cũng như với riêng các môn đệ của Ngài rằng: “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Jn 14:9).

Trước tấm lòng mong đợi Đấng Thiên Sai và niềm xác tín trung thực của chị về Ngài, vị tiên tri trước mắt người phụ nữ Samaritanô đáng thương đang là đối tượng cứu độ của mình, Chúa Giêsu đã gián tiếp công nhận những gì chị cảm nhận, khi hoàn toàn tỏ mình ra cho chị: “Chính Ta là người đang nói với ngươi đây”.

Có thể nói, người phụ nữ Samaritanô này có phúc còn hơn cả các tông đồ, vì được Ngài tỏ mình ra cho một cách hết sức riêng tư và tỏ tường, trước các vị nữa. Không phải là tình cờ ngẫu nhiên mà ngay sau khi chị được Chúa Giêsu tỏ mình ra cho một cách ưu tiên đặc biệt như thế thì các tông đồ tái xuất hiện, nhưng các vị vẫn không hề biết rằng chị được đặc ân hơn cả các vị, như trường hợp Mai Đệ Liên được ưu tiên thấy Chúa Kitô Phục Sinh trước các vị và được lệnh đi báo tin cho các vị vậy (x Jn 20:11-18).

Phần chị phụ nữ Samaritanô, chính vì được Đức Kitô Thiên Sai bất ngờ tỏ mình ra cho mà chị đã được biến đổi, ở chỗ, ngay khi còn là một tội nhân, chị đã trở thành một tông đồ loan báo về Đấng chị được điểm

phúc hội ngộ, hoàn toàn không còn e ngại tránh né dân làng của mình như trước nữa.

Chính vì sự lạ xảy ra trước mắt hiển nhiên như ban ngày về người phụ nữ quái gở trong làng này, một con người lẳng lơàn trác nết xấu xa hết sức ghê tởm, luôn xa lánh mọi người giờ đây lại mạnh dạn công khai loan truyền về một vị được cô ta công nhận: “Ngài không phải là Đức Kitô hay sao?”, mà dân chúng “đã ra khỏi làng tiến đến gặp Ngài”.

Câu Nguyện:

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình và Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới (mở). - Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Chuỗi Thương Xót
Mầu Nhiệm Tội Nhân thứ 5
“Ngài thật là Đáng Cứu Thế”

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

³⁹ Tự trong thành, có lắm người Samari đã tin vào Ngài, vì lời người phụ nữ chứng thực: Ông ấy đã nói được với tôi tất cả mọi sự tôi đã làm. ⁴⁰ Vậy khi những

người Samari đến gặp Ngài, họ đã xin Ngài lưu lại với họ. Và Ngài đã lưu lại ở đó hai ngày. ⁴¹ Và còn có nhiều người hơn nữa đã tin vì lời Ngài; ⁴² và họ nói với người phụ nữ: "Không còn phải vì câu chuyện của chị mà chúng tôi đã tin, vì chính chúng tôi cũng đã nghe và chúng tôi biết: thật Ngài là Đấng Cứu thế".

Suy Niệm:

Rất tiếc Phúc Âm không thuật cho chúng ta biết về cuộc đời sau đó của người phụ nữ Samaritanô này ra sao. Chẳng hạn, chị có bỏ người đàn ông thứ sáu không phải là chồng của chị đang sống với chị hay chẳng?

Tuy nhiên, chúng ta có thể suy đoán rằng, tác dụng của cuộc hội ngộ thần linh giữa Chúa Giêsu và chị đã biến đổi cả con người lẫn cuộc đời của chị. Đến nỗi, khi vừa nghe thấy chị làm chứng về Ngài, chứ dân làng của chị chưa hề gặp Ngài, mà đã "có lắm người Samaria tin vào Ngài". Tức là, từ nơi chị phụ nữ dâm ô lãng loạn bỗng chốc được biến đổi này đã phát ra một mãnh lực thần linh thu hút nhiều tâm hồn thành tâm thiện chí, những tâm hồn trước đó có thể đã khinh bỉ chị hay thương cảm chị.

Biết đâu, nhờ cuộc hội ngộ thần linh với vị tiên tri là Đức Kitô Thiên Sai này, chị đã có cùng một cảm nghiệm thần linh như chàng thanh niên đã một thời hoang đàng về niềm tin và trác táng về xác thịt là

Thánh Âu Quốc Tinh (Augustinô), như ngài đã “Tự Thú” (tập 10, chương 27, tiết 38):

“Muộn màng thay con yêu mến Chúa, Ôi Sự Mỹ hằng cổ kính và luôn mới mẻ, muộn mang thay con yêu mến Chúa! Chúa ở trong con nhưng con lại ở ngoài mình và con đã tìm kiếm Chúa ở ngoài đó. Theo cái vô duyên của mình, con đã chìm đắm vào những thứ dễ thương được Chúa tạo dựng nên. Chúa ở với con nhưng con lại không ở với Chúa. Các tạo vật đã lôi kéo con xa Chúa; nhưng nếu chúng không ở trong Chúa thì chúng không còn là gì nữa... Con đã nếm được Chúa; giờ đây con cảm thấy đói khát hơn nữa. Chúa đã chạm đến con, và con bùng cháy bình an của Chúa”.

Nếu chị phụ nữ được biến đổi này, trong thời gian Chúa Giêsu ở với dân làng của chị, vẫn cứ tiếp tục đòi sống dâm loạn tội lỗi của mình, chắc chị đã tiếp tục xa lánh dân làng như trước, thậm chí hơn trước, không dám gặp mặt họ nữa, chứ chưa nói đến chuyện họ có thể dễ dàng tiến đến gặp chị để bày tỏ tâm sự của họ với chị rằng: "Không còn phải vì câu chuyện của chị mà chúng tôi đã tin, vì chính chúng tôi cũng đã nghe và chúng tôi biết: thật Ngài là Đấng Cứu thế".

Đúng thế, Chúa Giêsu đã dùng chị làm môi giới để có thể tỏ mình ra cho chung dân làng, chứ không phải chỉ tỏ mình ra cho một mình chị và chỉ cứu riêng chị thôi. Trong thời Giáo Hội sơ khai, chàng thanh niên Saolê

hung hăng bắt đạo đã được Đấng Phục Sinh biến đổi thành một Tông Đồ Phaolô truyền đạo thế nào (x Acts 9:13-15), “con người trước đây đã từng bách hại nay quay ra rao giảng đức tin đã cố hủy diệt đi” (Gal 1:23), chị phụ nữ Samaritanô này cũng thế, nơi dân làng của chị.

Trong Thời Trung Cổ, nếu Chúa đã biến đổi cuộc đời 9 năm dâm ô lằng loàn của một Mai Đệ Liên thứ hai đây nhan sắc là Thánh Nữ Margarita ở Cortona Ý quốc, là để cho các tâm hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa thế nào: “Giờ đây con hãy chứng tỏ là con đã hoán cải; con hãy kêu gọi những người khác thống hối nữa... Các ân sủng Cha đã ban cho con không phải chỉ giành riêng cho một mình con”, chị phụ nữ Samaritanô này cũng thế.

chị phụ nữ Samaritanô thực sự cũng được Chúa dùng như sự hiện diện sống động cho Tình Yêu Nhân Hậu của Ngài giữa thành phần dân Do Thái ở Samaria lai căng theo dân ngoại, xu hướng về việc tôn thờ ngẫu tượng và ngoại tình với các thứ ngẫu tượng của họ, nhưng một cách hoàn toàn mù quáng và tận tâm tâm của mình họ vẫn không thỏa mãn với cuộc sống đa thần như dân ngoại của họ, trái lại, họ vẫn chờ đợi một Đức Kitô Thiên Sai, Đấng được một người trong họ loan báo, một phụ nữ sống với 6 người đàn ông không phải là chồng của mình, một cuộc sống tiêu biểu cho tính chất đa thần của họ, cũng như cho cuộc sống ngoại

tình với các thú ngẫu tượng của họ. Để rồi, nhờ sự hiện diện của Đức Kitô Thiên Sai giữa họ 2 ngày, họ đã có được một cảm nghiệm thần linh hết sức chính xác về Ngài, có thể nói còn hơn cả các môn đệ hằng được sống cận kề bên Ngài, thành phần cho tới ngay trước khi Ngài về trời còn hỏi Ngài về “việc phục hồi vương quốc Israel” (Acts 1:6).

Niềm xác tín và lời tuyên xưng hết sức chính xác của dân làng Samaria theo lối sống dân ngoại này đó là: “Ngài quả thực là Đấng Cứu Thế”. Đúng vậy, nếu người đàn ông Do Thái gặp gỡ chị phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacóp hôm ấy quả thực là Đức Kitô Thiên Sai của dân Do Thái thì Ngài chính là và phải là Đấng Cứu Thế của tất cả loài người, đúng như lời hứa của Thiên Chúa Hóa Công trong vườn địa đàng sau biển cố nguyên tội (x Gen 3:15).

Cầu Nguyện:

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình và Máu,/ Linh Hôn/ và Thiên Tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới (mở). - Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Bộ 9 Ý Nguyên

Chuỗi Kinh Thương Xót

*(Tổng hợp và phân định để TĐCTT Cử Hành LTXC chung
hằng ngày vào lúc 3 giờ chiều qua điện thoại viễn liên
trong Năm Thánh Tình Thương)*



Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Thiên Chúa Là Tình Yêu

➔ 1. *"Thiên Chúa là tình yêu... Ngài đã yêu chúng ta trước"* (1Gioan 4:16,19) - Xin Cha đừng bao giờ để đời đời hư đi bất cứ một con người nào đã được Cha yêu thương tạo dựng nên từ hư vô theo hình ảnh Cha để nhờ đó họ có thể được diễm phúc đời đời hiệp thông thần linh với Cha!

➔ 2. *"Thiên Chúa đã yêu thế gian đến ban Con Một của Ngài... Ngài đã sai Con Ngài đến không để luận phạt thế gian mà là để thế gian nhờ Người được cứu độ"* (Gioan 3:16-17) - Xin Cha thương đến thế gian đã bị tội lỗi và sự chết đột nhập chỉ vì một người vấp phạm để ở đâu tội lỗi càng tràn lan thì ở đấy ân sủng của Cha càng tràn đầy hơn thế nữa.

➔ 3. *"Thiên Chúa vì chúng ta đã làm cho Người là Đấng không hề biết đến tội lỗi trở thành tội lỗi để trong Người chúng ta trở nên chính sự thánh thiện của Thiên Chúa"* (2Corinto 5:21) - Xin Cha cho thành phần tạo vật tội lỗi chúng con luôn cảm nhận được tình thương vô cùng nhân hậu của Cha nơi tình yêu thương đến cùng của Con Một Cha.

➔ 4. *"Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài với chúng ta ở chỗ trong khi chúng ta còn là những tội nhân thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta"* (Roma 5:8) - Xin Cha là tình yêu vô cùng nhân hậu chiếm đoạt tội nhân chúng con như là một môi ngon của Lòng Thương Xót Cha để cuộc đời chúng con trở thành một cuộc hành trình tìm kiếm chiêm lạc cho Cha.

➔ 5. *"Thiên Chúa đã hòa hợp mọi sự cho thiện ích của những ai đã được kêu gọi theo ý định của Ngài... Ngài không dung tha cho Con Ngài, một phó nộp Người vì tất cả chúng ta"* (Roma 8:32) - Xin Cha là Đấng biết chúng con hơn chúng con biết chúng con và yêu chúng con hơn chúng con yêu bản thân chúng con, luôn thực hiện tất cả những gì thiện hảo nhất Cha muốn nơi chúng con và cho chúng con.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
soạn dọn cho TĐCCTT Tĩnh Tâm 24-25/9/2015
Dịp Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình VIII
TGP Philadelphia PA)

Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Những Con Chiên Lạc

☞ 1: "*Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới*" - *Một thế giới đầy tranh giành và hỗn loạn*: trong khi ở các nước sống dưới chế độ chuyên chế độc tài, quyền hành được sử dụng để đàn áp dân chúng, và dân chúng vùng lên đòi lật đổ quyền hành, thì ở trong các nước tự do nhân quyền, con người lợi dụng chế độ dân chủ để áp dụng đường lối ý dân là ý trời, trong việc toàn quyền quyết định lành dữ theo chủ nghĩa tương đối duy nhân bản, bất chấp luân lý và đạo lý của trời cao, và ngay trong lòng Giáo Hội cũng không thiếu những cuộc chống đối Huấn Quyền, những thành phần tiên tri giả, kitô giả gieo rắc lầm lạc khắp nơi trong cộng đồng dân Chúa.

☞ 2: "*Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới*" - *Một thế giới đầy hận thù và sát hại nhau*: Trong khi có những thành phần cuồng tín cực đoan thuộc thế giới Ả Rập Hồi giáo nhân danh Thiên Chúa để khủng bố sát hại bất cứ kẻ thù nào của mình, thì ở các nước văn minh tân tiến theo Kitô giáo lại nhân danh nhân quyền để sát hại chính ruột thịt của mình, bằng cách phá thai, triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử.

☛ 3: "*Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới*" - *Một thế giới đầy những đam mê nhục dục*: Trong khi ngoài xã hội dân sự càng ngày càng thịnh hành những trào lưu buôn người làm tình, những luật pháp cho phép hôn nhân đồng tính, những thứ giáo dục tính dục cởi mở gọi dục nơi các thanh thiếu niên dậy thì ở các học đường, những chương trình kế hoạch định hóa gia đình theo chiều hướng duy nhục dục, những phương tiện và kỹ thuật trợ tính dục hoàn toàn buông thả và vô trách nhiệm, thì trong lòng Giáo Hội cũng không thiếu những vị giáo sĩ xâm phạm tình dục trẻ em.

☛ 4: "*Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới*" - *Một thế giới đầy những nhân tai và thiên tai*: Trong khi nhân tai gây ra bởi các cuộc chiến tranh, các cuộc khủng bố, các cuộc đàn áp, các cuộc cấm vận, các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các cuộc đầu độc thực phẩm, các chứng bệnh tình dục nguy tử, các cuộc bắt đạo, các cuộc chạy loạn, những đứa con mồ côi bất đắc dĩ từ những cuộc ly dị của cha mẹ, những thai nhi bị sát hại ngay trong bụng mẹ của mình v.v., thì thiên tai liên tục xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, bão lụt, động đất, sóng thần, đất lún, bùn lở v.v., gây ra bởi tình trạng hâm nóng toàn cầu, xuất phát từ các hoạt động kỹ nghệ bừa bãi và duy lợi ở các nước tân tiến, bất chấp công ích về môi sinh của chung đồng loại.

☛ 5: "*Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới*" - *Một thế giới mất ý thức tội lỗi và đức tin*: Trong khi

lượng tâm con người trần gian càng ngày càng bị lầm lẫn, không còn và thậm chí không thể phân biệt được đâu là lành và đâu là dữ nữa, do ảnh hưởng sâu xa và thịnh hành bởi chủ nghĩa tương đối hóa tất cả mọi nguyên tắc bất di bất dịch của luân thường đạo lý, cũng như bởi chủ nghĩa duy thực dụng, chỉ biết giải quyết mọi sự theo cái lợi trước mắt, bất chấp mọi nguyên tắc luân thường đạo lý, thì đức tin nơi thành phần Kitô hữu là ánh sáng thế gian lại càng ngày càng trở nên mù tối, bởi gương mù của hàng giáo phẩm và giáo sĩ, bởi ơn gọi tu trì sa sút đến lo ngại, bởi trào lưu bỏ đạo hoàn toàn không hành đạo, hay bỏ đạo theo đạo khác hợp với thị hiếu và nhu cầu tự nhiên của mình hơn là theo đức tin chân chính, thậm chí bởi mất đức tin mà cũng không biết, ở chỗ, chỉ giữ đạo theo ý mình hơn là ý Chúa, chỉ giữ đạo nơi những gì mình thích hay hợp với chủ trương của mình, còn những gì không thích hay không hợp với mình hoặc khó quá thì bỏ không giữ hay quay ra chống đối Giáo Hội v.v.

*(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
soạn soạn cho Nhóm TĐCTT
cử hành mỗi lần hội ngộ chung)*

Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Chúa Thánh Linh

☞ 1- "**Người là Đấng làm phép rửa bằng Thánh Linh... Ai tin vào Tôi thì từ họ tuôn chảy những mạch nước sự sống**" (Gioan 1:33; Gioan 7:38; 4:14) - Xin Chúa Thánh Thần hãy đến với những ai chưa nhận biết Chúa Kitô, hay đang sống theo chủ nghĩa vô thần duy vật, thậm chí đã có đức tin nhưng đã bỏ đạo, chối đạo hay rời đạo, để nhờ đó họ có thể nhận biết rằng: chỉ có Chúa Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, Đấng đến cho họ được sống và sống viên mãn.

☞ 2- "**Là Thần Chân Lý Ngài sẽ dẫn các con vào tất cả sự thật ... Ngài sẽ lấy của Thầy mà thông truyền cho các con**" (Gioan 16:13) - Xin Chúa Thánh Thần hãy sống trong các tâm hồn sống đời tận hiến tu trì, các vị thừa tác viên ban phát mầu nhiệm thánh, các vị thừa sai truyền giáo đang dẫn thân phục vụ khắp nơi trên thế giới, để các vị thực sự trở thành những chứng nhân trung thực và sống động nhất của Chúa Kitô giữa thế giới càng ngày càng sa đọa ngày nay.

☞ 3- "**Ngài sẽ minh chứng cho thế gian thấy họ sai lầm về tội lỗi, về công lý và về luận phạt**" (Gioan 16 :8) -

Xin Chúa Thánh Thần hãy đến để canh tân bộ mặt trái đất, nhờ đó tất cả mọi dân nước đang sống trong một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn và hư vong ngày nay, trở thành trời mới đất mới, đúng như dự án tạo dựng và cứu độ của Cha trên trời, bằng chứng từ của Nhiệm Thể Giáo Hội Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân và là bí tích cứu độ.

☛ 4- "**Tội lỗi ngôn phạm đến Thánh Linh sẽ không bao giờ được tha thứ, cả ở đời này lẫn đời sau**" (Luca 12:10 + Mathêu 12:32) - Xin Chúa Thánh Thần là Đấng thấu suốt thâm tâm của Thiên Chúa thương xót những người anh chị em chúng con đang lầm lạc, mà vẫn cứ tiếp tục mù quáng và cứng lòng cho tới giây phút cuối cùng của cuộc sống, để nhờ đó họ cũng có thể hưởng được ơn cứu độ vô cùng quý giá của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

☛ 5- "**Các con sẽ nhận được quyền lực từ trên cao khi Thánh Thần hiện xuống trên các con**"; "**Những lưỡi như lửa xuất hiện đậu trên từng người. Tất cả đều được đầy Thánh Linh**" (Tông Vụ 1:8; Luca 24:49; Tông Vụ 2:3-4) - Xin Chúa Thánh Thần làm chủ và điều khiển những tâm hồn hèn mọn bé nhỏ, để nhờ đó họ có thể và xứng đáng trở nên tế vật cứu độ của Chúa Kitô và với Chúa Kitô, cho phần rỗi của các linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
soạn dọn cho TĐCTT tỉnh tâm 2016 chủ đề Thánh Linh)

Chuỗi Thương Xót Cho Tình Yêu Lên Ngôi

➔ 1- *Con Cha đã tỏ mình ra cho các môn đệ nhận biết Người ở tiệc cưới Cana bằng việc biến nước lã thành rượu ngon (xem Gioan 2: 8-11) – Xin Cha thương cứu giúp những cặp vợ chồng đang bị khủng hoảng đến độ gần như tan vỡ đời sống hôn nhân gia đình của họ.*

➔ 2- *Con Cha đã cứu người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình chẳng những khỏi bị ném đá chết về phần xác mà còn được tỉnh ngộ về phần hồn (xem Gioan 8:7-10) – Xin Cha thương giải cứu cho khỏi sự dữ luân lý những người chồng, người vợ, hay những đứa con hoang đàng sống sa đọa như chẳng có đời sau trong các gia đình hiện nay.*

➔ 3- *Con Cha đã chữa lành và tỏ mình ra cho người bị mù bẩm sinh, một tật nguyền không do tội loài người mà để tỏ hiện việc của Thiên Chúa (xem Gioan 9:1-7,36-37,3) – Xin Cha nâng đỡ hỗ trợ các gia đình có thân nhân bị bệnh nạn tật nguyền, bị bất toại, đang hôn mê hay đang hấp hối chờ chết.*

➔ 4- *Con Cha đã tỏ mình ra cho các môn đệ, cho chị em Matta và Maria cũng như cho dân làng của họ, qua việc Người làm hồi sinh người em Lazarô của các cô (Gioan 11:15,41-44) - Xin Cha thương an ủi những gia đình đang trải qua khốn khó khổ đau khóc lóc trong cuộc sống, gây ra bởi tang chế, bởi oan ức, bởi nhục nhã, bởi tự ti mặc cảm, bởi chán chường tuyệt vọng...*

➔ 5- *Cha đã sai Tông Đồ Phêrô đến với gia đình của viên đại đội trưởng Corneliô người Rôma để rao giảng và làm phép rửa cho cả nhà của họ (xem Tông Vụ: 11:1-18) – Xin Cha thương hoán cải các gia đình ngoại giáo, hay các người phối ngẫu ngoại đạo, nhờ chứng từ của các gia đình Kitô hữu, hay đời sống đức tin thuyết phục của các người phối ngẫu Công giáo Con Cha.*

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
soạn dọn cho TĐCCTT Tĩnh Tâm 24-25/9/2015
Dịp Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình VIII
TGP Philadelphia PA)

Ý Nguyên Chuỗi Thương Xót Tông Đồ Chúa Tình Thương

➔ 1- *"Tôi đến không phải để được hầu hạ mà là hầu hạ và hiến mạng sống mình cho nhiều người. Khi nào Tôi bị treo lên, Tôi sẽ kéo mọi sụ lên cùng Tôi"* (Mathêu 20:28; Gioan 12:32): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy thương đến những linh hồn anh chị em đồng loại của chúng con trên khắp thế giới đang hấp hối hay qua đời ngay trong giờ phút này và trong ngày hôm nay. Xin cứu độ họ trong giây phút quyết liệt nhất cho thân phận làm người của họ.

➔ 2- *"Tôi đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại. Tôi đến không phải để kêu gọi kẻ cho mình là công chính mà là tội nhân"* (Luca 19:10; Mathêu 9:13): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy thương đến tất cả mọi linh hồn và từng linh hồn anh chị em của chúng con đang sống trong tội lỗi một cách lầm lạc không biết việc mình làm. Xin ban ơn thống hối cho họ, nhất là đừng bao giờ để họ tuyệt vọng vì họ chính là mỗi ngon của Lòng Thương Xót Chúa.

➔ 3- *"Tuy là Con nhưng Người cũng biết tuân phục nơi những gì phải chịu, để khi hoàn thành Người trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tín phục Người"* (Do

Thái 5:8-9): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy thương đến những người anh chị em của chúng con trên khắp thế giới đang sống một cuộc đời hay trong một giai đoạn đau khổ về những phương diện bất hạnh nào đó mà chỉ có Chúa biết. Xin cho họ đức tin chữa lành.

➔ 4- *"Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Thầy sẽ thì có chết cũng được sống, và ai đang sống mà tin Thầy sẽ không bao giờ chết"* (Gioan 11:25-26): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy thương đến những linh hồn đang ở trong luyện ngục là thân nhân, ân nhân, thân hữu của chúng con, kể cả các linh hồn không ai nhớ đến, đã ra đi trước chúng con và đang mong được hưởng phúc Thiên Đàng. Xin mau trọn vẹn tỏ tất cả Thánh Nhan của Chúa ra cho họ.

➔ 5- *"Thầy cần phải chịu một phép rửa. Thầy cảm thấy bồn chồn xao xuyến biết bao cho tới khi nó hoàn tất"* (Luca 12:50): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy biến cuộc đời tạm gửi của chúng con, và của những ai đã được Cha trên trời tiền định nên giống hình ảnh Chúa, được trở thành một cuộc hành trình tìm kiếm con chiên lạc của Chúa, cho dù bản thân của chúng con có phải uống chén đắng với Chúa, đến độ trở thành những dấu tích tử giá của Chúa. Amen.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
soạn dọn cho TĐCTT tỉnh tâm dọn mừng Lễ LTXC)

Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Thánh Tâm Chúa

☛ 1- *“Cha chính là tình thương đối với linh hồn thống hối ăn năn”* (Nhật Ký 1739) - Xin Cha thương ban ơn hoán cải cho các linh hồn lia đời trong ngày hôm nay, nhất là vào chính những giây phút này.

☛ 2- *“Càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình thương của Cha”* (Nhật Ký 723) - Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi yếu đuối, mù quáng, lầm lạc, hoàn toàn không biết việc mình làm.

☛ 3- *“Giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật. Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của Cha lấp đầy”* (Nhật Ký 1576) - Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi, bằng cách làm cho họ được cơ hội nhận biết tình thương vô cùng nhân hậu của Cha.

☛ 4- *“Nỗi khốn cùng của con không ngăn trở tình thương Cha. Nỗi khốn cùng của linh hồn càng lớn thì nó càng có quyền đối với tình thương của Cha”* (Nhật Ký 1182) - Xin Cha thương cứu vớt những linh hồn sống

theo đam mê nhục dục và tính mê nết xấu, dễ sa ngã phạm tội và không tránh dịp tội làm mất lòng Cha.

☛ 5- *“Cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng thiện hảo của Cha bị ngờ vực! Những tội bất tin tưởng đả thương Cha nhức nhối nhất”* (Nhật Ký 1076) -

Xin Cha đừng bao giờ lỡ lòng bỏ rơi những linh hồn mất lòng tin tưởng vào Cha, hay oán trách hận thù Cha, thậm chí nguyên rủa Cha.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
*soạn dọn cho TĐCTT tỉnh tâm
trong Năm Thánh Tình Thương 2016*)

Ý Nguyên Chuỗi Thương Xót Mẹ Đồng Công

☞ 1- "*Việc ấy xảy ra thế nào đây, vì tôi không biết đến nam nhân*" (Luca 1:34): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang bị cám dỗ về điều răn thứ 6 làm sự dâm dục và điều răn thứ 9 muốn vợ chồng người, đang sống đời sống hôn nhân bất chính, đang sống kiểu tiền hôn hậu thú, đang sống thù vói nhau như vợ chồng, đang đồng tính luyến ái hay hôn nhân đồng tính, đang có những hành vi cử chỉ và hoạt động khiêu dâm, đang mua dâm bán dâm trong các ổ điểm hay trên đường phố, đang thay vợ đổi chồng như thay quần áo.

☞ 2- "*Này tôi là tôi tớ Chúa. Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì ngài truyền*" (Luca 1:38)": "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang sống như không có Chúa, đang sống theo chủ nghĩa tương đối duy nhân bản, tương đối hóa tất cả mọi lề luật của Thiên Chúa, nhưng lại tuyệt đối hóa tất cả những gì họ nghĩ và họ muốn, dù là phi nhân và bất luân,

như họ đang tôn thờ ngẫu tượng tự do và lợi lộc với bất cứ giá nào, bất chấp mọi thiệt hại gây ra cho tha nhân và cảnh khốn cùng của anh chị em họ.

➔ 3- "*Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi mừng rỡ trong Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của tôi. Ngài đã thương đến phận thấp hèn tôi tớ của Ngài*" (Luca 1:46-48): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang sống vô ơn bội nghĩa với Thiên Chúa, với Ôn Cứu Chuộc vô giá Ngài ban, bằng một cuộc sống khô khan nguội lạnh, thậm chí không còn xưng tội rước lễ, chỉ lao đầu vào một cuộc sống như không có đời sau, không có thiên đàng và hỏa ngục, ngoài thiên đường trần thế, chết là hết như một con vật!

➔ 4- "*Sao Con lại làm như vậy với cha mẹ chứ? Con không biết rằng cha mẹ đã sầu khổ tìm kiếm Con hay sao?*" (Luca 2:48): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang ngừa thai nhân tạo, đang cấy thai trong ống nghiệm, đang mang thai muốn, đang phá thai, đang làm gương mù gương xấu cho con cái bằng một đời sống dù đạo hạnh hay bê tha, hoặc bỏ bê lo cho con cái, đang ly thân ly dị cho thoải mái bản thân bất chấp lợi ích của con cái, tạo nên những đứa con mồ côi bất đắc dĩ, trong khi cả hai bố mẹ vẫn còn sống v.v.

➔ 5- "*Họ hết rượu rồi - Người bảo gì thì xin hãy làm theo như vậy*" (Gioan 2:3,5): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang bị khủng hoảng đời sống hôn nhân gia đình, giữa vợ chồng với nhau, hay giữa cha mẹ với con cái, đang toan tính ly dị hoặc phá thai, đang bị thất nghiệp không đủ phương tiện vật chất để sinh sống, đang bị tai ương hoạn nạn gây ra bởi thiên tai hay nhân tai, đang phải chăm sóc cho người bệnh liệt giường kinh niên, đang có người bị tù hay bị kiện cáo oan ức, đang có người hấp hối hay mới qua đời v.v.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
*soạn dọn cho TĐCTT tinh tâm
chủ đề Fatima LTXC 2017*)

Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Giọt Máu Trổ Bông

☞ 1- Thiên Thần chữa lưỡi gươm lửa xuống trái đất như muốn tiêu diệt trần gian: *"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem hết mọi linh hồn xúc phạm đến Chúa nhiều lắm rồi lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn"*.

☞ 2- Thành phố lớn một bên đã bị tàn rụi còn một bên đang ngấp ngoái: *"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem hết mọi linh hồn vô thần duy vật ngày nay lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn"*.

☞ 3- Đoàn người leo lên ngọn núi dốc đứng là nơi có cây Thánh Giá lớn ở trên đỉnh: *"Lạy Chúa Trời Con, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa"*.

☛ 4- Một toán lính xuất hiện bán chết hết đoàn người đang quì cầu nguyện ở dưới chân cây Thánh Giá: *"Lạy Chúa Trời Con, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa"*.

☛ 5- Thiên Thần thu máu của các vị tử đạo ấy vẩy lên trên những người tiến đến với Thiên Chúa: *"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sắp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lãng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải"*.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
soạn dọn theo thị kiến Bí Mật Fatima phần ba và
những kinh nguyện Fatima
cho TĐCTT chủ đề tĩnh tâm Fatima LTXC 2017)

Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót “cho các linh hồn cần đến LTXC hơn”

➔ Chục thứ 1

“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”

Thế giới của những linh hồn đang hấp hối là đời:

- được nhận biết chân lý mà trở về với Chúa là Đấng Tối Cao,
- biết ăn năn thống hối hết mọi lỗi lầm của mình,
- biết tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa cho dù tội lỗi đến đâu chăng nữa,
- biết chịu đựng đón đau cho đến cùng, chết một cách tự nhiên, đừng nhờ triệt sinh an tử hay triệt sinh trợ tử.

Lạy Cha hằng hữu (1 lần)

Vì cuộc khổ nạn... (10 lần)

➔ Chục thứ 2

“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”

Thế giới của những linh hồn đau khổ:

- bị khuyết tật về thể lý, chậm trí hay tâm thần,
- bị thiên tai động đất hay bão lụt,
- bị khủng bố tấn công hay chiến tranh tàn phá,
- bị tù tội giam cầm hay đau yếu trong bệnh viện,
- bị đói khổ hay buôn người,
- bị tan nát gia đình hay chết mất người thân

Lạy Cha hằng hữu (1 lần)

Vì cuộc khổ nạn... (10 lần)

➔ Chục thứ 3

“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”

Thế giới của những linh hồn tội lỗi:

- vì họ lầm không biết việc họ làm,
- vì tối lòng mất ý thức tội lỗi,
- vì cứng lòng không chịu ăn năn thống hối,
- vì mềm lòng dễ sa ngã phạm tội,
- vì nản lòng khi thấy mình cứ sa đi ngã lại,
- vì đau lòng bởi đau khổ do tội lỗi mình gây ra,
- vì phạm những tội dâm dục, gian tham, bất công, hà hiếp, sát nhân, lộng ngôn v.v.

Lạy Cha hằng hữu (1 lần)

Vì cuộc khổ nạn... (10 lần)

➔ Chục thứ 4

“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”

Thế giới của những linh hồn trong luyện ngục:

- các linh hồn thân nhân,
- các linh hồn bằng hữu,
- các linh hồn mồ côi.

Lạy Cha hằng hữu (1 lần)

Vì cuộc khổ nạn... (10 lần)

➔ **Chục thứ 5**

(Ý nguyện trước mỗi chục kinh)

“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”

Thế giới của những linh hồn thai nhi và thiếu nhi:

- các thai nhi bị phá ngay trong lòng mẹ của mình,
- các thai nhi dị tật bẩm sinh,
- các thai nhi bị sát hại hay bỏ rơi,
- các trẻ em mồ côi,
- các trẻ em bị lạm dụng tình dục,
- tất cả giới trẻ trên thế giới.

Lạy Cha hằng hữu (1 lần)

Vì cuộc khổ nạn... (10 lần)

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
soạn soạn cho Nhóm TĐCTT
cử hành mỗi lần hội ngộ chung)

Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Năm Thánh Tình Thương

*(Có thể sử dụng vào các dịp về LTXC,
Như Chúa Nhật Lễ LTXC, Lễ Thánh Tâm hay
Thứ Sáu Đầu Tháng v.v.)*

➔ 1- Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con hãy thương xót như Cha trên trời, và đã bảo chúng con rằng ai thầy Chúa là thấy Cha. Xin hãy tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa để chúng con được cứu độ. Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương. Amen.

➔ 2- Ánh mắt yêu thương của Chúa đã giải thoát Giakêu và Mathêu khỏi tình trạng làm nô lệ cho tiền bạc; giải thoát người đàn bà ngoại tình và Mai Đệ Liên khỏi việc tìm kiếm hạnh phúc chỉ ở nơi các loài thụ tạo; đã làm cho Thánh Phêrô khóc lóc sau khi phản bội, và bảo đảm Thiên Đàng cho người trộm ăn năn thống hối. Xin hãy cho chúng con biết nghe những lời Chúa đã nói với người đàn bà Samaritanô, như thế nói với từng người chúng con rằng: "Nếu con biết ơn Thiên Chúa!" Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương. Amen.

➔ 3- Chúa là dung nhan hữu hình của Chúa Cha vô hình, của Vị Thiên Chúa tỏ hiện quyền năng của Ngài ra trên hết ở nơi việc tha thứ và tình thương: Xin cho Giáo Hội trở thành dung nhan hữu hình của Chúa là Chúa phục sinh vinh hiển của mình trên thế giới này. Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương. Amen.

➔ 4- Chúa muốn rằng các thừa tác viên của Chúa cũng mặc lấy tính chất yếu hèn để các vị có thể cảm thương những ai vô thức và lỗi lầm: Chớ gì hết mọi người đến với các vị đều cảm thấy được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ. Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương. Amen.

➔ 5- Xin sai Thần Linh của Chúa đến thánh hiến mọi người chúng con bằng việc xúc dầu của Ngài, để Năm Thánh Tình Thương này trở thành một năm hồng phúc Chúa ban, và Giáo Hội của Chúa nhờ lòng nhiệt thành mới mẻ có thể mang tin mừng cho người nghèo khổ, loan báo tự do cho những ai bị giam cầm và cho người bị áp bức, và mang lại ánh sáng cho người mù lòa. Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương. Amen.

*(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
chuyển dịch Kinh Năm Thánh Tình Thương của ĐTC Phanxicô và biến
kinh này thành 5 ý nguyện
cho Nhóm TDCTT cử hành LTXC 3 giờ chiều Chúa Nhật)*

Phút Linh Thiêng

THÀNH TÂM

ĐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa. Quý
dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ
đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền
uy. Người ơi! nào mau tới thờ lạy Chúa. Đồng
thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn
lan cho trần gian Minh Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.
1. Nay đây Ta ban cho Thân Xác Ta làm của ăn. Máu
2. Người ơi không như xưa tiên tổ người thời Mai sen đã
Ta, Ta ban cho làm của uống. Nay ai, ai ăn Ta, uống Máu
ăn, ăn Man na và đã chết. Ngày nay ai tin Ta, ăn bánh
Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.
đây Ta ban cho thì sẽ sống, sẽ sống mãi trong tình Ta.

Quy Bên Cung Thánh

Lời: HOÀNG KHÁNH
Nhạc: KIM LONG



ĐK. Quy bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu
thánh, tình yêu Chúa kiên trung bền



Chúa, Lời kinh thánh lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội
vững. Ngàn muôn thế hệ, cùng chung



nhờ. Vượt qua năm... tiếng hát ca tôn thờ. ___



1. Lệ sầu rừng rung, ngược nhìn lên Cha, tiếng
2. Một chiều xưa kia, khắp đồi Can - vê máu
3. Đường đời gai chông, cát bụi mênh mông, sức



lòng thao thức. Chúa ơi đủ thương đừng
hồng nhan Chúa. Thế nhân tội nhờ được
hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông lòng



mình xét bao tội tình. ___
ân xá trong tình Cha. ___
thương Chúa như đại dương. ___

Bao La Tình Chúa

Tâm tình

Giang Ân



1. Bao la tình Chúa yêu con, mệnh mông như biển Thái
2. Xa xôi ngày tháng êm trời, yêu thương như nước xuôi
3. Êm như làn gió đưa mây, đời tay con hương lên
4. Con dâng cuộc sống tương lai, bao nhiêu thay đổi tháng



1. Bình, đạt đảo như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời
2. dòng, mận nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời
3. trời, nguyện cầu cho đời con mãi, giữ trọn lời hứa trung
4. trấm, lặng thấm đi về mưa nắng, bước đường gian khó đầy



1. con, Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời luôn đổ đạt
2. con, Còn gì như ân tình Chúa, đất đai con bước trong
3. kiến, Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ
4. voi, Nguyễn cầu Ông Trên gìn giữ, tấm lòng con mãi chân



1. đảo; một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.
2. đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.
3. hiến, trọn đời con nường thân, trọn đời con nường thân.
4. tình, một niềm tin trung kiên, một niềm tin trung kiên.



ĐK. Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miền man miền



man, nắng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến.



Đời có Chúa êm trời êm trời, Chúa đất đai con luôn luôn không



thời, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời

Tình Khúc

TERESA AVILA



Lạy Chúa từ nhân con tôn thờ. Con nay thuộc về Chúa,



Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm, bắn trúng con tim



hồng. Để từ nay con sống là sống cho cho tình yêu.



Và đầu cho con chết là chết cho cho tình yêu.



1. Con xin làm nô lệ của tình yêu. Con xin làm khí
2. Chúa muốn gì trên bản thể đời con. Chúa muốn gì trên
3. Con ước vọng theo Ngài suốt đời con. Xin dâng làm lễ



cụ của tình yêu. Cho mọi người nhận biết Chúa yêu
cuộc sống của con. Con chỉ là tay trắng với hư
vật cuộc đời con. Trong nguyện cầu thanh vắng với hy



thương, cho mọi người thức giấc sau đêm trường.
không, Con chỉ là đây tỏ bao khổn cùng.
sinh, để nên lời ca hát khúc ân tình.

Con vẫn trông cậy Chúa

1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài.
2. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời.
3. Nếu Chúa không gọi nắng, thì hoa đâu nở trong vườn.
4. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình.

Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi.
Đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi.
Con không tin vào Ngài, thì con như lá úa phai.
Ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi.

Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được
Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngược lên trời, tình
Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường
Xin trao muốn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài

quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
thương Thiên Chúa muốn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui.
đi sông nước mệnh mông, làm sao qua hết long đong.
đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai.

ĐK. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ
yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình
Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa
gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. D.C

Tình Chúa

Thành Tâm

1. Khi tình yêu con còn mơ tin yêu con dệt
2. Khi đường trần say nguồn vui, tương lai con rực

thơ thì tình Chúa hững hờ. Chúa vẫn giang tay trông
cháy con quên Chúa mất rồi. Chúa vẫn đôi tay rộng

chờ đôi mắt vương lệ mở nhưng con vẫn làm ngơ. Và
mời và thứ tha tội đời nhưng con chối từ thôi. Rồi

khi tình yêu con tan vỡ, tin yêu con sầu
khi đường trần con buồn đau tương lai con mờ

khổ, chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn đôi tay trông
ảo chạy đến Chúa kêu cầu. Chúa vẫn đôi tay rộng

chờ lòng Chúa vẫn vô bờ triu mến mong con từng giờ.
mời, tình Chúa không đổi đời, lòng Chúa bao dung đời đời.

ĐK. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ.
Con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa.
Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời.
Trên thập giá kia lòng Chúa đang con ngậm ngùi.

Con Nay Trở Về

HÙNG LÂN



1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở
2. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở
3. Con không trở về, cùng nhiều nghi lễ ngênh ngang. Con không trở



về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho
về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân
về, lòng còn rối rối hoang mang. Quyết chí ăn



một niềm tin, đã trót đôi phen ngả nghiêng. Bước chân hoang
sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn ứa. Lúa thơm trăm
năn chùa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân



đàng nay bến yêu thương tình đáp tình. ĐK. Ngài là Thiên
mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa.
thành, dây trái tim con tận hiến Ngài.



Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên



con không khi nào mặc con thoái hư, vì là bụi



đất con phải vương tục lụy yếu đuối, dẫn con trên đường



lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

Cha ơi - Nay con đã về

Nguyễn Quang Hiến

Một người ngồi trong nắng mắt
buồn đắm lệ tuôn, ngậm bờ môi cay đắng mơ
từng hạt cơm ngon. Ngày vui giờ đã buồn, những
cơn say đã tàn. Còn đâu chiều ca múa đêm lạc hoan. Người
ngồi nghe thương nhớ, ôi buồn phút quạnh hiu, nào
người chia cơm áo, đâu người hằng thương yêu? Còn
chẳng người Cha hiền, những đêm thâu ưu phiền! Về
thôi và khẽ nói với Cha rằng :

ĐK. Cha ơi, nay con đã về, tội
đây cùng trời với Cha, bao nhiêu tháng năm hoang đàng một
lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tội hầu trọn
đời bên Cha dấu yêu. Rồi mai những khi u sầu, còn
được tình Cha xót thương nhiều. Một
người đi trong gió, bước lên quãng đường xưa tìm
về nơi xa đó trút một đời u mê. Chiều
nay người đã về, khóc trong tay Cha già, ngậm
vui và khẽ nói với Cha rằng:

Thánh Tâm Chúa Giêsu

HOÀI ĐỨC



1. Giê - su chúng con tới đây sắp mình Chân
2. Giê - su chúng con tới đây sắp mình Uy
3. Giê - su chúng con tới đây sắp mình Ước



thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính Đoàn
quyên năm tháng che chở Hội Thánh Đoàn
nguyện Nam Bắc chung lòng thờ kính Toàn



con mong ước tháng năm sống đời an ninh Chúa
con Công giáo luôn vui sống đời hy sinh Chúa
dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh Chúa



ôi hãy ban xuống cho Việt - Nam thanh bình.
ôi hãy ban xuống cho Việt - Nam thanh bình.
ôi hãy ban xuống cho Việt - Nam thanh bình.



ĐK. Thánh Tâm Giê - su từ bi vô



ngán, không bao giờ chê chối lời ai nài



van giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha



thiết. Thánh Tâm Giê - su làm Vua đất Việt muôn đời.

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai

P. KIM



1. Bỏ Ngài con biết theo ai đời lộng gió cánh chim ngàn
2. Ngài ơi sao bỏ rơi con, để sầu héo thánng năm ngắn
3. Ngàn đời con vẫn tin luôn, Ngài trung tín rất mực từ



khởi. Trùng trùng sóng nước mênh mông, thuyền buồm lái biết trôi về
ngơ? Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặc con chết hắt hiu hồn
nhân. Nào đâu Ngài nữ quên con, hằng đưa lối dẫn theo đường



đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất
thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con? Hỡi Ngài ơi thân con máu
ngay. Lạy Ngài dạy bảo con đi, gìn giữ con trong chân lý



mở. Bước đi không Ngài đời con buồn tênh.
đào! Chết treo thập hình nào ai buồn thương.
Ngài. Bước đi theo Ngài đời con bình an.



Đ.K. Bỏ Ngài con đi với ai vì Ngài có lời ban sự



sống? Bỏ Ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương



gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lác tắng lai mịt



mờ, nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ Ngài con đi với ai?

Ôi Tình Yêu... Con Tín Thác

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

ĐK. Ôi tình yêu vô cùng nhân hậu - Ôi tình yêu
hạ giáng xuống với con ! Ôi tình yêu vô cùng
nhân hậu - Ôi tình yêu Thập giá chết cho con !
Ôi tình yêu vô cùng nhân hậu - Ôi tình yêu
nên Bánh Thánh nuôi con !

PK. Con chỉ là một tạo vật vô cùng thấp hèn.
Con chỉ là một tội nhân vô cùng yếu đuối.
Con chỉ còn một tấm lòng tan nát khiêm cung.
Con chỉ còn biết tín thác vào Chúa mà thôi !

Biệt Tặng Nhóm Tổng Đố Chúa Tình Thương
Khóa Tĩnh Huấn Hỷ Học Cùng Cha IV 24-26/8/2012

Chúa là Tình Yêu

Trọng Nhân

ĐK. Chúa là Tình Yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi
chốn lưu đày. Chúa là Tình Yêu, Ngài đã thương ban Con
Một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để
loan tin vui mừng, khắp thế giới, cho mọi người. Ngài đã
chết trong đau thương để ta sống bình an.
1. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình
2. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi người người
Chúa đã yêu ta? Dù rằng đất trời mãi đổi
sống yêu thương nhau. Để tình yêu Ngài mãi tràn
thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. D.C al Fine
lan trong tình chúng ta yêu nhau, sống vui an bình.

Chứng Nhân Tình Yêu

NGUYỄN DUY



1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin
4. Xin cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ



mới. Con nay như thấy ngõ ngang vì Chúa đã đoái thương chọn
sống. Xin cho con biết trung thành hoàn tất những bước chân đẹp



con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho
xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến hết với những ai chân



đời sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo Tin Vui cho muôn người.
tình để tình người vẫn còn xanh ngát hương như hoa xuân trên cành.



ĐK. Đây đây Chúa ơi! Con hiến dâng cho Ngài. Niềm



tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ



đây hằng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước



Trời thấp lên hạnh phúc cho muôn người.

Này Con Là Đá

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo
Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá,
sa - tan sức hùng mưu ma vấy vùng không làm chuyển rung.

Cầu Cho Đức Giáo Hoàng

Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phan - xi cô
Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời
này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù,
đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Tantum Ergo

Tan - tum er - go Sa - cra - men - tum Ve - ne - re - mur
Ge - ni to - ri, Ge - ni - to - que Laus et ju - bi
cer - nu - i: Et an - ti - quum do - cu - men - tum No - vo
la - ti - o, Sa - lus, ho - nor, vir - tus quo - que Sit et
ce - dat ri - tu - i: Prae - stet fi - des sup - ple - men - tum
be - ne - dic - ti - o: Pro - ce - den - ti ab u - tro que
Sen - su - um de - fec - tu - i. A - men. A - men. A - men.
Com - par sit lau - da - ti - o.

Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại

Chung: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon

Linh mục Chủ Sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời

Chung: Amen

(hay bài Đây Nhiệm Tích ở trang sau)

Đây Nhiệm Tích 2

Lm. Kim Long



1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc



tôn thờ. Và dấu tích ngàn năm lưu ký. Phải kính nhường nghi
vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay



lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại. Nếu giác quan
tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương



không cảm thấy gì. A - men.
cảm tạ suốt đời.

Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại

Chung: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon

Linh mục Chủ Sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. - **Chung:** Amen.

Tantum Ergo

1- Tan tum er- go sa- cra- men - tum
2- Ge - ni - to - ri ge - ni - to - que

Ve - ne - re - mur cer - nu - i.
Laus et ju - bi - la - ti - o:

Et an - ti - quum do - cu - men - tum No - vo ce -
Sa - lus, ho - nor, vir - tus quo - que Sit et be -

dat ri - tu - i: Prae - stet fi - des sup - ple - men - tum
ne - dic - ti - o: Pro - ce - den - ti ab u - tro - que

Sen - su - um de - fec - tu - i. A - men.
Com - par sit lau - da - ti - o.

Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại

Chung: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon

Lm chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trời lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. **Chung:** Amen

Đây Nhiệm Tích

KIM LONG

1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý. Nào chúng
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán
ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn
dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền
xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới
uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát
đây. ĐK. Ta hãy lấy đức tin bù lại (i),
hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu,
nếu giác quan không cảm thấy gì.
khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A - MEN.

Xương: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại

Chung: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon

Linh mục Chủ Sự: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trời lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. **Chung:** Amen

(Lời Nguyện sau Phép Lành Thánh Thể)

KINH CẦU CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong Bánh và Rượu.

Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể (câu nào cũng đáp như vậy)*

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Con Thiên Chúa hằng sống.

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Ngôi Hai Thiên Chúa.

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Bánh Trường Sinh từ trời.

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Mực Tử nhân lành.

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Mực Tử hiến mình vì đàn chiên.

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cứu Độ trần gian.

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng chữa lành.

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng khoan dung.

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là đại dương Lòng Thương Xót.

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là kho tàng nguồn ân sủng.

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu của mọi tâm hồn.

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là chốn nấu thân của các linh hồn.

X./ Chúa Giêsu Thánh Thể khiêm nhường và dịu dàng trong lòng.

(Có thể đọc Lời Nguyện sau Phép Lành Thánh Thể trang sau)

KINH CẦU CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ

- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong Bánh và Rượu.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.*
- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Con Thiên Chúa hằng sống.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.*
- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Ngôi Hai Thiên Chúa.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.*
- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Bánh Trường Sinh từ trời.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.*
- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Mực Tử nhân lành.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.*
- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Mực Tử hiến mình vì đàn chiên.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.*
- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cứu Độ trần gian.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.*
- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng chữa lành.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.*
- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng khoan dung.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.*
- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là đại dương Lòng Thương Xót.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.*
- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là kho tàng nguồn ân sủng.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.*
- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu của mọi tâm hồn.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.*
- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể là chốn náu thân của các linh hồn.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.*
- X./ Chúa Giêsu Thánh Thể khiêm nhường và dịu dàng trong lòng.
Đ./ *Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể .*

Lời Thưa Giãi

Daminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Musical score for the hymn "Lời Thưa Giãi" (The Mother's Plea). The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/8 time signature. The lyrics are in Vietnamese. The melody is simple and gentle, with a final double bar line at the end of the eighth line.

Mẹ ơi con đã dậy rồi, dậy từ
giấc ngủ Chúa Trời ru con. Giờ
đây con thấy khỏe hơn, con xin dâng
Mẹ xác hồn của con. Cuộc đời đau khổ
vui buồn, Mẹ cho con được luôn luôn
yêu đời. Yêu nhau, mến Chúa không
ngôi, như Mẹ con sống mỗi ngày
trần gian.

Nguồn Cây Trông

Hoàng Vũ

1. Mẹ ơi, bao người lạc bước lưu đây ngày tháng chơi
2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, Liều dân thân
3. Còn ai chưa về Mẹ đất đưa về, thờ Chúa cao

với như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy
đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin Mẹ, rọi ánh
sang cũng là Vua các Vua. Mẹ ban cho được bền chí
thương tình dịu dặt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.
huy hoàng Nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời.
trung thành. Thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.

ĐK. Mẹ nguồn cây trông, chưa thấy ai xin Mẹ về
không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa! Xin hãy lắng nghe con nài
van. Mẹ nguồn an vui, Ôi Nữ Trinh là nguồn an vui
Hết tình kêu khẩn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.

Xin Vâng

Mi Trâm

(t.k. 1) Mẹ ơi! đời con đời bước theo Mẹ lòng con quyết noi gương
(t.k. 2) Mẹ ơi! đời con đời bước theo Mẹ lòng con quyết noi gương

Mẹ xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi trăm
Mẹ xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi phủ

ngàn nguy khó hiểm nguy dang tràn đầy đó. Xin Mẹ dạy
đây bóng tối, bày chông giăng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy

con hai tiếng XIN VÂNG. (Đ.K.) Xin vâng Mẹ dạy con hai
con hai tiếng XIN VÂNG.

tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai Xin vâng Mẹ

dạy con hai tiếng xin vâng Hôm nay tương lai và suốt đời.

Mẹ ơi con yêu Mẹ

ĐK. Mẹ ơi con yêu Mẹ yêu từ hồi thơ bé yêu
mãi đến tuổi già yêu tha thiết bao la. Mẹ
ơi con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé. Giờ chết Mẹ thương
nhé chết trong tình yêu Mẹ Ma - ri -
a, Mẹ con ơi. Con thuộc về
Mẹ hẳn rồi. Con chẳng mong gì hơn
nữa. Con yêu Mẹ có thể thôi.

Đền Tạ Trái Tim Mẹ

Nguyễn Khắc Tuấn

ĐK. Lạy Mẹ Fa - ti - ma Mẹ ní non bao lần. Tội gian
trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la
tình ái ân vô ngần, Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.

PK.1. Từ nay lòng con nhờ lời Mẹ tha thiết, sá
2. Trần gian trụ sa nhuộm màu tang đấm đuối, Trên
Mẹ cho lòng con trên đường gai dướng thẽ, Tấm
gì đâu nguy hiểm thẽ chết có Mẹ vui có Mẹ,
đường theo chân lý nào đâu mấy người đâu mấy người,
lòng luôn tinh tuyết tựa hoa trắng ngần hoa trắng ngần.

Dù rằng bao sóng gió con lo gì con lo gì.
Đường trần gian say đắm không bến bờ không bến bờ.
Trọn đời con trung tín sống với Mẹ luôn có Mẹ
chết bên Mẹ con sợ chi con sợ chi Mẹ ơi
Phút gian nan trông vào ai nương nhờ ai Mẹ ơi
Biết hy sinh quên lợi danh sống cuộc đời bình an.

Linh Hồn Tôi

Kim Long

ĐK. Linh - hồn tôi tung - hô Chúa, Tung - hô Chúa (i - a)
Thần - trí tôi mừng vui với vợ Trong Đấng cứu - chuộc tôi.
Chúa đã đủ thương doái nhìn phận hèn tôi tá.
vì Chúa đã đủ thương
Vì vậy đến muôn đời Sẽ khen tôi đây
Vì vậy đến muôn đời ngàn đời cùng cất tiếng lên
ơn sẽ khen tôi đây phúc sẽ khen tôi muôn đời đến muôn
đời đến muôn đời.

Ca đoàn A

1. Đấng toàn - năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh
2. Chúa biểu - dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tội bởi những
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không Những người thanh bản ban

Ca đoàn B

Người là Thánh. Lượng từ - ái trải qua từ đời nọ đến đời
phương tự - đặc bợn quyền quý tự - kiêu Ngài triệt - hạ khỏi tòa
đầy hồng - phúc Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Is - ra -

kia Hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
el Cùng tổ phụ - Áp - ram với miêu - duệ.

Ngợi Khen

Hải Linh

Hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa. Hồn tôi lên tiếng
ngợi khen Chúa. Cát tiếng ca vui thỏa tâm thần.
Vui trong Chúa cứu chuộc muôn dân. Đã thương đóai đến
người tôi tá, đã thương đóai đến người tôi tá.
Rày về sau khắp trong thiên hạ sẽ khen tôi hiếm
họa lạ lùng. PK. Đấng Chí Tôn phép tất vô cùng
ban cho tôi ơn hồng phúc cả, và danh Chúa Thánh
linh nhiệm lạ, và danh Chúa Thánh linh nhiệm lạ.

Tung Hô Chúa Trời

Lời: Daminh Cao Tấn Tinh, BVL
Nhạc: Cha Hugh Tasch, OSB

Hồn tôi ca lên tung hô Chúa Trời
Tình thương vô biên qua muôn thế hệ
Lòng thương yêu Chúa yêu thương Ích - Diên

trong Đấng Cứu Chuộc lòng mừng vui. Ngài
Thiên Chúa ấp ủ người thành tâm. Ngài
Tối tở Chúa đã chọn lựa riêng. Ngài

đã thương xem thân tôi Nữ Tỳ, phận
đã ra tay oai phong đánh tan, lòng
đã phán hứa với A - bra ham, và

tở của Ngài thật thấp hèn. Từ nay
trí kiêu căng bọn ngang tàng. Ngài đã
với miếu duệ Người muôn đời. Nguyễn xin

muôn dân khen tôi diễm hạnh đầy muôn
nâng lên tâm can bé mọn và đã
vinh danh Ngôi Thiên Chúa Cha, Ngôi Thiên

phúc lộc và hiển vinh. Ngài đã ban
giáng bệ kẻ quyền cao. Ngài cho no
Chúa Con và Thần Linh. Từ trước khi

cho thân tôi những sự thật rất vĩ
nê thân ai đối khổ và đã tước
nay cho đến bất tận, hằng có chân

đại vì Danh Ngài.
doạt kẻ sang giàu.
thật và vô cùng.

Salve Regina

Anthem To The B. M. V

Sal - ve, Re - gi - na, má - ter mi - se - ri - cor - di - ae;

Ví - ta, dul - ce - do, et spes nó - stra, sal - ve.

Ad te cla - má - mus, éx - su - les, fĩ - li - i Hé - vae.

Ad te su - spi - rá - mus, ge - mén - tes et flén - tes in ha - cla - cri má - rum vál - le.

E - ia er - go, Ad - vo - cá - ta nó - stra, Il - los tú - os

mi - se - ri - cor - des ó - cu - los ad nos con - ver - te.

Et Jé - sum be - ne - díc - tum fruc - tum vén - tris tú - i,

nó - bis post hoc ex - sí - li - um os - tén - de. O - clé - mens:

O - pi - a: O - dúl - cis. Vir - go Ma - ri - a.

(Nếu Châu tôi hay đêm nên hát bài Lạy Nữ Vương – Salve Regina để kết thúc ngày sống theo thông lệ trong Giáo Hội. Ở đây có thể thay bài tiếng Việt Chào Mẹ Trinh Vương ở trang sau)

Chào Mẹ Trinh Vương

Nhạc: Damiani Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Lời: Kinh Salve Regina

Kính chào Trinh - Vương Thương Xót, Kính
chào nguồn sống vui, nguồn hy vọng
của chúng con. (Nơi lưu đầy) con cháu
E - Và chúng con kêu lên Mẹ. Mẹ Trạng
Sư ới xin ghé mắt thương xem chúng
con cho chúng con qua cuộc lữ hành
được thấy Chúa Giê - Su quả phúc lòng
Mẹ. Ơi từ bi, Ơi nhân ái, Ơi dju
hiến Mẹ Ma - Ri - A.

Kinh Lạy Nữ Vương (Salve, Regina)

Bình Ca, Mode V
Lời Việt: Cao Minh Thắng

C G/B Am Dm7 G

Lạy Mẹ Ma - ri - a, Mẹ Nữ Vương dịu hiền thiết tha,
Sal - ve, Re - gi - na, Ma - ter mi - se - ri - còr - di - ac:

8 C/E Dm7 Am7 G C

Chúng con kính mừng Mẹ, nguồn an ủi, yêu thương đặt đấng.
Vi - ta đul - cê - do et spes no - stra, sal - ve.

15 G C Am Dm7 Gsus4 G C/E

Ở nơi đất khách này, đoàn con khóc lên kêu cầu với Mẹ. Hỡi Mẹ
Ad te cla - má - mus, éc - su - les, fi - li - i He - vae. Ad te

23 Dm7 C Em Dm7

dấu yêu nhìn xem, này là con cháu E - vã, sống hoang mang, âu
sus - pi - rá - mus, ge - mèn - tes et flen - tes, in hac la - cri -

30 G C G/B Am7 Dm7 G

lò, đón đau nhiều. Mẹ là *trạng sư và là ánh sao dẫn đường,
má - rum val - le. E - ia er - go, Ad - vo - cá - ta no - stra,

37 C F Dm7 Em Dm7

mắt Mẹ nhân từ, nguyện xin trông đến đoàn chúng con đây, ôi Mẹ
il - los tu - os mi - se - ri - còr - des ó - cu - los ad nos

để chiêm ngưỡng Dung Nhan Tình Thương và sống Đức Ái Trọn Hào

Kính Lạy Nữ Vương (Salve, Regina), tt.(2)

44 G C Em7 Am Em Dm7
 thật nhân lành. Và Giê - su, Con lòng của Mẹ và
 con - vèr - te. Et Je - sum, be - ne - díc - tum fruc -

51 G sus4 G C Dm7
 là Chúa của chúng con, Mẹ ơi, cho chúng con thấy nhan Người
 tum ven tris tu - i, no - bis post hoc ex - si - li - um

55 G C Em Am Em7 Dm7
 lúc trên Thiên Đàng. O ———— dịu dàng, O ————
 os - tên - - - de. O ———— cle - mens, O ————

65 G C/E Dm7 Em F C
 yêu thương, O ———— nhân ái, Mẹ Nữ Trinh Ma - ri - a.
 pi - a, O ———— dul - cis Vir - go Ma - ri - a.

Latin Text: Irregular; attr. to Hermannus Contractus, 1013-1054.

Textual and musical adaptation © 1995, Paul Ford. Published by OCP Publications. All rights reserved.

Guitar accompaniment © 1995, OCP Publications. All rights reserved.

Vietnamese textual adaptation © 2006, Thang Minh Cao. All rights reserved.

* Trong bài hát "Dâng Mẹ" của tác giả Hoài Đức.

Con Đến Trước Tòa

Huyền Linh

1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng
2. Con khẩn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, trên đường con
3. Xin Trái Tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô

xác dâng cõi lòng yêu mến. Phó thác nơi Mẹ tấm
đi trong những ngày nguy khốn. Con biết tươi cười mắt
nhờ giữa muôn vạn nguy hiểm. Con ước tới giờ trút

thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bình yên.
trông lên Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mỗi tình thương.
hơi thở tàn, xác hồn trình trong nơi Chúa nghỉ an.

Đ.K. Ôi Ma - ri - a xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con
đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ,
vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ nước Mẹ thống trị chiến
sĩ lên đường mới. Xây đắp vinh quang nước Cha muôn đời.

Chuỗi Ngọc Yêu Thương

Nhạc & Lời Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

ĐK. Tay con lẩn CHUỖI NGỌC YÊU THƯƠNG, miệng con
đọc những Lời Thiên Đường, trí con suy những sự xa
xôi, lòng con say Máu Nhiệm Mãn - Cối!
PK. 1 Mẹ là Nữ - Tỳ - Diễm - Phúc - Xin - Vàng; băng rừng
núi Mẹ đi thăm họ hàng; nơi chuồng
bò Mẹ sinh ra Con Chúa; trong Đèn -
Thánh Mẹ dâng Con - Dầu - Lòng; và tim
được Con mình nơi ấy nữa.
PK. 2 Con Mẹ nức vì chén đắng chua cay; thân Người

nát vì bao nhiêu roi cây; đầu Người
nhức vì óc bị gai thâu; sức Người
kiệt nhuộm Thánh Giá đỏ ngầu; Mẹ Đồng -
Công kể Thánh Giá Con Yêu !
PK. 3 Nhưng Con Mẹ từ mồ hoang bùng sống, để lên
trời trong vinh quang chiến thắng, sai Thần
Linh canh tân cả địa cầu, rồi đón
Mẹ về với Người say đắm trong Vương
Quyển Mẹ Nữ - Vương Thần Thánh !