



**tuần tin**

**HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM**

**THỨ NĂM 26-2-2015**

**hdgmvietnam.org**

**Số 14/2015**

## **SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 1-3-2015**

**Chúa nhật 2 Mùa Chay**

### **Được biến đổi hình dạng**

**LỜI CHÚA: Mc 9, 2-10**

Hôm ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, tráng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Élia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, Thầy một cái, ông Môsê một cái, và ông Élia một cái". Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Và có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta Yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người". Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi.

Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi Con Người đã từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.

### **SUY NIỆM**

Đức Giêsu mê những ngọn núi vắng vẻ, đó là nơi Ngài gặp gỡ Cha, chìm đắm trong cầu nguyện. Có nhiều ngọn núi trong cuộc đời Đức Giêsu:

(xem tiếp trang 2)

"Vô cảm đối với tha nhân và với Thiên Chúa cũng là một cảm dỗ thực sự đối với các Kitô hữu chúng ta. Vì thế, hằng năm vào Mùa Chay chúng ta cần nghe lại lời các ngôn sứ lên tiếng thúc tỉnh lương tâm chúng ta"

(*Sứ điệp Mùa Chay 2015*)

### **Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc Mùa Chay**

WHĐ (21.02.2015) – Như mọi năm, vào chiều thứ Tư lễ Tro 18-02, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự cuộc rước sám hối từ tu viện Thánh Anselmô của Dòng Bênêđictô đến nhà thờ Thánh Sabina của Dòng Đa Minh, với sự tham dự của các nhân viên Phủ giáo hoàng và các cộng đoàn tu sĩ tại đồi Aventinô. Sau đó, Đức Thánh Cha đã cử hành Lễ tro và xức tro.

Bài giảng của Đức Thánh Cha dựa trên các bài đọc của Thánh lễ. Tiên tri Joel, được Chúa giao cho sứ vụ kêu gọi dân chúng sám hối: Chỉ một mình Chúa mới có quyền tha thứ không giáng họa, nên phải cầu nguyện và ăn chay, phải thú nhận tội lỗi để cầu xin Người điều ấy. Tiên tri "nhấn mạnh sự hoán cải nội tâm và lời kêu gọi trở về với Chúa với tất cả trái tim... có nghĩa là thực hiện cuộc hoán cải trong tận đáy lòng



chúng ta, chứ không phải chỉ dốc lòng cách hời hợt thoảng qua. Trái tim được coi là trọng tâm của sự chọn lựa của chúng ta".

Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh của vị tư tế – theo tiên tri Joel – vừa cầu nguyện vừa than khóc: "Vào đầu Mùa Chay này, thật là tốt đẹp khi chúng ta cầu nguyện trong than khóc, đặc biệt là các linh mục.

(xem tiếp trang 3)

### **Đức giám mục Angaelos, Giáo hội Chính thống Copt: Tôi tha thứ cho ISIS**

WHĐ (24.02.2015) – Ngay cả theo các tiêu chuẩn tàn bạo của ISIS, đoạn video chiếu cảnh hai mươi mốt Kitô hữu Copt bị ISIS chặt đầu tại một bãi biển ở Libya là rất khủng khiếp.

Các Kitô hữu trên khắp thế giới đã bày tỏ nỗi kinh hoàng và phẫn uất về vụ sát hại này. Đức Thánh Cha Phanxicô gọi các nạn nhân là những người "tử vì đạo", và cái chết thảm của họ sẽ đoàn kết cộng đồng Kitô hữu đang bị tan nát.

Tuy nhiên, đáng chú ý là một giám mục Copt đã nói rằng ngài tha thứ

cho những người đã hành quyết các Kitô hữu.

Đức giám mục Angaelos, vị lãnh đạo Giáo hội Chính thống Copt ở Vương quốc Anh, hiện đang ở Washington hôm thứ Sáu 20-2 để dự lễ nhậm chức của vị tân đại sứ lưu động Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo là ông David Saperstein, đã giải thích với CNN lý do tại sao ISIS nhắm vào các Kitô hữu Copt, và tại sao ngài đã tha thứ cho họ, mặc dù vẫn không chấp nhận hành vi tàn ác của họ.

(xem tiếp trang 2)

## SUY NIỆM TIN MÙNG CHÚA NHẬT

núi của Bài Giảng về các mối phúc, núi Tabo nơi Ngài biến hình, núi Sọ và núi Ôliu nơi Chúa thăng thiên. Những ngọn núi trở thành cột mốc đánh dấu. Những ngọn núi đan vào nhau làm nên cuộc hành trình. Ba môn đệ thân tín được Ngài đưa lên núi Tabo, để củng cố niềm tin của họ, trước khi họ thấy Ngài như người bị Cha bỏ rơi và bị mọi người khai trừ ruồng rãy trên núi Sọ. Nhưng vinh quang của núi Tabo chỉ là một loé sáng bất ngờ và tạm thời, báo trước vinh quang viên mãn khi Ngài về Thiên Quốc.

Biến hình là một hành động của Thiên Chúa Cha. Sau khi gặp Cha, Đức Giêsu được Cha biến hình. Sự biến đổi này ảnh hưởng đến thân xác và khuôn mặt, và đến cả y phục của Ngài. Vinh quang của Con Thiên Chúa làm người vốn bị che khuất, nay được Cha hé mở cho các môn đệ. Ông Môsê ngày xưa, sau khi lên núi gặp Đức Chúa cũng đã phải che lại khuôn mặt chói lọi của mình. Chẳng ai gặp Thiên Chúa thực sự mà lại không biến hình. Đời sống kết hiệp thực sự với Thiên Chúa làm cho người Kitô hữu tỏa sáng rực rỡ. Biến hình không phải là trở thành cái gì khác mình, như Tôn Ngộ Không với các trò biến hoá. Biến hình là trở lại với cái tôi sâu thẳm của mình: tôi là con yêu dấu của Thiên Chúa. Từ khi chịu phép Thánh Tẩy, chúng ta đã bước vào một cuộc biến hình, từ từ và liên tục. Nếu chúng ta chấp nhận đi vào đường hẹp của Thầy Giêsu chúng ta sẽ được biến hình đổi dạng và phản ánh người sáng hơn vinh quang Chúa (x. 2Cr 3,18). Chúng ta phải trở thành điều chúng ta đang là. Đời sống Kitô hữu là một cuộc lên núi và xuống núi với Chúa Kitô mỗi ngày. Cần cảm nếm được sự dịu ngọt và hạnh phúc khi được chiêm ngắm Chúa Giêsu trên núi cao. Nhưng cũng phải xuống núi với Chúa để đi đến nơi hiến mình, nơi phục vụ, đi cùng và đi sau Chúa Giêsu đến với Vườn Dầu và Núi Sọ.

Ước gì chúng ta dám nhận những gai góc đời thường và nhìn mọi khổ đau bằng cái nhìn mới mẻ. Người Kitô hữu lên núi gặp Chúa để rồi được sai xuống núi hành đạo. Nhưng xuống núi rồi, lại có khi thấy cần lên núi.

(xem tiếp trang 3)

## Đức giám mục Angaelos, Giáo hội Chính thống Copt...

– Điều đầu tiên mà Đức cha nghĩ đến khi nghe nói về vụ ISIS giết hại các Kitô hữu Copt là gì?

– Tôi nghĩ rằng tôi đã có cảm giác đó là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi biết rằng điều đó sẽ xảy ra bởi cách ISIS đưa tin về những người bị họ bắt, phô diễn họ trên video. Và mọi chuyện đã được dàn dựng. Thực là sốc khi thấy điều đó lại có thể xảy ra trong thế kỷ 21 này.

Nhưng chúng ta cũng đã thấy sức mạnh và lòng dũng cảm của những người này, và số lượng tin nhắn và các cuộc gọi chúng tôi đã nhận được để chia buồn, bày tỏ tình đoàn kết và trợ giúp là rất nhiều. Tôi ác này không chỉ là một tội ác chống lại các Kitô hữu Copt. Đó là một tội ác chống nhân loại, và nếu có điều gì chúng ta phải bênh vực với tư cách là con người, thì trước hết và trên hết phải là sự thánh thiêng của sự sống con người.

– Không lâu sau khi đoạn video được phát tán, Đức cha đã đưa lên Tweeter dòng tweet về vụ hành quyết này với hashtag #FatherForgive. Có phải Đức cha có ý nói rằng đã tha thứ cho ISIS?

– Vâng. Có vẻ như điều này không thể tin được đối với một số độc giả của quý vị, nhưng là một Kitô hữu và là thừa tác viên của Chúa Kitô, tôi có trách nhiệm với bản thân mình và trách nhiệm hướng dẫn người khác đi vào con đường của sự tha thứ. Chúng tôi không tha thứ cho hành động này vì hành động này thật tàn ác. Nhưng từ tận đáy lòng, chúng tôi tha thứ cho những kẻ giết người. Nếu không, chúng tôi sẽ bị lòng căm giận và thù hận huỷ diệt. Điều đó trở thành một vòng xoáy bạo lực vốn không có chỗ đứng trong thế giới này.

– Đức cha và nhiều người khác đã công khai xin ISIS phóng thích các Kitô hữu Copt, nhưng họ lại bị sát hại một cách dã man. Làm sao Đức cha vẫn tin vào Thiên Chúa vào vào lời cầu nguyện sau một kết quả khủng khiếp như vậy?

– Từ lâu rồi tôi đã học biết rằng khi cầu nguyện, là cầu nguyện để có một kết quả tốt nhất, mà không cần biết kết quả đó ra sao. Tất nhiên, tôi đã cầu nguyện xin cho họ được an toàn. Nhưng tôi cũng cầu nguyện rằng, khi



thời điểm đến, họ sẽ có được bình an và sức mạnh để vượt qua. Tôi không thay đổi cái nhìn của mình về Thiên Chúa khi mà 21 người này đã chết theo cách ấy. Họ đã hy sinh, nhưng từ đó đã phát sinh nhiều điều. Họ khiến cho cả thế giới chú ý đến những nguy hiểm đang chực chờ những người bị gạt ra bên lề, không chỉ là người Kitô hữu, nhưng còn là người Yazidi và những người khác nữa ở Trung Đông.

– Đây không phải là lần đầu tiên ISIS nhắm vào các Kitô hữu Copt. Theo Đức cha tại sao lại như thế?

– Trong đoạn video, họ cáo buộc quân viễn chinh Copt đã buộc các phụ nữ cải đạo sang Thiên Chúa giáo; điều này hoàn toàn vô căn cứ và không đúng sự thật. Các Kitô hữu Copt không thuộc về đội quân Thập tự chinh ban đầu và hiện nay cũng vậy. Chúng tôi đã sống một cách hoà bình và không bao giờ cầm vũ khí hoặc ép buộc ai phải cải đạo. Nhưng họ cần biện minh cho các hành vi bạo lực và họ đã đưa ra các lý do này.

– Đức cha đang ở Washington để gặp các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Họ phải làm gì trước việc ISIS đang bức hại các Kitô hữu và các cộng đồng tôn giáo khác?

– Tôi muốn thấy tất cả chúng ta cùng hướng tới nghĩa vụ bảo vệ quyền con người nói chung, bởi vì khi chúng ta chia thành các cơ quan, tổ chức khác nhau thì đổi thay nào cũng sẽ bị manh mún. Nếu nhìn vào quyền của mỗi cá nhân, quyền được Thiên Chúa phú ban, mọi người chúng ta phải cùng nhau đấu tranh để bảo vệ bất kỳ ai đang bị bức hại ở bất cứ đâu. Tất nhiên, hiện nay phần lớn các cuộc bức hại đều nhắm vào các Kitô hữu ở Trung Đông và cần phải nói đến điều này. Nhưng, là một Kitô hữu, tôi sẽ không bao giờ hài lòng nếu chỉ bảo vệ quyền lợi của các Kitô hữu. Chúng ta phải giúp đỡ tất cả mọi người. ■

(CNN)

# Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) bày tỏ lòng thành kính với các Kitô hữu Ai Cập chịu tử đạo



WHD (22.02.2012) – Đức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), đã bày tỏ lòng thành kính với 21 Kitô hữu Ai Cập thuộc lễ nghi Copt bị những kẻ cực đoan Hồi giáo hành quyết dã man hồi đầu tuần qua ở Libya; và ước mong cuộc tử đạo của họ đem lại đối thoại và hoà bình giữa các tôn giáo. Hôm thứ Sáu 20-02, Đức hồng y Gracias đã nói với AsiaNews: “Trái tim chúng tôi rướm máu vì 21 Kitô hữu Ai Cập Copt ở Libya bị sát hại. Giáo hội ở châu Á xin cúi đầu cầu nguyện và chia buồn với Đức giáo chủ Tawadros II, với gia đình của các người chịu tử đạo và người dân Ai Cập cùng với Đức giám mục Giovanni Innocenzo Martinelli, Đại diện Tông tòa Tripoli”.

Đức hồng y Gracias khẳng định rằng chủ tâm sát hại 21 người vô tội – chỉ vì họ là Kitô hữu – là một hành động hèn nhát và xấu xa, và trước cái chết, các người tử đạo này đã tỏ rõ lòng can đảm, sức mạnh và phẩm cách của họ. Chúng tôi cầu nguyện cho hy tế mạng sống của họ mang lại ân sủng Bình an cho toàn thể gia đình Copt ngay giữa những tội ác đên rồ và bi thảm này.

Đức hồng y Chủ tịch FABC cho biết ngài sẽ dâng Thánh lễ ngày thứ Sáu tuần thứ nhất Mùa Chay cầu nguyện cho linh hồn của 21 Kitô hữu Copt này và cầu cho tang quyến của họ. Đức hồng y Gracias nói: “Hành động ghê tởm này càng cho thấy nhu cầu cấp thiết phải thúc đẩy hoà bình và đối thoại giữa các tôn giáo và sửa chữa cái nhìn méo mó, sai lạc và gây hiểu lầm về Thiên Chúa và tôn giáo. Tôi ác này đi ngược lại bản tính của Thiên Chúa và chống lại tất cả các tôn giáo. Chúng tôi cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho con tim của tất cả những người đã phạm những tội ác này được hoán cải”.

Giáo hội Chính thống Copt cho biết cuộc tử đạo của 21 Kitô hữu Ai Cập bị sát hại sẽ được đưa vào lịch phụng vụ của Giáo hội này.

Đức Giáo chủ Tawadros II nói rằng tên của các vị tử đạo sẽ được ghi vào *Synaxarium* của Giáo hội Copt (*Synaxarium* trong Giáo hội Đông phương tương đương với Sổ bộ các Thánh của Giáo hội Roma).

Thủ tục này cũng tương đương với việc tuyên thánh trong Giáo hội Công giáo Roma.

Theo *terrasanta.net*, cuộc tử đạo của 21 Kitô hữu Ai Cập sẽ được nhớ vào ngày 8 tháng Amshir theo lịch Copt, tức ngày 15 tháng Hai theo lịch Gregorianô. Lễ nhớ này rơi vào lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ. ■

## Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc Mùa Chay

Chúng ta hãy xin ơn biết than khóc, để làm cho sự hoán cải của chúng ta nên thực lòng hơn và bớt phần giả hình”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Mỗi người trong chúng ta, phải tự hỏi mình có khóc khi cầu nguyện không. Nhưng phải phân biệt tiếng khóc bên ngoài với tiếng khóc của con tim”. Thời tiên tri Joel, việc thực hành bố thí, cầu nguyện và ăn chay đã trở thành hình thức và thậm chí còn được đề cao trong xã hội... Nhưng những kẻ giả hình không biết khóc. Họ đã quên mất cách khóc, thậm chí họ còn không biết phải khóc như thế nào và chẳng bao giờ xin ơn biết than khóc. Mỗi khi chúng ta làm điều tốt, trong lòng chúng ta liền nảy sinh mong muốn được yêu thích hay khen ngợi, và chúng ta tự hào về điều đó. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy làm điều tốt mà không phô trương và chỉ mong chờ phần thưởng nơi Chúa Cha là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Chúa không ngừng xót thương và tha thứ cho chúng ta, chúng ta cần được Chúa tha thứ biết bao. Người kêu gọi chúng ta trở về với Người với một trái tim tinh khiết, thanh tẩy bằng nước mắt, để được thông phần niềm vui với Người. ■

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

### CẦU NGUYỆN

Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ôn ào, xin cho con tìm được những phút giây thịnh lặng.

Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa.

Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Người.

Khi bị kéo gùi bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được lên cao nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện.

Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Thánh Phaolô giải thích làm sao để đáp lại lời kêu gọi làm hoà với Thiên Chúa. Giải hoà không phải chỉ là nỗ lực của con người. Việc chúng ta giải hòa với Thiên Chúa và với anh em mình chỉ có thể thực hiện được nhờ lòng thương xót và tình yêu của Chúa Cha, Đáng đã không tiếc gì Người Con duy nhất của mình...

Chính trong Người mà chúng ta mới có thể nêu công chính; chúng ta hãy tận dụng dịp này để đón nhận ân sủng của Người. Xin anh chị em hãy dừng lại và để cho Thiên Chúa giúp chúng ta giải hoà.

Nghi thức xức tro nhắc chúng ta nhớ mình là tro bụi và chúng ta sẽ trở về bụi tro. Khi nhận tro, chúng ta được nghe nhắc lại lời Chúa Giêsu kêu gọi hoán cải và tin vào Phúc Âm. Đó là lời nhắc nhở về sự thật của sự hiện hữu: Chúng ta là những thụ tạo có giới hạn, là những tội nhân cần sám hối và hoán cải. Điều quan trọng là phải lắng nghe và ghi nhớ lời nhắc nhở rất thời sự ấy! Lời mời gọi hoán cải chính là lời khích lệ hãy làm như đứa con trong dụ ngôn: Trở về trong vòng tay của Người Cha đầy lòng thương xót, thống hối và tín thác nơi Người. ■

(Theo VIS)

## ĐGH Phanxicô tiếp kiến Thủ tướng Đức Angela Merkel

WHĐ (23.02.2015) – Sáng thứ Bảy 21-02, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Vatican. Bà Thủ tướng Merkel đã hội kiến riêng với Đức giáo hoàng trong bốn mươi phút, sau đó, bà đã gặp Đức hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, và Đức giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Toà Thánh.

Thông cáo của Tòa Thánh công bố sau cuộc gặp gỡ cho biết: “Trong viễn cảnh Hội nghị thượng đỉnh G7 sắp diễn ra ở Bavaria, hai bên đã thảo luận một số chủ đề quốc tế, đặc biệt hơn là những vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống nghèo đói, bóc lột người và quyền phụ nữ, và cả vấn đề sức khỏe và tôn trọng môi trường”. Đức giáo hoàng và bà Merkel cũng đã trao đổi về vấn đề tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo ở một số khu vực trên thế giới và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đạt được một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.



Kết thúc cuộc gặp Đức giáo hoàng, bà Angela Merkel đã tỏ ra hài lòng vì các ưu tiên do nước Đức đặt ra đối với Nhóm G7 cũng là ưu tiên của Đức giáo hoàng. Bà Merkel cho biết Đức có ý định tham gia đặc biệt trong lĩnh vực y tế và nhấn mạnh với Đức giáo hoàng rằng nước Đức đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và việc huấn luyện phụ nữ, nhất là tại các nước đang phát triển.

Trong phần trao đổi quà tặng theo truyền thống, bà Merkel đã trao cho Đức giáo hoàng một ngân khoản dành tặng cho các trẻ em tị nạn Iraq và Syria, một hộp CD nhạc của Bach và một cuốn sách. Còn Đức giáo

## Indonesia: điển hình của sự hoà hợp và tôn trọng các nhóm thiểu số



WHĐ (21.02.2015) – Tâm quan trọng của các giá trị như tính đa dạng, tôn trọng các nhóm thiểu số, khoan dung, đối thoại, đoàn kết giữa các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau: đó là những đề tài được trình bày tại Đại hội Hồi giáo Indonesia lần thứ VI, diễn ra trong ba ngày, từ ngày 9 tháng Hai vừa qua, tại Yogyakarta.

Đại hội do Hội đồng Ulema Indonesia tổ chức, quy tụ các tổ chức Hồi giáo chính của Indonesia như Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.. để suy tư về Hồi giáo tại Indonesia và bên ngoài quần đảo này.

hoàng tặng lại bà Thủ tướng kỷ niệm chương có hình Thánh Martin đang trao chiếc áo choàng của ngài cho người nghèo; để nhắc nhớ các nhà lãnh đạo trên thế giới rằng nhiệm vụ của họ là phải “bảo vệ người nghèo”. Đức Thánh Cha cũng tặng bà Merkel một bản Tông huấn *Evangelii Gaudium* bằng tiếng Đức - và bà Thủ tướng “hứa sẽ đọc” văn kiện này.

Sau đó bà Thủ tướng Đức đã gặp cộng đồng Thánh Egidio ở Trastevere, cùng với vị sáng lập là Andrea Riccardi. Cuộc nói chuyện xoay quanh các vấn đề: cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trợ giúp về sức khỏe với quyền được tiêm chủng của trẻ em, cũng như về những người phải bỏ mạng ngoài khơi khi cố gắng tìm đến các bến bờ châu Âu. ■

(Vatican Radio)

Các diễn giả là những nhà lãnh đạo Hồi giáo, các học giả và các giảng viên đại học cũng như các bộ trưởng, quan chức và nhân viên chính phủ cũng như những nhân vật nổi tiếng - trong đó có Tổng thống Indonesia, Joko Widodo, người đã từng nói: “Indonesia là một đất nước ôn hòa, chúng tôi sống trong sự tôn trọng lẫn nhau giữa các tín đồ các tôn giáo”.

Đại hội – được tổ chức 5 năm một lần – đã tái khẳng định rằng Hồi giáo ở Indonesia có thể trở thành một điển hình, ở cấp độ quốc tế, khi giới thiệu một “xã hội hài hòa”, trong đó những người Hồi giáo sống và làm việc một cách hoà bình bên cạnh những tín đồ của các tôn giáo khác. Giáo sư Din Syamsuddin, lãnh đạo của tổ chức Muhammadiyah, nói rằng “đa nguyên là rất tốt, vì nó thể hiện các sắc thái của sự dị biệt, cũng như các sắc thái của sự tương đồng”. Ông bày tỏ hy vọng rằng “sự khác biệt sẽ không bao giờ chia rẽ người Hồi giáo Indonesia” và các tín đồ khác nhau “sẽ không bao giờ có thành kiến đối với sự khác biệt”.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, cho biết: “Đại hội của chúng tôi có thể coi như một bánh chỉ dẫn để thấy được sự hoà điệu giữa các tôn giáo là điều khả thi giữa những thách đố toàn cầu trong thời đại hiện nay của chúng ta”.

Ở cấp quốc gia, vị Bộ trưởng tái khẳng định “hiến pháp bảo đảm rằng người Indonesia thuộc bất cứ nguồn gốc dân tộc, văn hóa hay tôn giáo nào có quyền thực hành tôn giáo của mình trong tự do và hoà bình”.

Vượt ra ngoài biên giới Indonesia, ông còn nói thêm: “Các nước khác trên thế giới có thể học hỏi điển hình đa dạng mà chúng tôi đang sống ở Indonesia”, và ông nhắc lại nguyên tắc chủ đạo “thống nhất trong đa dạng”, là cốt lõi của sự hoà hợp quốc gia trong một đất nước gồm nhiều cộng dân thuộc rất nhiều nguồn gốc dân tộc, văn hóa và tôn giáo khác nhau. ■

(Agenzia Fides)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam  
tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org),  
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org)  
theo dạng pdf**