



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 12-11-2017

Chúa nhật 32 Thường niên

*Vừa mang đèn,
vừa mang dầu*

LỜI CHÚA: Mt 25,1-13

Một hôm, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: “Kìa chú rể, ra đón đi!” Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn”. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

SUY NIỆM

Chẳng ai nghĩ đi ăn sinh nhật là để chết. Chẳng ai nghĩ mình sẽ chết vào ngày sinh nhật của mình. Vụ chìm tàu du lịch Dìn Ký tại Bình

(xem tiếp trang 2)

Nữ tu Ấn Độ Rani Maria được tuyên phong chân phước

WHĐ (6.11.2017) – “Chân phước Rani Maria, cầu cho chúng con”, Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Tuyên thánh, đã long trọng xướng lên lời cầu nguyện trên đây; và 15.000 tín hữu đã lặp lại lời cầu nguyện này khi tham dự Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho nữ tu Rani Maria Vattalil, được cử hành hôm thứ Bảy 04-11-2017 vừa qua tại một trường trung học ở Indore, Ấn Độ.



dân nhiều phương pháp nông nghiệp hiện đại hơn, và giúp cha mẹ gửi con vào các trường học. Sơ quy tụ các phụ nữ ở nông thôn thành các nhóm để giúp đỡ lẫn nhau – góp chung tài chính để trợ giúp nhau khi cấp bách – và giúp các gia đình lập các tài khoản tiết kiệm.

Tất cả những việc Sơ làm đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của những người

cho vay tiền, nên họ đã thuê người để giết Sơ.

Và ngày 25 tháng Hai 1995, Sơ đã bị đâm 54 nhát dao, trước 50 hành khách cùng đi trên một chuyến xe buýt. Vụ án xảy ra ở gần làng Udainagar, thuộc bang Madhya Pradesh.

Trong số những người tham dự lễ tuyên phong Chân phước, có cả thủ phạm

(xem tiếp trang 2)

Một quyển sách dẹp tan những đồn đại về cái chết của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I



Tác phẩm “Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I, câu chuyện về một cái chết” ra mắt ngày thứ Ba 07-11-2017, muốn đề nghị một nghiên cứu nghiêm túc về triều đại giáo hoàng ngắn ngủi Gioan Phaolô I, và nhân dịp này dẹp tan nhiều lời đồn đại rằng có những âm mưu về cái chết của ngài.

“Vị Giáo hoàng tươi cười”

WHĐ (7.11.2017) – Đang khi các Hồng y và Giám mục của Bộ Tuyên Thánh chuẩn bị biểu quyết Sắc lệnh về các nhân đức anh hùng của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I, nữ phóng viên Stefania Falasca người Ý, phó thỉnh nguyện viên án phong Chân phước của người kế nhiệm thứ 261 của Thánh Phêrô, đã phát hành một cuốn sách ghi chép đầy đủ về cái chết của vị giáo hoàng này.

Trong một cuộc trao đổi với Đài phát thanh Vatican, Stefania Falasca, phóng viên báo *Avvenire* – nhật báo của Hội đồng Giám mục Italia – cho biết quyển sách của bà được xây dựng trên phương pháp phê bình lịch sử nghiêm ngặt, dựa trên các nguồn tin, tài liệu và chứng từ chưa được công bố. Đặc biệt là chứng từ của sơ

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Dương hồi cuối tháng 5/2011 nhắc cho ta về sự bất ngờ của cái chết. Cái chết đến khi mọi người đang vui vẻ chúc mừng nhau trong bữa tiệc mừng sinh nhật của cháu bé 3 tuổi. 16 người chết vì bị kẹt lại trong chiếc tàu du lịch bị mưa to gió lớn đánh chìm.

Đoạn Tin Mừng hôm nay nhắc ta rằng Chúa đến bất ngờ, như chú rể đến lúc nửa đêm. Chúng ta phải sẵn sàng như năm cô phù dâu khôn ngoan, hôn hoan ra đón chú rể, tay cầm đèn thấp sáng. Thật ra năm cô dại chẳng phải là hạng vô tích sự. Chắc họ đã lo trang điểm cho mình. Khi biết mình hết dầu, họ đã lo vay mượn. Và khi bị từ chối, họ đã đi mua dầu giữa đêm khuya. Lúc có đèn sáng, họ đã gõ cửa xin vào dự tiệc cưới. Nhưng mượn quá! *“Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!”*

Chẳng nên đổ lỗi cho chú rể đến chậm, khiến đèn của mình hết dầu. Chẳng nên trách móc các cô khôn ngoan, vì họ cần có đủ dầu để thấp sáng cho tiệc cưới giữa đêm khuya. Chỉ nên nhận mình đã chệnh mảng, không mang dầu dự trữ.

Có đèn. Không đủ! Đèn cần phải sáng, sáng lúc Chúa đến bất ngờ. Như thế cũng có nghĩa là phải *luôn luôn* sáng. Mang danh là Kitô hữu. Không đủ! Tham gia vào một số sinh hoạt tôn giáo. Không đủ! Cần phải sống hết mình những đòi hỏi của Chúa. Đòi hỏi lớn nhất là yêu thương. Trong Hội Thánh, vẫn có những cô khôn và cô dại, có những người đèn đã hết dầu từ lâu... Cần chăm chút cho ngọn đèn đời mình. Cần nuôi dưỡng nó bằng thứ dầu của tình yêu bao dung, của niềm hy vọng vững vàng, của niềm tin sắt đá. Cần châm thêm dầu mỗi ngày...

Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Tỉnh thức không phải là không ngủ... Cả mười cô trinh nữ phù dâu đều đã thiếp ngủ. Tỉnh thức không phải là suốt ngày đọc Lời Chúa, nhưng là để Lời Chúa chi phối mình suốt ngày. Chẳng ai biết lúc nào tận thế. Chẳng ai biết giờ chết của mình. Chẳng ai biết hôm nay Chúa hẹn
(xem tiếp trang 3)

Nữ tu Ấn Độ Rani Maria được tuyên phong chân phước

đã sát hại vị Chân phước cách nay 22 năm là Samandar Singh. Ngồi bên cạnh Samandar là em gái của Chân phước, cũng là nữ tu, sơ Selmy Paul.

Anh Samandar nói: “Tôi không thể đảo ngược chuyện đã rồi, đó là tiếng gọi của Chúa, và giờ đây cũng là tiếng gọi của Chúa. Sơ đã là một vị thánh, và giờ đây sơ cũng sẽ được tôn phong là một vị thánh”. Samandar bị kết án tù chung thân nhưng được trả tự do vào năm 2002 sau khi sơ Selmy đến thăm anh trong tù và xin ân xá cho anh.

Cảm động vì được tha thứ, anh Samandar đã bày tỏ lòng ăn năn vì hành vi giết người. Samandar đã từng nói với Asianews: “Tôi đau khổ và hối hận vì đã giết một nữ tu vô tội, người chỉ làm việc cách vô vụ lợi để thăng tiến người nghèo và làm cho đất đất nước của chúng tôi tiến bộ”.

Mặc dù chỉ là người giết mướn, Samandar Singh vẫn thừa nhận trách nhiệm hoàn toàn về hành động của mình: “Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ sát hại Sơ Rani Maria. Tôi không thể nói rằng tôi bị xúi giục, bởi vì chính tay tôi đã đâm Sơ ấy liên tục nhiều nhất và vì vậy, tôi sẽ còn hối hận về hành động của mình cho đến khi chết”.

Và anh đoan hứa: “Theo cách của mình, tôi cố gắng noi theo gương của Sơ, giúp đỡ những người kém may mắn hơn tôi, như những Kitô hữu thuộc các bộ lạc và tất cả những người bị loại ra bên lề”.

Tuyên phong Chân phước là một bước để tiến đến việc tuyên thánh; nữ tu Rani Maria là nữ tu đầu tiên ở Bắc Ấn và là người Ấn Độ thứ bảy được tuyên phong chân phước sau nữ tu Alphonsa, linh mục Kuriakose Chavara, Mẹ Euphrasia, linh mục Joseph Vaz, linh mục Gonsalo Garcia và Mẹ Têrêsa Calcutta.

Thánh lễ tuyên phong Chân phước được tổ chức tại Trường Trung học Thánh Phaolô, do Đức hồng y Amato, Bộ trưởng Bộ Tuyên thánh, chủ sự, cùng với 5 hồng y và 45 giám mục của Ấn Độ.

Ngay trước khi hát kinh Vinh danh, Đức hồng y Amato đã tuyên đọc Tông sắc của Đức giáo hoàng Phanxicô, bằng tiếng Latinh, công bố rằng nữ tu Rani Maria được tuyên phong là Chân phước và lễ nhớ được cử hành hằng



năm vào ngày 25 tháng Hai – là ngày sơ được phúc tử đạo vào năm 1995.

Ngay sau khi Tông sắc được công bố, các thành viên trong gia đình của vị Tân Chân phước, đại diện của Giáo hội ở Kerala và đại diện Dòng tu của vị Tân Chân phước – Dòng Clara Phanxicô, đã long trọng rước đến bàn thờ một thánh tích và một bức chân dung lớn của Chân phước Rani Maria. Đức cha Thottumarickal, giám mục giáo phận Indore, cho biết thánh tích chính là một trong những xương sườn của Chân phước, có vết đâm của con dao đã sát hại ngài.

Đức hồng y Angelo Amato nói: “Chân phước Rani không chỉ là nguồn cảm hứng cho giáo hội Udainagar mà còn cho mọi người tín hữu Công giáo trên khắp thế giới. Hiến lễ của ngài đã trở nên ngọn hải đăng cho các nhà thừa sai”.

Đức giám mục giáo phận Indore nói rằng: “Chúng tôi chắc chắn rằng Sơ Rani Maria đã làm việc, đã phục vụ và đã chết cho mọi người. Nhờ lời chuyển cầu mạnh mẽ của Sơ, những công việc phục vụ của chúng tôi để đem lại lợi ích cho mọi người sẽ thêm hiệu quả. Chân phước Rani Maria là gương mẫu cho chúng ta, vì ngài đã sẵn sàng chịu đổ máu mình vì lợi ích của người nghèo và người bị áp bức”.

Ngỏ lời với các tín hữu hành hương tham dự buổi đọc Kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 05-11 ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Hôm qua, ở Indore, Ấn Độ, Sơ Rani Maria Vattalil, nữ tu Dòng Clara Phanxicô, người chịu chết vì đức tin Kitô giáo vào năm 1995, đã được tuyên phong chân phước. Sơ Vattalil đã làm chứng cho Chúa Kitô bằng tình yêu thương và nét dịu dàng, và được kể vào hàng ngũ đông đảo các vị tử đạo của thời đại chúng ta. Xin cho hy lễ của vị Chân phước trở nên hạt giống đức tin và bình an, đặc biệt là tại Ấn Độ. Sơ là một người thật tốt lành. Người ta gọi Sơ là “vị nữ tu tươi cười”. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô: Nhân loại đã không học được bài học của chiến tranh



WHĐ (3.11.2017) – Hôm thứ Năm, 2 tháng Mười Một, ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến nghĩa trang Nettuno, cách Roma khoảng 70 km về phía Nam, để cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của tất cả các cuộc chiến và một lần nữa ngài lên án thảm trạng này.

Cầm một bó hồng trắng trên tay, Đức Thánh Cha chậm rãi đi giữa các hàng mộ, đặt hoa trên một số thánh giá và ngôi sao Đavít trắng trên thảm cỏ xanh. Đó là các ngôi mộ của một người Mỹ gốc Ý, một người Do Thái, một người lính không rõ danh tính, họ đã hy sinh trong Thế chiến thứ hai.

Nghĩa trang Nettuno là nơi yên nghỉ của 7861 binh lính Hoa Kỳ, cả đàn ông và phụ nữ, tất cả đều thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai.

Chiến tranh là thế: chúng ta tự huỷ diệt chính mình

Trong buổi đọc kinh Truyền tin ở Quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày hôm trước, thứ Tư 1-11, Đức Thánh Cha đã giải thích: “Chiến tranh chẳng đem lại gì ngoài nghĩa trang và những người chết: đó là lý do tại sao tôi muốn cảnh báo điều này vào lúc mà nhân loại chúng ta dường như chưa học được, hay không muốn học bài học ấy”.

Trong bài giảng không soạn sẵn, Đức Thánh Cha đưa tay chỉ vào hàng ngàn ngôi mộ ở chung quanh và nói: “Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho mọi người đã qua đời, nhưng đặc biệt là cho những người trẻ này, vào lúc mà biết bao nhiêu cuộc chiến đang diễn ra mỗi ngày trong cuộc chiến tranh từng mảng”.

Đức Thánh Cha nhắc lại lời của các vị giáo hoàng tiền nhiệm Bênêđictô XV và Piô XII: “Xin Chúa hãy ngăn lại! Đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa, đừng bao giờ! Đừng bao

giờ xảy ra cuộc tàn sát vô ích này nữa! Với chiến tranh, tất cả đều mất mát. Hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn và hàng ngàn niềm hy vọng bị dập tắt. Chiến tranh là thế: chúng ta tự huỷ diệt chính mình”.

Nhân loại đã không học được bài học của chiến tranh

Với giọng nói và đôi mắt đượm buồn, Đức Thánh Cha cảnh báo: “Đã nhiều lần trong lịch sử, con người nghĩ đến việc gây chiến tranh, tin rằng làm thế là để xây dựng một thế giới mới, kiến tạo một mùa xuân: nhưng kết thúc lại là mùa đông ảm đạm, tàn nhẫn, trong vương quốc của khủng bố và cái chết. Đó là thói kiêu ngạo của một nhân loại vẫn chưa học được bài học của chiến tranh”.

Sau Thánh lễ tưng bừng nhưng rất cảm động này, Đức Thánh Cha đã đến một nơi quan trọng khác của Chiến tranh Thế giới thứ hai ở Italia: Đài tưởng niệm Hang Ardeatine ở ngoại ô Roma, nơi Đức Quốc xã đã sát hại 335 con tin (trong đó có khoảng 60 người Do Thái) vào ngày 24-03-1944, để trả đũa một cuộc tấn công của lực lượng Italia nhằm vào binh lính Đức trong ngày hôm trước.

Tại lối vào Đài tưởng niệm, đại diện của các gia đình nạn nhân đã chào đón Đức Thánh Cha, và ngài lắng nghe phần giải thích của những người phụ trách Đài tưởng niệm, sau đó Đức Thánh Cha đi vào hành lang dài bằng đá dẫn đến hầm mộ.

“Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacóp”

Đức Thánh Cha đã thỉnh lặng cầu nguyện trong ít phút, trước cánh cổng bằng đồng dẫn vào khu hầm mộ, là nơi tìm thấy thi thể của 335 nạn nhân, ba tháng sau vụ thảm sát,

Sau đó, cùng với vị rabbi ở Roma là Riccardo Di Segni, Đức Thánh Cha vào bên trong hầm mộ, nơi các nạn nhân, kể cả mười hai người chưa xác định được danh tính, yên nghỉ dưới một phiến đá granit.

Xúc động bởi nỗi đau của nơi tối tăm này và bước đi đây suy tư giữa các hàng mộ, Đức Thánh Cha đã đặt một cành hồng trắng lên một số ngôi mộ ở đây, cũng như ở nghĩa trang Nettuno.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

minh ở đâu, trong biến cố nào, nơi con người nào. Chính vì thế phải tỉnh thức luôn, cả trong giấc ngủ. Người ta biết mình bắt đầu tỉnh thức, khi nhận ra mình đã mê muội.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng.

Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa.

Chúa đâu muốn đến để huỷ diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào...

Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa

xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ.

Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đính chính:

Trong mục *Suy niệm Tin Mừng* của *Tuần Tin* tuần trước (số 50), do sơ xuất kỹ thuật, các con chữ “Đ” đã bị đổi thành “I”. Xin chân thành cáo lỗi.

Sau khi vị rabbi cầu nguyện bằng tiếng Do Thái, Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacóp, Chúa của 335 người bị giết ở đây, xin nhìn đến nỗi đau khổ của dân Chúa”.

Sau đó Đức Thánh Cha đã ghi vào Sổ lưu niệm như sau: “Đây là hậu quả của chiến tranh: thù hận, chết chóc, báo thù ... Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con!”

Kết thúc buổi lễ, Đức Thánh Cha đã trở về Vatican để cầu nguyện cho các giáo hoàng được an táng ở đó cũng như cho mọi tín hữu đã qua đời. ■

(La Croix)

Một quyển sách đẹp tan những đôn đai...

Margherita Martin, vị nữ tu đã phát hiện cái chết của Đức giáo hoàng vào ngày 29 tháng Chín 1978.

Cái chết đột ngột này và sự kiện không có cuộc khám nghiệm tử thi nào được thực hiện đã làm phát sinh những giả thiết điên rồ nhất, kể cả giả thiết cho rằng “vị giáo hoàng tươi cười” đã bị ám sát.

Tuy nhiên, theo Stefania Falasca, tài liệu lâm sàng hoàn toàn không cho phép chúng ta nghi ngờ: theo lời vị bác sĩ của Đức cố giáo hoàng, ngài thực sự chết vì bị nhồi máu, do một chứng bệnh về động mạch vành.

Trong lời nói đầu quyển sách này, Đức hồng y Pietro Parolin hoan nghênh công trình khoa học và tỉ mỉ của tác giả, đã soi sáng những điểm “vẫn còn mơ hồ, bị phóng đại và xuyên tạc” bởi những kiểu dựng chuyện “đen tối”, bằng cách ám chỉ “vô số lý thuyết, hoài nghi và giả định” nở rộ trong những thập kỷ gần đây.

Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận định: “Triều đại vắng vẻ của Đức Gioan Phaolô II không phải là một thoáng hiện của ngôi sao băng vụt tắt sau khoảng hành trình ngắn ngủi. Albino Luciani là một vị mục tử gần gũi dân Chúa, với một nhạy cảm về văn hoá và xã hội tuyệt vời”.

Đức hồng y Parolin còn viết: “Đặc biệt ngài mong muốn có một Giáo hội mang tính Công đồng, gần gũi với nỗi đau của con người và khát khao yêu thương của họ”. Đức hồng y Parolin đã không hề che giấu lòng ngưỡng mộ đối với vị Giáo hoàng này, cũng là Thượng phụ Venezia khi bản thân Đức hồng y còn là chủng sinh của giáo phận Vicenza kế bên.

Theo báo chí Italia, các Hồng y và Giám mục của Bộ Tuyên thánh sẽ nhóm họp vào thứ Ba 07-11 để biểu quyết Sắc lệnh công nhận các nhân đức anh hùng của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I. Sau đó, Sắc lệnh sẽ được đệ trình lên Đức Thánh Cha Phanxicô.

Tuy nhiên, để được tuyên phong Chân phước, Đức Gioan Phaolô I cần có một phép lạ được công nhận do sự chuyển cầu của ngài. ■

(La Croix)

Kỷ niệm Cuộc Cải cách của Tin Lành: một diễn tả “khát vọng thiêng liêng chung” của Công giáo và Tin Lành Luther

WHD (3.11.2017) – Vào ngày 31 tháng 10 năm 2017, ngày kỷ niệm 500 năm Cuộc Cải cách của Tin Lành Luther, Hội đồng Tòa Thánh Cổ vũ Sự Hiệp nhất Kitô hữu và Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới đã đưa ra một tuyên bố chung, đánh dấu ngày bế mạc năm kỷ niệm chung Cuộc Cải cách. Đúng một năm trước, năm kỷ niệm đã được khai mạc tại Lund, Thụy Điển với buổi cầu nguyện đại kết, có sự tham dự của Đức giáo hoàng Phanxicô.

Tuyên bố chung này trước hết nhằm bày tỏ tâm tình tạ ơn “vì những ơn huệ thiêng liêng và thần học nhận được qua Cuộc Cải Cách” và biết ơn về “con đường đại kết cùng đi với nhau suốt năm mươi năm vừa qua” - đã giúp cho việc hàn gắn những vết thương: “Chúng tôi cầu xin ơn tha thứ vì những thất bại của mình và vì cách thế mà các Kitô hữu đã làm tổn thương Thân Thể của Chúa và xúc phạm lẫn nhau trong suốt năm trăm năm qua từ khi bắt đầu Cuộc Cải cách đến nay”.

Cuộc “hành hương” mà chúng tôi cùng đi với nhau đặc biệt trong năm kỷ niệm này “đã dẫn đến sự xoá bỏ những định kiến, thêm hiểu biết lẫn nhau và xác định các đồng thuận quan trọng về thần học. Trước biết bao phúc lành trên suốt hành trình của chúng tôi, chúng tôi nâng tâm hồn ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi vì ơn thương xót mà chúng tôi đã được Ngài ban cho”.

Đứng trước “trách nhiệm mục vụ chung phải đáp ứng cơn đói khát thiêng liêng của các tín hữu là nên một trong Chúa Kitô”, người Công giáo và người Tin Lành Luther muốn tiếp tục những nỗ lực đại kết, đặc biệt là qua các hoạt động bác ái.

Hai bên vui mừng bày tỏ: “Những điểm chúng tôi có chung với nhau thì lớn hơn nhiều so với những gì vẫn còn chia rẽ chúng tôi”, vì ngày càng có thêm nhiều Giáo hội tham gia Tuyên bố chung về Công chính hoá đã được Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới và Giáo hội Công giáo Roma ký kết năm 1999; mới đây là Giáo hội Tin Lành Methodist (Giám lý) và Cải cách, và nay Khối Hiệp thông

Anh giáo cũng tham gia. “Dựa trên nền tảng này, các cộng đoàn Kitô hữu chúng ta có thể ngày càng thắt chặt hơn nữa các mối liên kết đồng thuận về mặt thiêng liêng và chúng từ chung đề phục vụ Tin Mừng”.



Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Lễ kỷ niệm 500 năm Cuộc Cải cách của Tin Lành Luther (các Hội thánh Tin Lành gọi là Cải chánh Giáo hội Cơ Đốc) đã được tổ chức tại Sân Golf Rạch Chiếc, Quận 2, trong hai ngày 02 và 03 tháng Mười Một. Chương trình có chủ đề “Sống Bởi Đức Tin” với gần 5000 người tham dự, gồm các mục sư đại diện cho gần 50 hệ phái Tin Lành, các truyền đạo, nhân sự lãnh đạo các Hội Thánh địa phương, khách mời trong nước và quốc tế.

Được mời tham dự và phát biểu trong Lễ kỷ niệm này, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM, nói: “Đây là cơ hội để các tín hữu Tin Lành và Công giáo hiệp thông với nhau trong niềm tin vào Đức Chúa Trời là Cha cũng như trong niềm tin vào Đức Giêsu, người Thầy Chí Thánh của chúng ta. Đây cũng là cơ hội để chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đức tin mà chúng ta đã được lãnh nhận. Tôi xác tín rằng chỉ trong niềm tin này, chúng ta mới có thể xích gần lại nhau, cùng nhau nhìn về phía trước và nắm tay nhau chung xây ‘thế giới mới’ mà Thiên Chúa là Cha muốn ban tặng cho nhân loại”. Những tiếng “Amen” của cộng đoàn xen kẽ với từng lời phát biểu làm dậy lên bầu khí huynh đệ giữa những anh chị em, con cùng một Cha trên trời. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf
